

WEBTIPS - 8

SURFEND OVER HET WERELDWIJDE INTERNET KOM IK REGELMATIG WEB-PAGINA'S TEGEN WAARVAN IK DENK: 'DIT ZOU DEN ANDEREN OOK MOETEN WETEN – ZIEN – LEZEN.' IN DEZE RUBRIEK KUNNEN WE MET ELKAAR DELEN WAT ER ZOAL AAN POSITIEVE DINGEN OP HET INTERNET TE VINDEN ZIJN. IK DENK DAN IN DE EERSTE PLAATS AAN SITES DIE TE MAKEN HEBBEN MET DE BIJBEL, KERK, GELOFSOPBOUW E.D. GRAAG HOOR IK VAN U EN VAN JOU WAT JE FAVORIETE SITES ZIJN. LAAT HET MIJ WETEN VIA: dsjkc@tiscali.nl.

ds. Jan K.C. Kronenberg (www.dsjkc.nl)

Voor een fraai ogende startpagina met christelijke links moet je beslist eens gaan kijken op www.christenlinks.nl.



Van vakanties tot dominees-online, van christelijke ecards tot christelijke hulpverleningsorganisaties, van kids tot rouwverwerking ... op deze site wordt je vanzelf doorverwezen naar diegene of datgene waar je naar op zoek bent. Zet hem bij je favorieten!

Op een zonovergoten zondagochtend spreekt een dominee zijn gemeente toe: "Gemeente, ik heb hier drie preken in mijn hand... Een duizend-gulden preek van vijf minuten, een vijfhonderd-gulden preek van een kwartier, en een honderd-gulden preek van een heel uur. Nu gaan we over tot de collecte, en dan zien we welke preek ik ga houden."



Niet alleen christelijke moppen, maar heel wat serieuze zaken over bijvoorbeeld hel en hemel kom je tegen op de website van Peter Scheele: www.jezusfanclub.nl.



Wel eens gehoord van reli-quietjes? Quietjes zijn kleine kaartjes met prikkelende teksten, die door verschillende organisaties worden verspreid. Je kan ze sparen en verzamelen, je kan meehelpen, of zelf een goed idee indienen voor een nieuw Qwietje. Op de site www.qwietje.nl kom je er maar liefst 52 tegen:

"Als je zegt: Ik geloof in mezelf ... ben je net als de baron van Münchhausen, die zichzelf met paard en al aan zijn haren uit het moeras omhoog trok." (Nr. 19)

In 1955 begon het werk van Open Doors in de persoon van Anne van der Bijl, doordat God hem tijdens een reis in Polen riep om Bijbels te gaan smokkelen naar landen achter het 'ijzeren gordijn'.

Inmiddels is Open Doors een organisatie die wereldwijd christenen ondersteunt in landen waar zij onderdrukt en vervolgd worden.

Als je Open Doors nog niet kent neem dan een gratis abonnement op haar maandblad.

Op de website kun je hiervoor het aanvraagformulier invullen: www.opendoors.nl.



Klik ook eens op de knop: Wat kunt u doen. Je kunt bijvoorbeeld een kaart sturen aan vervolgte christenen om hen te bemoedigen. Hun adressen staan hier vermeld. Een reactie: "Het meest gedenkwaardige en mooiste geschenk zijn alle kaarten die ik heb ontvangen, vooral uit Nederland. Dat geschenk zal ik mijn hele leven lang niet vergeten."



Je hebt het misschien wel eens meegemaakt: je bent in gesprek met die ander over de dingen van geloof en Bijbel. Maar je bijbelkennis is niet zo paraat dat je de teksten uit je mouw kunt schudden. Geen nood als je een mobieltje hebt met PDA of WAP-functie.

Het Nederlands Bijbelgenootschap biedt je de mogelijkheid om in de Bijbel te zoeken op je mobiele telefoon. Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.mobible.nl.

FAVORIETEN van deze MAAND:

www.christenlinks.nl

www.jezusfanclub.nl

www.qwietje.nl

www.opendoors.nl

www.mobible.nl