

WEBTIPS – 12 (september 2008)

SURFEND OVER HET WERELDWIJDE INTERNET KOM IK REGELMATIG WEB-PAGINA'S TEGEN WAARVAN IK DENK: 'DIT Zouden anderen ook moeten weten – zien – lezen.' IN DEZE RUBRIEK KUNNEN WE MET ELKAAR DELEN WAT ER ZOAL AAN POSITIEVE DINGEN OP HET INTERNET TE VINDEN ZIJN. IK DENK DAN IN DE EERSTE PLAATS AAN SITES DIE TE MAKEN HEBBEN MET DE BIJBEL, KERK, GELOFSOPBOUW E.D. GRAAG HOOR IK VAN U EN VAN JOU WAT JE FAVORIETE SITES ZIJN. LAAT HET MIJ WETEN VIA: dsjkc@tiscali.nl.

ds. Jan K.C. Kronenberg (www.dsjkc.nl)

Van 24 oktober tot en met 3 november wordt de jaarlijkse Bijbel10daagse gehouden met dit jaar als thema: *De Bijbel tussen trend en traditie*.

Dit thema biedt mogelijkheden om terug te kijken naar de betekenis van de Bijbel door de generaties heen. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat de Bijbel geen museumstuk is: ook vandaag spreekt de Bijbel mensen aan. Op de website www.bijbel10daagse.nl vindt je allerlei tips en materialen die je kunt gebruiken om met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat hoef je natuurlijk niet te beperken tot deze 10 dagen.



Op 31 oktober is het Hervormingsdag. In veel kerken wordt op of rond deze datum stil gestaan bij de betekenis van de 95 stellingen tegen de afluathandel die dr. Maarten Luther in 1517 op de deur van de slotkapel van Wittenberg vastnagelde. Wil je meer weten over Luther, over zijn leven en zijn betekenis, zijn huwelijk en de steden waar hij woonde en studeerde, ga dan naar <http://lutherplein.klikwijzer.nl>.

C.S. Lewis leefde van 1898-1963. Hij was een Iers schrijver en letterkundige. Lewis staat bekend als een verdediger van het christelijk geloof. Een hele reeks van boeken die ook vandaag nog door velen worden gelezen zijn uit zijn pen voortgekomen.



De filmstudio's van Disney hebben het aangedurfd om zijn *Kronieken van Narnia* te verfilmen. De boeken gaan over een magisch land, Narnia en vormen afzonderlijke verhalen. Vier kinderen, de broers en zussen Pevensie, komen via magie in Narnia terecht en worden daar gezien als de "Oude koningen en koninginnen van weleer" die het land

Narnia en haar volk kunnen redden: www.overnarnia.nl.

Wil je meer weten over de theologische achtergrond van deze boeken en films neem dan eens te tijd om de verhelderende tekst te lezen van http://nl.wikipedia.org/wiki/Kronieken_van_Narnia.

De vereniging Bijbel en Onderwijs heeft onlangs haar site vernieuwd.

Je vindt er een indrukwekkende lijst van artikelen over tal van onderwerpen die met onderwijs en geloofsopvoeding hebben te maken:

www.bijbelenonderwijs.nl.



Voor kinderen tenslotte een tip: De Koning te rijk! Kijk op: www.ebonderwijs.nl. Nog niet



alles werkt zoals het moet, maar een site om misschien bij je favorieten op te slaan.

FAVORIETEN VAN DEZE MAAND:

www.bijbel10daagse.nl

<http://lutherplein.klikwijzer.nl>

www.overnarnia.nl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kronieken_van_Narnia.

www.bijbelenonderwijs.nl

www.ebonderwijs.nl

P.S.

Onlangs is mijn eigen website helemaal vernieuwd: www.dsjkc.nl. Alles is nu veel makkelijker toegankelijk geworden.