

De lijdende dienaar van de HEER - bespot

Schriftlezingen: Jesaja 50:4-11 en Matteüs 27:27-31

'Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.'

De lijdende dienaar van de HEER bespot en bespuwd. Ondanks alles blijft hij trouw aan zijn roeping. Hij is een leerling van de HEER. Elke ochtend luistert hij aandachtig naar de stem van de goddelijke Meester om toegerust te worden tot zijn taak.

Maar het volk van Israël in ballingschap wil niet naar zijn stem luisteren. Het verzet zich tegen de boodschap van God. Het loopt zelfs zo uit de hand dat de dienaar van de HEER wordt bespot en bespuwd. Ze vernederen hem door hem te geselen en hem de haren uit zijn baard te trekken.

Het wonderlijke is: de lijdende dienaar van de HEER laat het allemaal gebeuren. Hij onttrekt zich niet aan de bespotting en vernedering. Hij heeft er zijn rug aan blootgesteld en hen zijn wangen aangeboden.

Alle tegenstand, mishandeling en spot ten spijt ... de dienaar van de HEER blijft volhouden. Hij blijft mensen vertellen van een hoopvolle toekomst. Want God laat hem niet in de steek. Hij – de onschuldige – God zal hem recht verschaffen!

Zo gaat de lijdende dienaar van de HEER door het duister naar het licht. Wat is zijn geheim? ... 'God, de HEER, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen?' God is zijn Helper. Dat geeft hem vertrouwen. Dat geeft hem steun. Zelfs in het donkere dal van het lijden en de dood. Veracht, bespot en geslagen. Zijn tegenstanders zullen hem er niet onder krijgen. De lijdende dienaar van de HEER houdt zijn gezicht onbewogen. Hij daagt zelfs zijn belagers uit om het tegen hem op te nemen. Ze kunnen hem toch niets maken, want de HEER is zijn helper. Het zal hen vergaan als een kledingstuk dat door de motten is aangevreten.

*

Eeuwen later spelen de soldaten van Pilatus hun wrede koningsspel met rabbi Jezus van Nazaret. Ze trekken Hem een oude versleten soldatenjas aan: een koningsmantel. Ze vlechten

een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd: een koningskroon. Ze geven Hem een rietstok in zijn rechterhand: een koningsstaf. Ze slaan en bespuwen Hem en vallen voor Hem neer op de knieën. Spottend spelen ze hun spel met Jezus: 'Gegroet, koning van de Joden.'

Wat deze opgefokte Romeinse soldaten schreeuwen is zeker waar: Jezus is de koning van de Joden! Niet een koning naar onze maatstaven gemeten. Niet een koning zoals de Romeinen en de Joden van zijn tijd zich dat voorstelden. Niet een koning op een paard, maar een koning op een ezelsveulen. Niet een koning die over de ruggen van zijn vijanden loopt, maar een koning die zijn eigen rug laat doorploegen door zijn vijanden. Niet een koning die er op los hakt en slaat, maar een koning die zelf tot bloedens toe wordt geslagen.

Dát is de manier waarop Jezus, de lijdende dienaar van de HEER, koning is. Dát is nu de belofde en langverwachte koning door wie God verlossing en bevrijding aan de wereld geeft. De soldaten denken dat zij een kostelijke grap uithalen. Hun lach schatert door het pretorium. Een koning! Stel je voor! Maar hun woorden bevatten meer waarheid dan ze zelf beseffen.

Wat hier – in de binnenplaats van de rechtbank van Jeruzalem gebeurt - is een mensonterende vertoning. Jezus, de lijdende dienaar van de HEER, de Koning van de Joden, de Messias van Israël, wordt lichamelijk gebroken. Nauwelijks kan Hij meer staan. De lol is er dan ook al gauw voor de soldaten af. Ze trekken Jezus zijn koningsmantel uit, doen Hem zijn eigen kleren over zijn bebloede lichaam weer aan, slaan Hem nog met de rietstok niet zo zachtzinnig op het hoofd en leiden Hem weg naar Golgota, de Schedelplaats, om Hem te kruisigen.

De lijdende dienaar van de HEER. Bespot en bespuwd. Zo wordt Hij onze Bevrijder. 'Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.' Omdat Hij ons – zijn onderdanen – zo intens liefhad, heeft Hij de spot en de striemen gedragen. De lijdende dienaar van de HEER ... wat houdt Hij toch intens veel van ons.