

Ik ben ... de ware Wijnstok

Schriftlezing: Johannes 19:28-37

Verdrietig, verslagen, ontredderd, dat zijn ze. De leerlingen van rabbi Jezus. Drie jaar lang zijn ze met Hem opgetrokken. Drie jaar lang hebben ze zijn woorden gehoord en zijn wonderen gezien. En nu zien ze - vanaf een veilige afstand - hoe Romeinse soldaten hun Meester met van die grote draadnagels aan een kruis vastspijkeren. Ze horen hoe die lachend en spottend zijn kleren onder elkaar verdobbelen.

Daar hangt Hij dan – in alle ontluistering ... hun Meester. Met een majoraantak en een spons gedrenkt in goedkope soldatenwijn proberen die gehate Romeinen zijn lijden nog wat te verzachten. Maar nadat rabbi Jezus er zijn kapotte lippen wat mee heeft laten bevochtigen ... horen en zien ze hoe zijn einde is gekomen: "*Het is volbracht!*"

Intens verdrietig en hopeloos verslagen, dat zijn ze, de leerlingen van rabbi Jezus.

'Weet je dat we gisteren samen nog de paasmaaltijd hebben gevierd? Het was een vreemde avond. Een avond vol verwarring en verdriet, dat wel. Een afscheidsavond.

En toen zijn we door het dal van de Kidron naar Getsemane gegaan, de tuin van de olijven.

Toen we door de schemer van de oosterse nacht de poort van Jeruzalem hadden verlaten hadden we goed uitzicht op het tempelcomplex.

Er werd nog volop gewerkt door de priesters en de Levieten om alles schoon te maken voor de dag van vandaag.

We zagen hoe fakkels op het grote tempelplein hun schitterende glans ook wierpen op die reusachtige druiventros van puur goud, die tegen één van de muren van de tempel hangt.

En toen zei rabbi Jezus nog: "Ik ben de ware Wijnstok." - "Mijn Vader is de Wijnbouwer." - "Jullie zijn de ranken, die vrucht moeten dragen." ' Wat de Meester met die woorden bedoelt?

Je moet weten dat je het voorbeeld van een wijngaard en een wijnstok verschillende keren tegenkomt in het Oude Testament. De wijngaard en de wijnstok ... dat zijn aanduidingen voor het volk van Israël. Psalm 80 – als voorbeeld: de HEER heeft een

wijnstok overgeplant uit Egypte naar Kanaän. Hij heeft de bodem goed bewerkt en uiteindelijk is die wijnstok geweldig gegroeid. Of Jesaja 5. Hier wordt Israël vergeleken met een wijngaard met goede wijnstokken. De HEER verwacht dan ook een goede opbrengst, maar dat valt goed tegen. De wijngaard Israël levert alleen maar wilde druiven.

Met andere woorden: Israël is een onbetrouwbare wijnstok geworden. Een wijnstok die niet opbrengt wat je ervan mag verwachten. Uit het goede dat de Wijnbouwer heeft geplant komt slechts een teleurstellende oogst voort.

Kijk, tegen deze achtergrond van het volk van Israël als de wijnstok - gesymboliseerd in die prachtige gouden druiventros daar aan de muur van de tempel – heeft Jezus met goddelijk gezag gesproken: *"Ik ben de ware Wijnstok."* - *"Ik ben de Wijnstok die niet teleurstelt."* - *"Ik ben betrouwbaar."*

Nu hangt Hij daar op de Schedelplaats: de ware Wijnstok aan het kruis. Als een soldaat zijn lans in zijn zij steekt ... stroomt het vocht uit zijn lichaam: bloed en water.

Jezus' lichaam met zijn armen uitgestrekt ... verbindt als het ware de hemel met de aarde. Hij is de goede Vrucht die God aan de wereld heeft gegeven. Wat een liefdevolle zorg heeft de Wijnbouwer niet aan zijn wijngaard Israël besteed. Maar hun geestelijke leiders, de arbeiders in de wijngaard, hebben de ware Wijnstok verworpen, afgesneden, verplet.

Maar hoe moet het nu verder met Johannes en Jacobus, met Petrus en al die andere volgelingen van Jezus?

'Jullie moeten aan Mij verbonden blijven' had Jezus gezegd. *'Alleen als jullie aan Mij verbonden blijven ... kunnen jullie veel vrucht dragen.'*

Jezus' volgelingen moeten het goede werk aan de Wijngaard voortzetten. Straks zal de Heilige Geest over hen worden uitgestort. Die zal hen leiden en helpen, de juiste woorden in de mond leggen. Want het werk van God, de Wijnbouwer, op aarde moet doorgaan. Er moeten goede vruchten worden voortgebracht. Vruchten van geloof, hoop en liefde. Verbonden aan de ware Wijnstok Jezus mogen wij veel vrucht dragen.