

## **Ik ben ... het Brood dat Leven geeft**

Schriftlezing: Johannes 6:35, 48, 51 en 18:12-14, 19-24

Jaloers. Stik jaloers zijn ze, Annas en Kajafas, de geestelijke leiders van het volk van Israël. Ze begrijpen niet waarom Jezus, die rabbi uit Galilea, zoveel mensen trekt. Waar Hij ook komt ... aan belangstelling geen gebrek. In de synagogen, zelfs in de galerijen van hún tempel ziet het zwart van de mensen als rabbi Jezus spreekt. *'Wie is Hij toch? Wie is Jezus?'*

In en buiten de synagoge van Kafarnaüm is het overvol. Al vroeg zijn de mensen op zoek naar rabbi Jezus. Gisteren – zo moet je weten - heeft Hij een wonder verricht. Met maar vijf broden en twee vissen heeft Hij maar liefst vijfduizend mensen te eten gegeven. En er is meer dan genoeg. Wat een overvloed als rabbi Jezus het brood breekt en de vis laat uitdelen.

De mensen hopen vandaag weer op een brood-wonder. Uiteindelijk vinden ze Jezus in de synagoge van Kafarnaüm, de plaats waar Hij woont als Hij niet op reis is.

*"Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?"* vragen ze Hem. Jezus geeft geen antwoord op hun vraag maar vertelt hen waarom ze Hem zoeken: *'Jullie willen weer een wonder zien. Jullie willen weer dat Ik jullie te eten geef. Maar jullie moeten geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft.'*

*"Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben."*

De mensen die naar rabbi Jezus zijn gekomen begrijpen er niets van. *'Brood dat leven geeft. Nooit meer honger, nooit meer dorst?'* En als Jezus Zichzelf ook nog het Brood noemt dat uit de hemel is gekomen en daarmee verwijst naar het manna dat hun voorouders gegeten hebben in de woestijn ... geloven ze Hem niet. *'Hij is toch de zoon van Jozef? Hoe kan Hij nu uit de hemel komen?'* Veel mensen zijn teleurgesteld nu Jezus vandaag geen wonder voor hen wil doen. Ze keren Hem de rug toe en gaan weer over tot de orde van de dag. Rabbi Jezus blijft achter met slechts de twaalf leerlingen die Hij heeft uitgekozen. *"Willen jullie soms ook weggaan?"* vraagt Hij hen. *"Naar wie zouden we*

*moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig Leven geven, en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent”, is het antwoord van Petrus namens de leerlingen.*

Petrus heeft begrepen wat Jezus bedoelt met het 'brood-woord': Jezus is het Brood dat God de Vader uit de hemel gegeven heeft. Wie in Hem, wie in zijn woorden gelooft zal nooit meer geestelijk honger hebben. Want Jezus' woorden geven Leven, eeuwig Leven. Een Leven met God, zoals eens in het paradijs. Het Brood dat Leven geeft tot je nemen ... dat is weten en geloven dat Jezus Degene is die door God naar deze aarde is gezonden. Hij is de Heilige. De Messias. De Redder.

Zouden Annas en Kajafas Jezus' woorden hebben begrepen? ... De beide hogepriesters zijn maar wat in hun nopjes. De Romeinse soldaten en hun eigen Joodse gerechtsdienaren hebben eindelijk die rabbi Jezus uit Nazaret gevangen kunnen nemen. Annas krijgt als eerste de gelegenheid om die zelfbenoemde rabbi uit Galilea te ondervragen. Achter de schermen is Annas de machtigste onder de geestelijke leiders van Jeruzalem. De ondervraging gaat over de leerlingen en over de leer van Jezus. Rabbi Jezus gaat er niet inhoudelijk op in. *"Vraag het toch aan de mensen die Mij gehoord hebben, zij weten wat Ik gezegd heb."* Een klap in gezicht, dat kan Jezus krijgen. En Annas heeft al gauw genoeg van Jezus. Hij stuurt hem door naar zijn schoonzoon Kajafas.

Kajafas is dat jaar de belangrijkste hogepriester. Wat hem betreft hoeft hij geen tijd meer te verspillen aan Jezus. Hij heeft het helemaal gehad met die onrust stokende rabbi uit Nazaret. Al eerder dit jaar had hij er geen doekjes om gewonden: *"Het is goed dat één man sterft voor het hele volk."*

Zo passen Annas en Kajafas in het plan van God de Vader. Zij, de geestelijke leiders van het volk van Israël ... zij zijn het die het doodvonnis over Jezus uitspreken: godslastering. *'Weg met Hem.'* Zo wordt Jezus die het Brood is dat Leven geeft ... verworpen, gebroken. Het Brood móet ook gebroken worden, zodat het Leven kan geven aan een ieder die het gebroken Brood ontvangt. *'Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het Brood gegeven is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden.'*