

Ik ben ... de goede Herder

Schriftlezingen: Johannes 10:11, 14 en 18:1-11

Onbetrouwbaar. Herders zijn ... onbetrouwbaar. Zo denken de mensen in de tijd van Jezus. Hun fantasievolle verhalen worden niet geloofd. Voor de rechtbank worden ze als getuigen geweigerd. En als de schaapskudde waar ze verantwoordelijk voor zijn door dieven of wilde dieren wordt bedreigd ... zetten ze het op een lopen. Ze vluchten weg om hun eigen hachje te redden. Onbetrouwbaar, dat zijn ze.

Maar dan rabbi Jezus van Nazaret. "*Ik ben de goede Herder*", horen we Hem zeggen.

Zojuist heeft Hij op Sabbat een man genezen. Vanaf zijn geboorte is hij blind. Hij is Jezus in het voorbijgaan opgevallen. Met wat speeksel maakt Jezus modder, strijkt het op de ogen van de blinde en stuurt Hem naar het badhuis van Siloam om zich te wassen. Daar gebeurt het wonder ... de man kan weer zien!

De Farizeeën en andere geestelijke leiders zijn woest: *'Wat denkt die rabbi uit Nazaret wel, Hij is net zo zondig als die blinde man. Op Sabbat de wet van God overtreden?'*

Als de genezen man hen ook nog vertelt dat - in zijn ogen - Jezus een profeet is die van God gekomen is ... is het hek helemaal van de dam. Ze jagen hem weg. Hij wordt uit hun synagoge gezet. Wanneer Jezus dat hoort ... zoekt Hij de man op. Die valt op zijn knieën voor Jezus neer en zegt: "*Ik geloof Heer.*" Ook bij hem is het 'licht' opgegaan, zijn ogen en zijn hart zijn geopend: Jezus is de Mensenzoon. In hem is Gods werk zichtbaar geworden!

En dan begint rabbi Jezus over schapen en herders. Zijn woorden zijn een aanklacht aan het adres van de Farizeeën en andere geestelijke leiders van het volk van Israël. Ze herinneren aan de woorden van de profeten van het Oude Testament.

God is boos, omdat de geestelijke leiders van Israël, de herders van Israël, ... alleen maar voor zichzelf zorgen en niet voor de mensen die als schapen aan hun zorg zijn toevertrouwd. God belooft het volk daarom een andere Herder: de goede Herder! *'Ik ben die goede Herder', zegt Jezus. 'Ik ben de goede Herder die zijn schapen kent. De schapen kennen Mij.'* De goede Herder zet zijn leven in voor de schapen. Niet als een 'huurling' die vlucht als er een wolf komt, want de schapen zijn toch niet van hem. De

goede Herder beschermt zijn kudde, zet zijn leven in. Hij gaat het gevecht met de wolf aan die probeert om de schapen uiteen te jagen. Zoveel liefde heeft de goede Herder voor zijn schapen. Ze gaan Hem ter harte. Hij kent ze immers allemaal bij hun naam!

Dat laat rabbi Jezus zien in Getsemane, de tuin van de olijven, aan de overkant van het Kidrondal. Het is voor Jezus en zijn leerlingen een bekende plek. Vaak zijn ze hier naar toegegaan om de drukte van de stad Jeruzalem te ontvluchten. Voor Jezus is het ook een plek om met God zijn Vader te spreken.

Opvallend detail: Heel het gebeuren speelt zich af in de nacht. In de nacht gebeuren wel meer dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. De nacht, dat is het moment van dieven en rovers. In de nacht klimmen zij over de muur van de schaapskooi om een lam of een schaap te stelen, te slachten en te vernietigen. In de nacht heerst het rijk van de duisternis.

In de nacht is een arrestatieteam bestaande uit Romeinse soldaten en Joodse gerechtsdienaren ... op zoek naar die rabbi uit Nazaret. Judas, de zoon van Simon uit Kariot, één van Jezus leerlingen ... is hun gids. Ze zijn gewapend met stokken, speren en zwaarden. Voorzien van fakkels en lantaarns.

"Wie zoeken jullie?" - "Jezus uit Nazaret." - "Ik ben het."

Tot twee keer toe klinken deze woorden in Getsemane: *"Ik ben het."* Geladen woorden. Onthutst deinzen de soldaten en dienaren achteruit en vallen op de grond. Tegenover de 'Ik ben' kan immers niemand op zijn benen blijven staan.

Duidelijk laat Jezus zijn vijanden voelen: *'Jullie kunnen niets tegen Mij beginnen als Ik het niet wil. Met al jullie overmacht en wapens staan jullie machteloos tegenover Mij. Maar als het jullie om Mij te doen is, laat mijn leerlingen dan gaan.'*

Zo springt de goede Herder voor zijn schapen in de bres. Wat er gaat gebeuren, moet zich alleen aan Hem voltrekken. Petrus doet nog een verwoede poging om zijn Meester te beschermen.

Tevergeefs. De goede Herder laat zich – uit liefde voor zijn schapen – arresteren. Hij offert Zich voor hen op. Hij geeft voor ons zijn leven!