

Ik ben ... de Weg, de Waarheid en het Leven

Schriftlezingen: Johannes 14:6 en 13:36-14:7

Verwarrend. Ja, verwarrend is het allemaal.

Johannes begrijpt er niets helemaal meer van. En ook Petrus, Tomas en Filippus vragen zich af: *'Wat is rabbi Jezus allemaal van plan? Wat gebeurt er allemaal met de Meester nu het Paasfeest zo dicht bij is?'*

Ze hebben zojuist met elkaar gegeten en gedronken.

Jezus en zijn leerlingen – samen aan tafel.

Maar voordat de maaltijd begint ... wat doet de Meester?

Voor het oog van zijn leerlingen trekt Jezus zijn bovenkleed uit. Hij slaat een doek linnen doek om en ... begint de voeten van zijn leerlingen te wassen. Op zich geen vreemde gewoonte in die tijd. Maar het verwarrende is dat de Mééster ... door de knieën gaat voor zijn leerlingen! Een omgekeerde wereld, dat is het.

"Begrijpen jullie wat Ik heb gedaan? Ik heb jullie een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen."

'Wees de minste voor elkaar, heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Maar het wordt nog verwarrender. Rabbi Jezus wordt ineens diep bedroefd. De tranen stromen over zijn wangen. En met een stukje brood dat Hij van tafel pakt en in de schotel met kruiden doopt ... wijst Hij één van zijn leerlingen als de verrader aan: *"Doe maar wat je van plan bent."* Judas, de zoon van Simon uit Kariot weet niet hoe snel hij - in het duister van de nacht - moet verdwijnen.

En nog steeds begrijpen de andere leerlingen niet wat er allemaal aan de hand is. Daarom neemt rabbi Jezus opnieuw het woord: *"Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken ... maar waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen."*

Natuurlijk neemt Petrus aanstoot aan die woorden: *"Waar gaat U naartoe, Heer?" "Waarom kan ik U niet volgen?"*

"Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je Mij volgen" ... antwoordt Jezus.

'Ik ga terug naar mijn Vader. Terug naar het huis van mijn Vader. En daar zal Ik een plaats voor jullie maken. Als Ik daarmee klaar

ben, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie meenemen en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.' "Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga." ...
"Ik ben de weg, de waarheid en het leven!"

De weg. De waarheid. Het leven.

Wat bedoelt rabbi Jezus eigenlijk met die woorden?

Vragen naar 'de Weg' hoort bij het geloof van Israël. Het jongste kind vraagt aan tafel bij het Paasfeest: *'Wat is hier de betekenis van?'* En in de bespreking na de dienst in de synagoge wordt de vraag gesteld: *'Welke Weg wijst ons Gods Woord?'*

Met veel geduld gaat rabbi Jezus in op de vraag naar zijn Weg. Hij probeert zijn leerlingen duidelijk te maken dat de tijd van afscheid nemen is gekomen. Zijn werk op aarde nadert het einde. Jezus heeft de opdracht om de mensen van zijn tijd de weg terug naar God de Vader te wijzen ... volbracht! Hij Zélf is die Weg. Hij is de enige, de exclusieve toegang tot God. Buiten de Zoon Jezus om ... is God de Vader door geen mens te bereiken: *"Ik ben ... de Weg."* Door de zonde was die weg naar God geblokkeerd. Maar door Jezus' lijden en zijn sterven aan het kruis wordt de weg naar God de Vader weer toegankelijk. Alle hindernissen, alle blokkades worden op Goede Vrijdag weggenomen als Jezus zijn leven geeft op Golgota. Het voorhangsel, het gordijn in de tempel dat van boven naar beneden scheurt is hiervan het goddelijk bewijs.

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."

'Ik ben de ware weg naar het Leven.' Zo zou je die drie 'Ik ben-woorden' van Jezus ook in één uitspraak kunnen samenvatten. *'Geloof het toch Tomas: alle andere wegen lopen dood. Alleen Ik breng je bij God de Vader en naar een leven met Hem.'*

Zo maakt rabbi Jezus zijn leerlingen duidelijk dat het afscheid gaat komen. Zijn kruis is als de rode loper die zich ontrolt in de richting van het Huis van zijn Vader.

Jezus is de Weg ..., zijn Vader de eindbestemming.

Wie Jezus navolgt zal zeker bij Hem ... Thuiskomen!