

## **Het Lam van God – geëerd**

Schriftlezing: Openbaring 5:6-14

Het is de eerste dag van de week. De dag van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Johannes, de apostel en schrijver van het naar hem genoemde evangelie, zit op het strand van Patmos. Hij is om zijn geloof verbannen naar dit eilandje voor de kust van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije.

Johannes, de eens zo geliefde voorganger van de gemeente van Efeze, werkt overdag in de steengroeven. In zijn vrije ogenblikken schrijft Johannes. Hij schrijft aan de zeven gemeenten in Klein Azië. Het zijn woorden van troost en bemoediging. Ondanks de vervolging door het Romeinse gezag moeten de christenen blijven volharden in hun geloof. Hun geloof in de opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Op deze eerste dag van de week gaat voor Johannes op verassende wijze de hemel open. God geeft hem –middels visioenen - een blik in de toekomst. Door een open deur in de hemel ziet Johannes de troon van God staan.

Rond die troon staan vier vreemdsoortige dieren en vierentwintig oudsten. De vier dieren vertegenwoordigen Gods schepping. De vierentwintig oudsten vertegenwoordigen de kerk van het Oude en het Nieuwe Testament.

Er gaan bliksem en donder uit van de troon van God.

Op die troon ziet Johannes God Zélf zitten. In al zijn heerlijkheid en majesteit.

Hij heeft een boekrol in zijn rechterhand.

De boekrol ziet er uit als een romeins testament. Verzegelt met zeven zegels. De zeven lakzegels geven de rechtsgeldigheid van het testament aan.

Het is het testament, waarin opgeschreven staat wat er - nadat Jezus Christus is gestorven, opgestaan en naar de hemel is gegaan - met deze wereld en met Gods kerk op aarde zal gebeuren.

Een paar hoofdstukken verder worden de zeven zegels één voor één verbroken en kan de boekrol worden geopend en worden opengerold (Openb. 7). Elke keer als een zegel verbroken

wordt ziet Johannes dat de aarde getroffen wordt door een catastrofale ramp.

Maar alle aandacht in dit visioen gaat uit naar een Lam. Het staat daar voor de troon van God. Het lijkt alsof het is geslacht. Met een diepe keelwond. Zo werden immers lammeren in Israëel geslacht.

Johannes herkent direct de betekenis van dit visioen: Jezus Christus is dat Lam! Op Goede Vrijdag is Hij als een onberispelijk paaslam naar de slachtbank van het kruis geleid. Daar geeft Hij plaatsvervangend zijn leven. Zijn vrienden leggen Hem in een graf. En op de eerste dag van de week staat Hij weer op uit de dood.

Johannes ziet in de hemel - midden voor de troon - Jezus als hét Lam van God.

Het lam heeft zeven horens en zeven ogen. De zeven horens geven de geweldige kracht aan van dit Lam. En de zeven ogen ... het Lam ziet alles en iedereen op aarde.

In zijn visioen ziet Johannes dat het Lam de boekrol, het testament in ontvangst neemt. Na zijn overwinning krijgt het Lam alle macht in de hemel en de aarde. Hij mag de zeven zegels van Gods testament verbreken en zo Gods toekomst ontrollen. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Dat ook - na Goede Vrijdag, Pasen en de hemelvaart van Jezus - de geschiedenis verder gaat. Dat Gods plan met onze wereld en met zijn kerk op aarde verder gaat.

Dat plan eindigt in de Openbaring met de bruiloft van het Lam (Openb. 19) en het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel op de aarde neerdaalt (Openb. 21 en 22).

Het visioen eindigt met een loflied op wat Jezus Christus heeft gedaan. De vier dieren (de schepping), de vierentwintig oudsten (de kerk op aarde) en de ontelbare engelen aanbidden het Lam. Met luide stem roepen ze: "Het Lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank."

Ook wij mogen - in dankbare aanbidding - samen met de kerk van alle tijden en plaatsen neerknielen voor het Lam van God: Hem eer bewijzen!