

Het Lam van God - uitgekozen

Schriftlezing: Johannes 18:12-24

Beter één ... dan het hele volk!

Als de keus gaat tussen één of velen, is de beslissing niet zo moeilijk. Het is immers een zaak van overleven.

Nog maar een paar dagen geleden heeft Jozef Kajafas, de hogepriester van dat jaar, deze profetische woorden gesproken. Hij is de woordvoerder van het Sanhedrin, een geestelijke elite die uit eigen belang moet handelen. Hun positie als leiders van het Joodse volk staat op het spel. Nu het volk zich massaal achter Jezus heeft geschaard moet er hard tegen Hem worden opgetreden. Hij tast hun machtspositie aan. Eén moet sterven voor allen. Beter één ... dan het hele volk!

Het is inmiddels middernacht geworden in Jeruzalem.

Op het moment dat Jezus, het Lam van God, geboeid door het dal van de Kedron, door de Bronpoort de heilige stad wordt binnengebracht zijn op het tempelplein de Levieten nog druk in de weer.

Bij het licht van vele fakkels schrobden zij het tempelplein schoon en brengen ze alles in orde voor de volgende dag. Het is een ongelooflijke drukke dag geweest met al die feestgangers.

Iemand heeft eens uitgerekend, dat er voor de paschaviering zo'n 125.000 feestgangers naar Jeruzalem gingen en dat er – in twee dagen tijd - wel zo'n 18.000 lammeren werden geslacht. Je kunt je wel voorstellen hoe het tempelplein er moet hebben uitgezien: glibberig van het bloed en van de vertrapte schapenmest.

Temidden van al die duizenden geslachte paaslammeren is er die Ene. Door God uitgekozen: Jezus, hét Lam van God.

Ze hebben Hem nu eindelijk in hun macht. Wat in heel het evangelie al voelbaar was en waar ze op aan stuurden, is nu werkelijkheid. Geboeid staat Jezus voor zijn aanklagers en rechters. Maar opnieuw blijken ze geen vat op Hem te krijgen.

Annas - moet je weten - is allang geen hogepriester meer, hoewel hij zijn titel wel behouden heeft (Joh. 18:19,22). Al meer dan vijftien jaar geleden is hij door de Romeinen afgezet. Maar achter de schermen is hij een belangrijke figuur gebleven. Vijf van zijn zonen zijn hogepriester geweest. En nu bekleedt Jozef Kajafas, zijn schoonzoon, dat ambt.

Annas vraagt Jezus naar zijn leerlingen en zijn leer. Zou Annas werkelijk gedacht hebben dat Jezus een soort samenzwering, een complot, op touw gezet had om heel de bestaande godsdienstige organisatie omver te schoppen?

Jezus doet geen enkele poging om dat misverstand uit de weg te ruimen. Hij verwijst zonder meer naar wat Hij gezegd heeft. Dat was publiek. Iedereen heeft het kunnen horen. 'Ik heb niets achter gehouden', zegt Hij. 'Iedereen kan het u vertellen. Vraag het aan de mensen hier. Zij weten wat Ik gezegd heb. Zij kunnen u precies vertellen wat u wilt weten.'

Iemand van de dienaren geeft Hem daarop een klap in het gezicht. *"Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?"* Maar Jezus laat Zich niet intimideren. *"Als Ik iets verkeerd gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was ..."*

Beter één ... dan het hele volk!

Het komt vaker voor in de Bijbel dat het handelen van mensen verstrengeld is in het handelen van God.

Het komt vaker voor dat die lijnen elkaar vinden in een kruis. Inderdaad, Jezus, de Ene – het Lam van God – ten behoeve van en daarmee in de plaats van velen.

Jezus is daarvoor uitgekozen. Hij is vrijwillig de weg van het lijden gegaan. Het Lam van God heeft willen sterven onder de handen van mensen. Tegelijk heeft Hij daarmee de profetie van Godswege vervuld: 'Beter één ... dan het hele volk'. Wat kan het soms wonderlijk gaan!