

Jezus – het Lam van God



bijeenkomsten in de Stille Week 2011

Jezus – het Lam van God

Terwijl velen Hem nog niet kenden, anderen Hem alleen zagen als iemand die hen kwam bevrijden van de Romeinse overheersing, is het Johannes, de Doper bij de Jordaan, die Jezus herkent als *"het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt."* (Joh. 1:19; vgl. 1:36)

Zou Johannes daarbij gedacht hebben aan de twee lammeren die elke dag moesten worden geslacht? Eén lam voor het morgenoffer en één voor het avondoffer?

Of heeft hij het paaslam in zijn gedachten gehad, dat elk jaar in elk gezin moest worden geslacht en gegeten? Aan het bloed van dat lam, dat gestreken moest worden aan de posten van de deur?

Of zinspeelt Johannes op de profetie van de lijdende Knecht: *"Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open."* (Jes. 53:7)

Het is allemaal mogelijk. Maar één ding is zeker: Johannes herkent in Jezus hét Lam dat God zelf heeft gegeven om de zonde van de wereld weg te nemen. Jezus is het Lam, dat de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft. Hij draagt die zonde weg. Zoals op Grote Verzoendag de bok de woestijn werd ingestuurd, beladen met de zonde, zo gaat Hij de woestijn van de Godverlatenheid in (Lev. 16) om op Goede Vrijdag aan een houten kruis zijn leven voor heel het menselijke geslacht op te offeren.

Gelukkig is dit niet het einde. In één van zijn visioenen op Patmos ziet Johannes dat het Lam de dood heeft overwonnen. Uit Gods handen ontvangt het een boekrol waarin God zijn plannen voor de toekomst heeft laten opschrijven (Openb. 5).

In de meditaties die ik voor deze samenkomsten schreef heb ik geprobeerd een verbinding te leggen tussen de teksten uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes en het lijden van Jezus als het Lam van God.

Het schilderij op de voorkant van dit programmaboekje is gemaakt door Jellie Bergsma-Wielinga.

Namens de voorbereidingscommissie 2011,
ds. Jan K.C. Kronenberg.

Kaarsen doven

Elke dag doven we één van de adventskaarsen die we in de weken voor de viering van het Kerstfeest hebben aangestoken.

De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de komst van de Zoon van God naar deze aarde.

Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld.

Nu, in deze Stille Week, wordt het steeds donkerder rondom Hem.

De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht.

Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker geworden.

Daarom doven we op deze dag de grote kaars.

Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, straalt voor ons opnieuw zijn licht.



PALMZONDAG

17 april

het Lam van God - herkend

- Bijbellezing: Johannes 1: 29-36

het Lam van God - opgespoord

- **Begroeting**
- **Aanvangstekst: Jesaja 53:3**
- **Samenzang: Liedboek Gezang 187: 1-3**
- **Bijbellezing: Johannes 18:1-11**
- **Samenzang: Psalm 2: 1 en 4**
- **Overdenking**
- **Muzikaal moment**
- **Gebed**
- **Gedicht: *Dit is uw ure* - *Jan Mul***
- **Samenzang: Geref. Kerkboek Gezang 109: 1-4**
- **Doven van de eerste kaars**
 - We verlaten in stilte de kerkzaal -

het lam van God - uitgekozen

- **Begroeting**
- **Aanvangstekst: Jesaja 53:5**
- **Samenzang: Liedboek Gezang 175: 1-3**
- **Bijbellezing: Johannes 18:12-24**
- **Samenzang: Opwekking 124: 1-3**
- **Overdenking**
- **Muzikaal moment**
- **Gebed**
- **Gedicht: *Goede Vrijdag - Nel Benschop***
- **Samenzang: Geref. Kerkboek Gezang 62: 1-4**
- **Doven van de tweede kaars**
 - We verlaten in stilte de kerkzaal -

het Lam van God - gekeurd

- **Begroeting**
- **Aanvangstekst: Jesaja 53:8**
- **Samenzang: Liedboek Gezang 461: 1, 2, 5 en 6**
- **Bijbellezing: Johannes 18:25-40**
- **Samenzang: Liedboek Gezang 181: 1-4**
- **Overdenking**
- **Muzikaal moment**
- **Gebed**
- **Gedicht: *O Lam van God* - *Wim Plomp***
- **Samenzang: Opwekking 268**
- **Doven van de derde kaars**
 - We verlaten in stilte de kerkzaal -

DONDERDAG

21 april

het Lam van God – overgedragen

- **Begroeting**
- **Aanvangstekst: Jesaja 53:7**
- **Samenzang: Liedboek Gezang 182: 1, 2 en 5**
- **Bijbellezing: Johannes 19:1-16a**
- **Samenzang: Liedboek Gezang 183: 4 en 5**
- **Overdenking**
- **Muzikaal moment**
- **Gebed**
- **Gedicht: *Lam Gods dat alle zonden* - ds. A.F. Troost**
- **Samenzang: Zingende Gezegend Lied 146: 1-6 (wisselzang)**
- **Doven van de vierde kaars**
 - We verlaten in stilte de kerkzaal -

GOEDE VRIJDAG

22 april

het Lam van God - geofferd

- **Bijbellezing: Johannes 19:16b-30**

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de diensten in de

het Lam van God - begraven

- **Begroeting**
- **Aanvangstekst: Jesaja 53:9**
- **Samenzang: Opwekking 464**
- **Bijbellezing: Johannes 19: 31-42**
- **Samenzang: Zingende Gezegend Lied 148: 1-4**
- **Overdenking**
- **Muzikaal moment**
- **Gebed**
- **Gedicht: ... en begraven is - Mies Vreugdenhil**
- **Samenzang: Opwekking 630**

- We verlaten in stilte de kerkzaal -

* * *

WIJ WENSEN U EN JOU GEZEGENDE PAASDAGEN

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten

1^e Paasdag

2^e Paasdag