

Stille Week

6-11 april 2009

Ontmoetingen op de
Via Dolorosa met

Herodes (*maandag*)

Barabbas (*dinsdag*)

Simon van Cyrene (*woensdag*)

naamloze misdadiger (*donderdag*)

Josef van Arimatea (*zaterdag*)



Elke avond is er gelegenheid om
aan de hand van het evangelie naar Lucas
samen stil te staan bij het lijden van Jezus
en het naderende Paasfeest.

De korte samenkomsten met samenzang,
overdenking en declamatie beginnen om
19.30 uur en duren ongeveer een half uur.



U en jij zijn van harte welkom in de

Bethelkerk (Huizumerlaan 102)

Morgenster (Vrijheidsplein 1).

In beide kerken wordt
hetzelfde programma aangehouden.