

A Kernpunten

- * Je moet wel eens de weg van de minderheid kiezen of tegen algemene meningen ingaan. De smalle weg moet gezocht worden. Maar de brede weg loopt dood. Wie onder de schijn van vrome nauwgezetheid toch zichzelf handhaaft, komt aan de eigenlijke bedoeling van de geboden niet toe. Aan het einde van de Bergrede stelt Jezus ons voor de keus.
- * Op de weg naar het Koninkrijk dreigen ook gevaren. De Here Jezus plaatst twee waarschuwingsborden. Het eerste is de valse profetie. Die herken je aan de resultaten. Het tweede is de naam van Jezus op je lippen nemen zonder Zijn wil te doen.

B Bijbelstudie

Mattheüs 7:13-23

*13 Gaat in door de enge poort, want wijd is /de poort/ en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;
14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.*

- a Welke tegenstellingen tref je aan in vers 13 en 14?
- b Waarom gaan velen over de "brede" weg? Waarom is die weg zo breed?
- c Waarom gaan er weinigen door de "enge" poort? Waarom is die poort zo eng?

*15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.
16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?
17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.
19 Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
20 Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.*

- d Wat is het verradelijke van de valse profeten? Waarom zijn die profeten "vals"?
- e Wat wordt in vers 16-20 bedoeld met "vruchten"?
- f Waaraan herinnert vers 19? (vgl. Mattheüs 3:10b)

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

- g Wat is absolute voor waarde om deel te krijgen aan Gods Koninkrijk? (vers 21)
- h Welke tegenstelling zit opgesloten in vers 21? (let op werkwoorden)
- i In vers 23 wordt gesproken over "werkers der wetteloosheid". Wie worden hiermee bedoeld?

C Toelichting

Twee wegen

Het beeld van de twee wegen komt reeds voor in het Oude Testament: Deuteronomium 11:26 en 30:15; Jeremia 21:8. Het gaat daar om "de weg des levens en de weg des doods".

Zowel het beeld van de weg als van de poort betekenen hetzelfde. Enge poort en smalle weg behoren bij elkaar, evenals wijde poort en brede weg.

Het gaat om de oproep om Jezus Christus te volgen. Wie Hem volgt is reeds door de nauwe poort binnengegaan, is reeds binnengegaan in het Koninkrijk der hemelen!

Dat is een wat andere uitleg dan gesuggereerd wordt door de bekende kleurenprent van John Bunyan uit de vorige eeuw. Bij hem is de brede weg de weg van de lichtzinnigheid, de weg waarop zonde na zonde bedreven wordt. De smalle weg is dan de weg van een vroom en deugdzaam leven. Wie de brede weg blijft volgen komt uiteindelijk in het hellevuur terecht. Wie de smalle weg volgt tenslotte in de heerlijkheid van God.

Er is - zegt Jezus - slechts één weg ten leven. En op die zeg zul je telkens keuzes moeten maken. Zul je Hem moeten blijven volgen door overvloediger gerechtigheid te betrachten (Mattheüs 5:20-48).

Nog even iets over het beeld van de twee wegen. Reizen op het platteland en in het buitenland kunnen ons ervaring laten opdoen met wegen die teleurstellen. Een mooie weg die het land invoert, blijkt ons te doen vastlopen op de hoek van een akker. En een hoopvol ingereden bergweg kan soms tot niets anders leiden dan moeizame pogingen om de wagen gekeerd te krijgen voor de aftocht van deze doodlopende weg. Eigenlijk hadden we ook wel rekening kunnen houden met zulke teleurstellingen: dat is het risico van de smalle weg.



Werkelijk verbaasd zouden we pas zijn wanneer een brede autoweg onverwachts en onaangekondigd zou doodlopen zonder zelfs aansluiting te geven op een secundaire weg. Zoiets gebeurt niet. Daarop hoeven we niet te rekenen, gezien de intensiteit van het verkeer en de royale opzet van de rijstroken. Dat is het voordeel van de brede weg. Om een doel te bereiken mijden we dan ook de smalle weg en kiezen de gemakkelijke autosnelwegen.

En dat moet nu net andersom wanneer we het hemelse doel willen bereiken. Jezus leert ons in de Bergrede dat er een brede weg is die naar het verderf voert en een smalle weg die naar het leven leidt.

De brede weg ligt voor de hand. Maar je móét wel eens de weg van de minderheid kiezen of tegen de algemene meningen ingaan. Daarom moet deze smalle weg gezocht worden.

Daartegenover staat de brede weg. Daarmee bedoelt de Here Jezus niet in de eerste plaats het zondige leven, maar een manier van leven die onder de schijn van vrome nauwgezetheid tóch zichzelf handhaaft (zoals de Farizeeën en Schriftgeleerden deden). Dan maak je het jezelf gemakkelijk door niet aan de k rn en de eigenlijke bedoeling van de geboden toe te komen.

Jezus stelt ons aan het eind van de Bergrede voor de beslissende keus tussen leven en dood: "Gaaf in".

Hij nodigt ons om binnen te komen. Het gaan door de poort is de grote bekering, het omgooien van het roer, zodat je voortaan een volgeling bent van Jezus. En het gaan van de weg betekent dat die grote beslissing ook steeds weer opnieuw waargemaakt moet worden in de dagelijkse bekering, in de veelheid van beslissingen die het leven van ons vraagt.

Dat is: jezelf verloochenen; dagelijks je kruis op je nemen, je leven verliezen aan Jezus en het op die manier behouden.

Wie zo leeft en doet, is al binnen. Wie dat weigert, staat nog buiten.

Waarschuwingsbord 1

Er is een tijd geweest dat schepen meer dan eens door dwaallichten vastliepen voor een kust om vervolgens geplunderd te worden. Op reis is niets zo verraderlijk als wegwijzers die niet deugen. Dit geldt zeker op de weg naar Gods toekomst. Ook daar zijn wegwijzers en verkeersleiders. Zij heten profeten: namens God wijzen zij de route.



Maar er zijn ook valse profeten. En omdat zij niet de door God aangewezen smalle weg aan het volk voorhouden, gaan er zovelen nu in argeloos vertrouwen over de doodlopende brede weg.

En geloof maar dat het moeilijk is om ze te onderscheiden van de anderen.

Jezus waarschuwt ons ook niet voor gemene mensen: daar letten we zelf wel op. Hij spreekt juist over mensen die van buiten op schapen lijken.

Het lijkt zo vroom. Om bijvoorbeeld onder een schoonschijnende redenering te zeggen: "Schatten op aarde verzamelen? Zou dat niet mogen? O, dat kan best voor een christen. Daar blijkt dan immers uit wat voor een gezegend mens hij is, want het goed hebben, dat is toch zegen?" Nou, zeg nu zelf, met zo'n redenering kun je mooi op je portemonnee blijven zitten!

Maar het is valse profetie!

Maar ... hoe weet je dan dat je met een valse profeet te maken hebt? - Aan de vruchten! Net zoals je 's winters bij een appelboom kan staan en je hem niet kunt thuisbrengen, dan moet je de zomer afwachten. H , het is een appelboom, zie je dan. Er gaat soms tijd overheen, voordat je aan de vruchten de boom kent.

En dat is soms ook zo bij dingen, die gezegd worden. Dat je moet afwachten wat ze uitwerken voordat je weet of het goede of slechte woorden zijn.

Het kan soms erg moeilijk zijn om te weten waarmee je te doen hebt, maar het kan niet verborgen blijven. Je ziet op den duur waar het gepraat van de man toe leidt. Gaaf het geestelijk vooruit onder zijn arbeid, of boert het achteruit? Wordt bij de mensen de lust

om de Here te dienen er groter van? Gaan de mensen er beter van leven? Nee? Nou, dan is het valse profetie! Die God zal oordelen.

Bijvoorbeeld als gezegd wordt: we hebben met geboden niet meer te maken. Er is maar één gebod: de liefde. Nu, let dan eens op, wat onder dat woord liefde allemaal wel niet mogelijk is, tot het meest erge toe. Het is toch niet zo moeilijk om dan te weten, dat je met valse profetie te maken hebt?

Of als er gezegd wordt: het doet er niet toe naar welke kerk je gaat; we dienen toch allemaal dezelfde God. Let dan eens op waar dit toe leidt: wordt soms in veel kerken niet een vreemd evangelie gebracht? Let maar eens op de vruchten, die de boom voortbrengt. Een appelboom brengt toch geen peer voort?

Wie zo waarschuwt, wat moet die sterk in z'n schoenen staan, wat moet die zeker van z'n zaak zijn!

Dat is Hij ook, onze Here Jezus. Blijf bij Hem, die gezegd heeft: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan zul je tegen de leugen gewapend zijn.

Waarschuwbord 2

Een tweede waarschuwbord plaatst de Here Jezus op de weg naar het Koninkrijk als Hij het heeft over de mensen-met-de-vrome-praat. Ze hebben hun mond vol van Jezus, maar hun daden zijn er niet naar. Het is niet genoeg de náám van Jezus op de lippen te nemen. Dat kan gemakkelijk gebeuren. Maar wie zijn naam noemt, Hem werkelijk belijdt, die zal ook dóén wat hij zegt. Jezus onderwijst de geboden niet voor de lol, maar om te doen.

Naam- en praatchristenen zonder daad zijn mensen die Gods geboden niet in hun volle breedte en diepte laten staan en doen. "Ik heb u nooit gekend", zegt Jezus van hen. Er was geen band van geloof en liefde met Hem. Zij deden maar 'alsof'. En voor zulke mensen geldt op de dag van het laatste oordeel het verschrikkelijke: gaat weg van Mij.

Johannes de Doper heeft duidelijk gemaakt, dat "kinderen van Abraham"-zijn geen garantie betekent om veilig te zijn in het gericht (Mattheüs 3:8). Jezus maakt duidelijk, dat ook het in zijn naam profeteren, boze geesten uitwerpen en het doen van vele krachten evenmin een garantie betekenen om veilig te zijn in het gericht: "Wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan."



D Gespreksvragen

- 1 Is het vandaag moeilijker om behouden te worden dan in Jezus' tijd?
Wie zal uiteindelijk het Koninkrijk der hemelen mogen binnen gaan?
- 2 Bekijk samen de bekende plaat van John Bunyan. Wat klopt er volgens jou niet?
Waar vind je de brede weg en de smalle weg?
- 3 Waar komt valse profetie ook nu voor? (geef voorbeelden)
Waarom waarschuwt de kerk daar nauwelijks voor?
- 4 Vind je dat de kerk en heel de christenheid meer woorden zegt dan daden dóet?
Wat moet vooral gedaan worden, denk je?



Denkertie



De Deense theoloog en filosoof Søren Kierkegaard geeft met betrekking tot het kennen van de wil van God het voorbeeld van een leraar die een les opgaf. Een van de leerlingen weet, wanneer hij thuisgekomen is, niet meer precies tot hoever is opgegeven. Het vak waar het om gaat heeft evenwel de liefde van zijn hart. Hij doet het met heel veel plezier. Daarom leert hij een extra groot stuk. Dan is het altijd goed, denkt hij. Er is ook een andere leerling die vergeten is wat precies is opgegeven. Hij heeft – anders dan de eerste leerling – een verschrikkelijke hekel aan dat vak. Daarom wil hij beslist niet te veel leren. Hij gaat bij iedereen informeren hoeveel hij wel moet leren. Daardoor houdt hij geen tijd over om zijn les zelfs maar in te zien.

Zo is ook voor ons bij de vraag naar de wil van God beslissend wat er achter die vraag zit. Vragen we naar de wil van God om zo veel mogelijk of om zo weinig mogelijk voor Hem te doen? Achter deze vraag ligt trouwens nog weer een diepere vraag en dat is de eigenlijke vraag: Wie is God voor ons?

Het geheim van het kennen van de wil van God ligt in het kennen van God zelf.