

A Kernpunten

- * Jezus stelt ons voor de keus: Hij of Mammon! Voor velen is het geld een afgod. Maar geld geeft geen zekerheid. De enige waardevaste schat is het Koninkrijk van God.
- * Heidenen zijn bezorgde mensen. Ze proberen hun leven veilig te stellen door voor eten en kleding te zorgen. Daaraan verspillen zij hun energie. Kinderen van God zijn onbezorgd. Zij weten zich - als bloemen en vogels - verzorgd door de handen van hun Vader in de hemelen.

B Bijbelstudie**Mattheüs 6**

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;

20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

22 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn.

23 Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten /of drinken/, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?

27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?

28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien; zij arbeiden niet en spinnen niet;

29 en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze.

30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.

33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

- a Wat waren in Jezus' tijd "schatten op aarde"?
Wat zijn voor jou "schatten op aarde"?
- b Wat bedoelt Jezus met "schatten in de hemel"?
- c Hoe zou je vers 22 met eigen woorden willen omschrijven?
- d Waar gaat het zoeken van de heidenen naar uit? (vers 32)
- e Wat bedoelt Jezus met het zoeken van Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid?
(vers 33)

C Toelichting

Of ... of ...

Ds. Buskes vertelt in zijn boek 'Waarheid en leugen aan het ziekbed' van een oude vereenzaamde vrouw, die op haar sterfbed krampachtig haar handen onder de dekens hield. Ze vroeg ds. Buskes om met haar te bidden. Intuïtief weigerde hij. "U kunt niet bidden", zei hij, "u kunt uw handen niet vouwen, zolang u niet loslaat wat erin zit." Aanvankelijk werd ze boos, maar ten slotte kwam haar hand met een klein zakje met tien gouden tientjes boven de dekens ... Ze liet dat los en vouwde haar handen. Het laatste wat ze bezat, liet ze los. Met moeite!

Geld is een niet te onderschatten macht en afgod. In de Bijbel krijgt die afgod van het geld zelfs een naam: Mammon. Ons woordje amen (= vast en zeker) horen we daar nog in terug. Voor veel mensen is het geld vast en zeker.

En nu stelt Jezus ons voor de keus: wat is in jouw leven vast en zeker? Jezus of het geld?

De Bijbel is hierin heel duidelijk. Geld geeft geen zekerheid. Met geld kan niemand zich verzekeren. Niet eens van de wieg tot het graf. Laat staan daarna. Veel rijke mensen zijn alleen maar arme mensen met geld.

Schatten geven zekerheid? Ze verslijten, zegt Jezus. Of ze kunnen gestolen worden. In feite zijn die schatten een bron van onrust en onzekerheid.

Bovendien - en dát is het ergste - trekken ze je af van het Koninkrijk. Daarom moet je oppassen.

En dat begint al bij je manier van kijken. Je kunt alleen al door het zien afgeleid worden en bezeten raken van tijdelijke en vergankelijke dingen. Laat je oog zuiver zijn, d.w.z. eenvoudig: gericht op één ding, op het grote doel van het Koninkrijk. Dan heb je de goede kijk op het leven.

Op wegen langs vliegvelden kon je vroeger wel lezen: *Houdt uw ogen op de weg gericht.* Zo kun je het op de weg van het zoeken van Gods Koninkrijk niet gebruiken, dat je ogen gevangen raken door andere dingen.

Want alleen God kan zorgen voor het Koninkrijk en de gerechtigheid die daarbij past. Daar zullen we ons hart op moeten zetten. Want die schat is niet aan slijtage onderhevig. In Jezus Christus mogen we daar zeker van zijn.

Wie daar zeker van is, hoeft geen zekerheid te zoeken in zijn geld. Want er is niets van onszelf bij. Ik moet eenmaal alles loslaten. Ook dat zakje met gouden tientjes. We hebben niets op de wereld meegebracht, we kunnen er ook niets uit meenemen. Het enige dat vast is, is: God en zijn Koninkrijk.



Je zult moeten kiezen: of ... of ...

Koninklijk onbezorgd

Als je dan geen schatten op aarde mag verzamelen, zou de vraag heel gemakkelijk op kunnen komen hoe je dan léven moet: je moet toch eten en drinken en kleding hebben? En daar moet toch voor gezorgd worden?

Inderdaad. Maar er is verschil tussen zorgen en zorgen. Je kunt zorgen, zoals de heidenen dat doen: krampachtig proberen allerlei dingen in handen te krijgen en daarmee je bestaan veiligstellen. Dan is er op den duur ook niets hógers meer dan eten, drinken en kleding.

Dat is de houding van het materialisme. Dat zoekt het eigenlijke van het leven in de materie, in de dingen.



Maar kinderen van God zijn anders dan de heidenen. Ook zij hebben eten en drinken en kleding nodig, maar ze weten dat het leven méér is dan die dingen. Je leeft pas echt, als God het in je leven voor het zeggen heeft. Dat is Gods Koninkrijk.

Dat Koninkrijk - dát zal ons een zorg zijn. Onze eerste zorg zelfs.

Met grote ernst zegt Jezus dat: zoek dat eerst! Al lijkt dat wel de omgekeerde wereld! Want meestal zoeken we éérst eten, drinken, kleding, diploma, baan, geld, huis, enz. enz. En dan

helemaal achteraan komen de dingen van God en van zijn Koninkrijk nog eens. Als ze tenminste nog komen ...

Met grote klem leert Jezus ons wat het belangrijkste is: het Koninkrijk van God. Eérst geloven in de Vader die weet wat we nodig hebben en die beloofd heeft voor ons te zorgen.

En wie dat doet, komt tot de ontdekking dat eten en drinken en kleding als het ware toegift zijn. Ze worden bovendien geschonken.

Vogels, bloemen, gras

Als voorbeeld voor een onbezorgde levenshouding wijst de Here Jezus op de vogels, de bloemen en het gras.

De vogels worden gevoed en de bloemen bekleed. De vogels doen waarvoor ze geschapen zijn: ze vliegen. De bloemen doen ook waarvoor ze geschapen zijn: ze bloeien. En zo mogen kinderen van het Koninkrijk doen waarvoor zij geschapen zijn: God liefhebben en 'meer-dan-het-gewone' doen. Gewoon leven van Gods Vaderzorg, zonder kramphouding of angst.

Hoe meer zorg, des te minder geloof.

Hoe meer geloof, des te minder zorg.

Vandaar: wees niet bezorgd!

Dat is geen goedkope dooddouner. Het betekent niet, dat we er maar op moeten vertrouwen, dat altijd alles goed komt. Aan het slot staat dan ook dat iedere dag zijn eigen zorgen en kwaad zal hebben.

Het betekent ook niet: "Blijf maar met de handen over elkaar zitten. Want: God zorgt wel op wonderlijke wijze voor je eten en kleding." Denk maar aan het gezegde: God geeft de vogels de kost, maar ze moeten er wel voor vliegen.

Maar het betekent: grijp niet naar wat je macht te boven gaat. Doe alleen dat waarvoor God je geschapen heeft. Net als de vogels en de bloemen. En voor wat wij niet kunnen zorgt God, de Koning. Als je dan zijn Koninkschap maar zoekt. Dan kun je koninklijk onbezorgd zijn!

D Gesprek

- 1 Kun je voorbeelden uit de Bijbel noemen bij wie de 'schatten op aarde' de schatten in de hemel' gingen verdringen?
- 2 Twee 'schatten' geven twee blikrichtingen. Wat zegt Paulus daarover in Colossenzen 3 vers 1 en 2? En wat zegt Jacobus daarover in Jacobus 1 vers 7 en 4 vers 8?
- 3 Zorgen is menselijk. Bezorgd zijn is niet goed. Maar waar ligt de grens? Hoe kun je koninklijk onbezorgd leven?
- 4 'Zoek eerst het Koninkrijk van God' - zingt een bekend kinderlied. Maar wat is eigenlijk dat Koninkrijk van God? Hoe zoek je dat en hoe vind je dat Koninkrijk?

IS DIT JOUW LEVEN?



Denkertjes

4 jaar:	veel te jong om aan God te denken
7 jaar:	veel te speels om aan God te denken
18 jaar:	veel te overmoedig om aan God te denken
trouwdag:	veel te gelukkig om aan God te denken
gezin:	veel te druk om aan God te denken
ziekte:	veel te ziek om aan God te denken
werk:	veel teveel zorgen om aan God te denken
oude dag:	veel te oud om aan God te denken
DOOD:	te laat om aan God te denken

uit: Karel Capek in zijn *Kleine Apocriefen*.

Hij vertelt van een joodse bakker uit de tijd van Jezus' omwandeling die bijna een leerling van Jezus geworden was. Tegen zijn neef - een zadelmaker - zei de bakker: "Dat had je moeten horen. Ik zeg je, dat Hij op zijn manier een profeet is. Hij spreekt schitterend, wat waar is moet gezegd worden. Je hart zit erna niet meer op dezelfde plaats. Ik kon mijn tranen waarachtig niet bedwingen en had het liefst mijn winkel gesloten om Hem te volgen en Hem nooit meer uit het oog te verliezen. Verdeel alles wat je hebt, zei Hij, en volg Mij!"

Eén ding had deze bakker echter tegen op Jezus. Hij had bezwaar tegen het wonder van de vermenigvuldiging van de vijf broden. "Dat met die broden, nee, dat had Hij niet moeten doen. Als bakker zeg ik je, dat Hij het bakkersgilde daardoor geweldig benadeeld heeft".

De bakker wond zich daarover zo op, dat het apocriefe verhaal uitloopt op de woorden: "Wanneer Hij naar Jeruzalem komt, ga ik de straat op en schreeuw: Kruisigt Hem, kruisigt Hem ...".

Zo zijn wij. We kunnen diep onder de indruk zijn van wat Jezus zegt over het geld. Totdat we merken, dat Hij aan ons geld komt.