

A Kernpunten

- * "Gij zult niet echtbreken" is meer dan: laat het niet tot een scheiding komen. Wie al niet eerder alles voor de ander over heeft, pleegt echtbreuk. Doe er daarom alles voor om je huwelijk goed te houden.
- * Er zijn drie gevaren die het huwelijk bedreigen: ontrouw, oneerlijkheid en nalatigheid.
- * Met prachtige tructjes proberen we ons te onttrekken aan eerlijkheid. Toch staan we met al ons praten vlak voor God. Dus: duidelijk, trouw en serieus zijn!

B Bijbelstudie

Lees Mattheüs 5: 27-37

Mattheüs 5

27 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken.

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

30 En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare.

31 Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven.

32 Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk.

33 Wederom hebt gij gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult uw eed niet breken, doch aan de Here uw eden gestand doen.

34 Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is;

36 ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart.

37 Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze.

- a Wanneer vindt echtbreuk plaats?
- b Waar vindt echtbreuk plaats? (vers 28)
- c Wat bedoelt Jezus met "de hel" (vers 29) en "ter helle" (vers 30)?
- d Wat is de 'functie' van een scheidbrief? Wie heeft de scheidbrief ingevoerd? (Vgl. Deuteronomium 24:1-5)

- e Waarom is Jezus tegen het zweren van een eed? Weet je iets van de praktijk van het zweren in zijn tijd?

C **Toelichting**

Vecht voor je huwelijk!

Het tweede voorbeeld dat de Here Jezus ons geeft van meerdere gerechtigheid gaat over het huwelijk. Hier geldt het gebod: "Gij zult niet echtbreken". De joden hadden van dit gebod gemaakt: het doet er niet toe wat je ook aanrommelt, maar laat het nooit tot een scheiding komen.

Maar dan maakt de Here Jezus duidelijk dat echtbreuk veel meer is dan de officiële scheiding. Wie al eerder niet alles voor de ander over heeft, pleegt echtbreuk. Dan gaat het huwelijk al kapot. Maar ... houd je huwelijk goed! Doe er moeite voor!



Helaas lijkt het huwelijk als levenslange verbintenis van een man en een vrouw achterhaald in onze tijd. Toch is er in deze wereld niets zo origineel en oorspronkelijk als het huwelijk.

De geschiedenis van de mensheid is begonnen met de huwelijkssluiting van Adam en Manninne. De huwelijkswet is toen geformuleerd: "Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn." (Genesis 2: 24). Het woord 'aanhangen' duidt op een blijvende verbintenis: binnen dat levenslange verbond worden man en vrouw tot één vlees. Niet eerder en niet daarbuiten. Mensen mogen hun verlangens en gevoelens door wil en verstand omsluiten. Dat beschermt ze. Nu wijst Jezus echter op drie gevaren die het huwelijk bedreigen:

1 - Ontrouw

Ontrouw aan eigen man of vrouw is in deze wereld niet onbekend. Het enige nieuwe van onze tijd is dat men probeert het woord dat daarbij past uit het geweten van de mensen te branden. Het wordt bedekt met allerlei neutraal klinkende woorden: relatiewisseling, partnerruil, variatie in samenlevingsvorm en dergelijke. Toch is er maar één woord dat werkelijk past wanneer een man niet trouw blijft aan zijn vrouw of een vrouw aan haar man: ontrouw! De vraag is niet wat er allemaal aan gevoeligs en bevrijdends wordt beleefd of opgebouwd, maar de vraag is wat er ondertussen wordt stukgemaakt en gebroken. De eigen man of vrouw wordt opgeofferd aan het overspel. Dit breekt het huwelijk de nek. En God verbiedt het kort en goed. Hij neemt het op voor de andere partij: u mag uw huwelijk of dat van een ander niet openbreken!

2 - Oneerlijkheid

Maar Jezus gaat verder: "Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd." (Mattheüs 5: 27). Gedacht is aan het ogenspel: de man trekt met zijn ogen de aandacht van de ander die hem niet toekomt. Het leven is vol van dubieuze blikken, dubbelzinnige gebaren, sexueel geladen woorden of contacten. Daar wordt door vrouwen ook over geklaagd. Gelijktijdig wordt die klacht niet al te serieus genomen omdat velen een groot verschil zien tussen gevallen van verkrachting waarover de krant bericht en gevallen van wat vrijere benadering in het dagelijks leven. Er is ook, vanuit de mensen gezien, groot verschil daartussen. Opvallend is echter dat Jezus het één en het ander op één lijn stelt. Beide zijn als echtbreuk te veroordelen. En ... o jawel, het huwelijk blijft dan wel overeind, maar de zuiverheid en oprechtheid ontbreken eraan. En dat werkt door. De vraag is dus niet wat er aan

avontuur en plezier kan worden opgebouwd, maar wat er aan eerlijkheid en kwaliteit wordt afgebroken in het omgaan van man en vrouw.

3 - Nalatigheid

Als er nu toch een geval van echtscheiding zich voordeed, moest de vrouw een scheidbrief meegegeven worden. Daarin stond de reden van de scheiding. Dat was bedoeld om de vrouw te beschermen, die meestal de verstoten partij was. Nu werd het in de praktijk echter: wanneer je maar aan die formaliteit voldoet, kun je je gang gaan en maar raak scheiden. Om de meest kleine dingen werd namelijk de vrouw weggezonden. Maar, zegt Jezus, wie zo gemakkelijk overgaat tot ontbinding van de huwelijksband, pleegt echtbreuk. En dat is ook het geval voor degene die met een aldus vrijgekomen partner trouwt (behalve als het gaat om ontucht). Het gaat



Jezus ook wel tegen de haast. Wie trouwt met degene die door lichtvaardig echtscheiden alleen is komen te staan, maakt verzoening en herstel onmogelijk. Ook een kapot huwelijk kan weer heel worden. Daar moeten we niet te licht aan wanhopen. Men mag zich aan de verantwoordelijkheid voor de ander niet onttrekken.

Tegenover de nalatigheid staat de verantwoordelijkheid. Wie liefheeft in trouw, houdt niet op zich verantwoordelijk te weten. Waar liefde en trouw door God gegeven worden en gewild worden, is het huwelijk en is deze wereld de moeite waard. Het mag een afschaduwing zijn van de wereld die komt.

Dat mag best onze aandacht hebben. Het lichamelijke leven krijgt in deze tijd veel aandacht. Maar het is kortzichtige aandacht. Wie zijn lichaam werkelijk liefheeft doet er goed aan het aan Gods gebod te onderwerpen. Alleen zo wordt onze lichamelijke gered van de uitbranding in de hel en gespaard voor volle bloei in Gods rijk.

Wees eerlijk

Waarheid spreken spreekt niet vanzelf onder de mensen. Wanneer het hoogste woord eruit moet, dwingt de rechter het af met een eed. Want God kan niemand misleiden. Maar in het dagelijks leven spreekt de mens niet onder ede. Hier groeit dan ook een veelheid aan oneerlijke woorden of onbetrouwbaar gedrag. Er is een grote verscheidenheid vanaf het 'leugentje om bestwil' tot het vals invullen van formulieren. En een verzwakt geweten wast het zwarte geld zelfs wit.

Bij de joden in Jezus' dagen had men bepaalde schijneden ontwikkeld die van een lichter gewicht waren dan de eed voor God. Men vond een eed uit, die eigenlijk niet voor God stelde en toch de waarheid moest bekrachtigen. Men kon zweren bij de hemel, de aarde, Jeruzalem of het eigen hoofdhaar, bij hoog en bij laag. Door zulke eden werd het spreken geloofwaardig zonder dat men iemand van meened kon beschuldigen wanneer er soms toch iets niet klopte.

En toen was in korte tijd het hek van de dam. En zwoer men te pas en te onpas.

Op deze manier verliezen woorden echter steeds meer kracht in onze omgang met elkaar. Tegen onze naaste zeggen we "ja" of "nee", maar wat is het waard? Of anders zeggen we "misschien". Dat is een vaag woord waarbij we ons heerlijk op de vlakke kunnen houden. "Misschien kom ik nog bij je" (maar zijn we het wel ooit van plan of weten we al dat we toch niet zullen



komen?). We zeggen ja of nee, maar later blijkt het niet gemeend. Jezus leert ons dat dit alles afkomstig is van de duivel, de vader van alle leugens.

Maar bij Gods rijk past alleen ja en nee in oprechtheid. Daar is alles duidelijk en niets dubbelzinnig. Daarom moeten burgers van dat rijk zich daarop instellen. We moeten duidelijk zijn in ons omgaan met huisgenoten en vrienden. En trouw aan afspraken en die nakomen. En serieus in ons omgaan met anderen. Duidelijk, trouw en serieus: de rest komt van de boze!

Bovendien staan we met al onze nep-eden ook in de tegenwoordigheid van God. Of dachten we dat we Hem konden ontlopen? Met al ons praten staan we vlak voor God. We kunnen Hem niet op een afstand houden. Laten we daarmee rekenen!

D Gesprek

- 1 Kun je oorzaken aangeven waarom er zoveel huwelijken in een echtscheiding eindigen (1 op de 3 huwelijken) ?
Kun je ook aangeven wat er gedaan moet worden opdat een huwelijk minder gauw in een echtscheiding eindigt?

wat de oorzaken zijn

wat gebeuren moet

.....

.....

.....

.....

.....

.....



- 2 In welk geval is volgens Jezus echtscheiding toegestaan? (Zie Mattheüs 5: 31-32 en Mattheüs 19: 9)

- 3 Er wordt onder christenen verschillend gedacht over een tweede huwelijk na een echtscheiding. Ga eens na wat de Bijbel daarover zegt in Romeinen 7: 2 en 1 Corinthiërs 7: 39. Hoe denk je er zelf over?

- 4 Vind je dat je inderdaad zo eerlijk moet zijn bij:

- het invullen van je belastingpapieren
- het opgeven van zwart werk
- 120 km/uur rijden op de autosnelweg
- rijden onder invloed
- het omdoen van je autogordel



Denkertje

Ieder van ons kan een brandende lucifer uitblazen. Wanneer je echter de lucifer laat branden en je houdt hem onder de gordijnen, zodat deze in brand vliegen en op hun beurt het hele huis in brand steken, dan ben je te laat. Niemand van ons kan een brandend huis uitblazen. Wel een brandende lucifer. Dat is wat de Here Jezus ons duidelijk maakt. Hij kan ons alle kracht geven om een brandende lucifer uit te blazen. Maar als het hele huis in lichterlaaie staat, ben je te laat.

Een "ja" dat geen "ja" is of een "nee" dat geen "nee" is maakt grotere wonden dan een dolk of een revolver: Niet het lichaam maar de ziel wordt gekwetst.