

A Kernpunten

- * Vanaf het moment dat Jezus iets in je leven betekent, verander je zelf ook. Discipelen van Jezus zijn zout en licht.
- * Al is zout klein en goedkoop, het bijt, geeft smaak, is bederfwerend en reinigend. Zo mogen Jezus' discipelen de bepalende smaakmakers in de wereld zijn.
- * Licht zorgt voor zichtbaarheid, warmte en leven. Zo mogen de discipelen van Jezus ook zijn. Ze bewaren de wereld voor verdwazing, verkilling en verpietering.
- * Discipelen moeten naar Jezus smaken en Zijn glans verspreiden. Door ons leven heen zien de mensen Wie God is. En zout en licht blijven beslist niet onopgemerkt.

B Bijbelstudie:

Lees Mattheüs 5:13-16

Noteer de eigenschappen en vermeld wat dat betekent voor je christen-zijn.

Mattheüs 5

13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.

16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

- a Wie worden er in deze verzen met 'gij' aangesproken?
- b Wat zijn de eigenschappen van 'zout'?
- c Jezus zegt: "Gij zijt ...". Wat wil de werkwoordsvorm "zijt" aangeven?
- d Wat zijn de eigenschappen van 'licht'?
- e Wat is het doel van goede werken?

C Toelichting*** Wees wat je bent**

Wij kunnen er eenvoudig niet omheen: vanaf het moment dat het geloof in Jezus Christus iets in ons leven betekent, zijn wij zélf iets geworden, hebben wij zélf nieuwe betekenis gekregen. Daarom zegt Jezus niet: jullie moeten zout zijn of worden. Of: Ik wou dat jullie het waren. Maar Jezus zegt: je bent het. Punt uit. Je bent het. Vanaf het moment dat Jezus iets in ons leven gaat betekenen. Dan betekenen we zelf iets. Als gemeente, als enkeling.

Dat moet toen bij de Farizeeën en Essenen hard zijn aangekomen. De Farizeeën namelijk zagen zichzelf als 'het zout der mensen'. En de Essenen dachten dat zij de

kinderen van het licht waren. En nu zegt Jezus zomaar tegen die mensen uit Galilea en tegen 'armen van geest', gesmaden en vervolgd: jullie zijn het nu - het zout der aarde en het licht der wereld.

* De smaakmakers van de wereld

Zout heeft verschillende eigenschappen:

- zout *bijt* - wrijf het maar eens in een open wond;
- zout geeft *smaak* - probeer maar eens zoutloos brood of soep zonder zout te eten;
- zout is *bederfwerend* en *reinigend* - het werd in Israël na de geboorte gebruikt (Ezechiël 16:4; nu nog bij de R.K. doopliturgie); bij offers (Exodus 30:35; Leviticus 2:13 en Ezechiël 43:24) én bij verbondssluiting tussen God en mensen én tussen mensen en mensen (Numeri 18:19 en 2 Kronieken 13:5). Daarbij heeft zout de betekenis van duurzaamheid - zoals vroeger voedsel en groente werd 'ingezouten', waardoor het voor bederf bewaard werd.

Zout heeft dus, hoe dan ook, altijd een merkbare werking!

Zó zijn de burgers van het Koninkrijk van God: het zout in de pap van de aarde, de smaakmakers van de wereld. In een smaak-loze wereld staan ze reinigend en bederfwerend in de menselijke samenleving om daarin ontbinding en verwording tegen te gaan. En klein als ze zijn, veranderen ze toch de smaak van de wereld.



Pas er intussen wel voor op, zegt Jezus, dat je 'flauw' wordt. Er is namelijk een mogelijkheid dat het zout zijn kracht verliest. Voor ons besef is het onmogelijk dat zout zoutloos kan worden. Maar het zout dat in Palestina gebruikt werd, kun je ook eigenlijk niet vergelijken met ons zout. Dat was namelijk niet zo zuiver als bij ons het keukenzout, maar daar zaten allerlei andere elementen in, waardoor de werking van het zout minder werd. Dan kon men het niet meer gebruiken. Het werd naar buiten gegooid en belandde, zoals zoveel afval in het Oosten, op straat en werd door de mensen platgelopen.

De oproep van Jezus om zout te zijn, is dus niet vrijblijvend! Het heeft ook gevolgen. Wanneer het geloof in Jezus niet blijft, verliest een christen z'n zoutend vermogen en dan wordt hij als waardeloos weggeworpen. Dan wordt de eeuwige verlorenheid een huiveringwekkende werkelijkheid (zie Hebrëeën 6:4-6 en 2 Petrus 2:20-22). Weest dus niet (zo) flauw ...!

* De lichtgevers van de wereld

Licht heeft de volgende eigenschappen:

- licht maakt de dingen *zichtbaar*. Het laat je zien waar je loopt en waar je heen moet. Het stelt in staat allerlei obstakels te vermijden en het bewaart voor ongelukken en verdwalen;
- licht geeft *warmte*. Mensen vinden het fijn en voelen zich behaaglijk als de zon schijnt;
- licht geeft *leven*. In het donker wil niets groeien, daar verpietert alles.

Nu wordt er van de Here Jezus in de Bijbel gezegd dat Hij Licht is. Maar dan ook alles wat bij Hem hoort. Zo zijn ook jullie: het licht der wereld!

Licht is eigenlijk onmisbaar. De wereld kan alleen maar bestaan omdat er christenen zijn. Zij bewaren voor verdwazing, verkilling en verpietering. En wie door Jezus is 'aangestoken', is als licht ook duidelijk zichtbaar. Net zoals een stad op een berg.

Volgens de overlevering was de berg, waarop de Here Jezus de Bergrede heeft uitgesproken, één van de heuvels in Galilea in de buurt van het meer van Galilea. Vandaar kan men de hoogste stad van Israël zien liggen: Safed. De berg waarop deze

stad ligt, is bijna 1000 m hoog. Overal zie je dan ook deze 'stad op een berg' liggen. En vooral als het donker is, zie je 's avonds de lichten tot ver in de omtrek branden. Zo'n stad kan niet verborgen blijven. Evenmin is een christen te 'verdonkeremanen'.



Licht is er om gezien te worden. Met een tweede beeld wordt dat nog eens duidelijk gemaakt. Je steekt toch geen lamp aan om die onder een korenmaat te zetten. Dat is net zo dwaas als een prullenmand over een brandende schemerlamp. Nee, een brandende lamp wordt op een standaard gezet om zo licht te verschaffen aan "allen, die in het huis zijn".

Zo moeten we schijnen. Zoals een lamp brandt wanneer de stekker in het stopcontact is gedaan, zó schijnt iedere christen die aan de Here Jezus verbonden is.

*** Het doel**

Zout en licht zijn er dus voor de omgeving. En dan is het niet onduidelijk hoe de smaak van het zout moet zijn: *het moet naar Jezus smaken!* En het is ook duidelijk welke kleur het licht moet hebben: *het moet de glans van Christus verspreiden!* Het gaat erom, dat de mensen dwars door onze daden, door heel ons leven heen zien wie GóD is. Door zó te schijnen in deze wereld ontdekt men hét Licht: God.

Zout en licht ... het zijn op zich maar kleine dingen. En toch belangrijk. Het is erg bemoedigend dat je zout niet over het hoofd kunt proeven en dat je licht niet over het hoofd kunt zien. Wees gewoon die je wezen mag: zoutkorreltje, lichtgevertje!

D Gesprek

- 1 Critici zeggen wel eens: "Wat heeft 2000 jaar christendom nu uitgewerkt?
"De tegenvraag zou kunnen zijn: "Zou deze aarde nog bestaan als God niet had gezorgd voor 'zout der aarde'?" Wat is je mening?
Kun je voorbeelden geven hoe christenen in de loop der eeuwen het 'zout der aarde' zijn geweest?
- 2 Wat is er voor nodig om 'zout der aarde' te blijven? (zie Johannes 15:1-8 en Marcus 9:50)
- 3 Wat heeft volgens Colossenzen 4:6 het 'zout-zijn' met onze manier van spreken te maken?
- 4 Probeer vanuit de eigenschappen van het zout en het licht nu eens wat voorbeelden te geven hoe christenen in deze wereld kunnen leven:

zout

licht