

# Pasen!

## Ik ben ...

### de Opstanding en het Leven

*“Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de doeken... Hij zag het en geloofde. Want zij hadden de schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.”  
Joh. 20 vers 6 en 9.*

Uitleg:

Het **gaffelkruis**, is een kruisvorm die je ziet in levende bomen. Dit gaffelkruis is snoeihout van de Vijgenboom uit de Bijbelse tuin. Deze kruisvorm herinnert aan nieuw leven. Je ziet hem vaak op kazuifels van priesters.

De witte doek en bloemen: kleur van Pasen.

Klimop: teken van hoop.

Drie stekken van de druif! Die alweer uitlopen: nieuwe wijnstokken!

Symbool voor de drie eenheid: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.



Het graf in de rotsen, nu met de weggerolde steen



“Licht breekt aan in het duister,  
Leven bloeit,  
Het kruis wordt levensboom,  
De aarde kleurt groen.”