

Stille Week vieringen van 18 tot en met 23 april 2011

Al een heel aantal jaren worden er in de Stille Week (de week voorafgaand aan Pasen) vieringen georganiseerd.

Eerst in de Bethelkerk en later ook in de Morgenster.

Het bijwonen van de vieringen is een zinvolle manier om ons te bezinnen op de betekenis van het leven en het lijden van Jezus Christus. Het zijn momenten om stil te worden en stil te staan bij het offer dat onze Heer bracht waardoor wij echt kunnen leven.

Want de gekruisigde Heer is weer opgestaan!



De vieringen hebben een eenvoudige opzet:

we zingen, we bidden, we luisteren naar de Bijbel en een korte overdenking en er is een muzikaal moment.

Bij de vieringen gaan we uit van de woorden zoals Johannes ze heeft opgeschreven in zijn evangelie (hoofdstuk 18 en 19).

Het thema van de Stille Week 2011 is:

Jezus – het Lam van God

- Data: maandag 18 april tot en met zaterdag 23 april 2011.
- Tijd: 19.30 tot 20.00 uur.
- Locaties: Bethelkerk (Huizumerlaan 102) en Morgenster (Vrijheidsplein 1).

Medewerking wordt verleend door verschillende leden en muziekgroepen van de Bethelkerk en de Morgenster.

Ds. Jan K.C. Kronenberg schreef voor deze vieringen een aantal korte overdenkingen.

U en jij zijn van harte welkom!

Voor meer informatie: www.uitdekroontjespen.nl - Stille Week 2011.

Het schilderij hierboven is gemaakt door Jellie Bergsma-Wielinga.