



De laatste dagen van de wereld - 1

Left behind (De laatste bazuin)

Hoe zullen de laatste dagen van de wereld eruit zien? Volgens Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins is daar veel over te zeggen. Dat laten ze zien in de spannende romanserie: *Left behind - De laatste bazuin*.

Gebaseerd op profetieën uit de Bijbel hebben zij een intrigerend en meeslepend scenario geschreven over de eindtijd. Het is niet gezegd dat die dagen er zo zullen uitzien, maar het zou zo kunnen gebeuren ...

De serie *De laatste bazuin* is inmiddels een ongekende bestseller geworden. Van elk deel - inmiddels zijn er in de Nederlandse vertaling 12 delen verschenen¹ - zijn meer dan een miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Ook voor kinderen is er een eigen serie opgezet: *De laatste dagen op aarde*. En volgens hun Amerikaanse uitgever bezoeken elke dag zo'n 50.000 mensen de speciale website² die rond deze serie is opgezet.

- 1 Ken je de boeken van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins?
- 2 Als je er één of meerdere van gelezen hebt, wat voor indrukken heeft dat bij je achter gelaten?
- 3 Wat zouden de beide schrijvers willen bereiken met het publiceren van hun boeken en de verfilming hiervan?
- 4 Heb je zelf een beeld van hoe het einde van de wereld er uit zal gaan zien?
- 5 Ben je het eens / oneens met de stelling: Er wordt in de christelijke gemeente (te) weinig gesproken / gepreekt worden over de 'laatste dingen'!

Deze generatie

LaHaye en Jenkins geloven, dat de huidige generatie wel eens de generatie zou kunnen zijn die 'dit alles' meemaakt: de opname van de gemeente, de grote verdrukking, de wederkomst van Christus. En hoewel ze meermalen verklaren niet te willen gaan rekenen, geven ze toch een tijdsbepaling. Ze wijzen op Jezus' woorden dat "dit geslacht/deze generatie niet voorbij zal gaan voordat dit alles geschied zal zijn" (Mattheüs 24 vers 34)³. Ze denken daarbij aan een 'toekomstige oorlog' (de oorlog uit Ezechiël 38) die volgens hen voor de deur staat. De generatie die deze oorlog meemaakt, zal ook de wederkomst van Christus meemaken. Vervolgens plaatsen zij die wederkomst "ergens tussen de eeuwwisseling en de eerste 25 jaar van de eenentwintigste eeuw" - dus tussen 2000 en 2025!

Eindtijdsscenario

Volgens de 'theologie' van LaHaye en Jenkins⁴ zal de geschiedenis zich als volgt ontvouwen: God verzamelt zijn volk uit de heidenen. Deze gelovigen vormen de gemeente van Jezus Christus. Hun aantal is bijna voll! Dan komt Jezus Christus - voor de *eerste* keer - op aarde terug en in dit

¹ Deel 1: *Verlaten*; 2: *Tegenstand*; 3: *Nicolae*; 4: *Oogst*; 5: *Appollyon*; 6: *Moord*; 7: *Bezeten*; 8: *Merkteken*; 9: *Ontheiligd*; 10: *Standvastig*; 11: *Armageddon*; 12: *Wederkomst*.

² www.leftbehind.com

³ Vgl. ook Marcus 13 vers 30 en Lucas 21 vers 32

⁴ Zie hiervoor hun in 2001 verschenen boek: *Het einde der tijden*.

onverwachte moment neemt Hij zijn gemeente van echte gelovigen op in de hemel: de gemeente zal Hem ontmoeten op de wolken en worden weggevoerd. Als de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden volgen de bekering van Israël, de grote verdrukking onder leiding van de antichrist, de *tweede* wederkomst van Jezus Christus, de stichting van het 1000-jarig vrederijk op aarde, waarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijkheid zijn geworden.

- 6 Hoe zouden de schrijvers aan dit 'eindtijds scenario' zijn gekomen?
- 7 Waarom is voor christenen de stichting van de staat Israël in 1948 zo belangrijk?
- 8 Wat vind je van de tijdsbepaling van de schrijvers: het einde van deze wereld zal plaatsvinden tussen 2000 en 2025?
- 9 Hoe groot acht jij de kans dat je dit zult meemaken?

Opname van de gemeente?

Deze 'ontsnappingstheorie' zoals de opname van de gemeente wel wordt genoemd is - zo las ik in een artikel⁵ - pas in het voorjaar van 1830 in Schotland ontstaan. Een zekere Margareth McDonald ontvangt de ene openbaring na de andere. Op een zeker moment 'ziet' zij dat de wederkomst van Jezus Christus zich in twee fasen zal voltrekken. Vóór zijn eigenlijke terugkeer zal Jezus Christus *in het geheim* zijn ware gemeente opnemen in de hemel om haar te bewaren voor de grote verdrukking en de oordelen van de eindtijd.

John Darby, de 'stichter' van de zgn. 'Vergadering van gelovigen' (Darbysten), nam Margareths inzicht over en paste het als sluitstuk in in zijn 'profetisch schema van de eindtijd' en publiceerde de 'ontsnappingstheorie' in september 1830.

Vanuit de 'Vergadering van gelovigen'⁶ begint dan deze leer aan een grandioze opmars. Met name in evangelische kerken zal men deze leer belijden en uitdragen.⁷

1 Thessalonicenzen 4



⁵ Drs. W. Steenbergen, *Moeten wij de 'opname van de gemeente' verwachten* (3 artikelen in het Kerkblad voor het Noorden en De Kerkklok).

⁶ Denk bv. aan mensen als Henk P. Medema en dr. Willem J. Ouweneel.

⁷ Schema uit: Klaus Gerth, *De antichrist komt* (1983).

Voor de bijbelse fundering van deze leer van de 'opname van de gemeente' wordt in hoofdzaak verwezen naar 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17: " ... en de Here zelf zal bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden ... samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen."⁸

- a. Het is al dadelijk opvallend, dat hier geen sprake is van een *tweeërlei* wederkomst van Jezus Christus. Nergens wordt in het Nieuwe Testament over twee wederkomsten gesproken. Er is telkens sprake van één (weder-)komst⁹ van de Here!
- b. Het griekse woord voor "*tegemoet*" dat gebruikt wordt heeft te maken met een koning of een keizer die op weg is om ergens een feestelijke 'intocht' te houden. Mensen gaan hem tegemoet om, als zijn escorte, hem te begeleiden en hem - in hun dorp of stad - in te halen¹⁰. Toegepast op 1 Thessalonicenzen 4 vinden we daar de voorstelling, dat Jezus Christus bij zijn wederkomst wordt ingehaald door de gemeente, die hem daartoe tegemoet gevoerd wordt om als zijn escorte met Hem te gaan, *niet naar de hemel, maar naar de aarde!*
- c. De woorden "*en zo zullen wij altijd met de Here wezen*" uit vers 17 wijzen dan op het grote einddoel van de (heils-)geschiedenis: de herstelde en voltooide omgang van God met mensen op *de nieuwe aarde!*

Lees 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-18

- 10 Wat gebeurt er allemaal als Jezus Christus (terug-)komt?
Je kunt in deze verzen vijf dingen terugvinden.

De laatste dagen

Leven we vandaag in de eindtijd? Volgens veel gelovigen kan het niet lang meer duren voordat Jezus Christus terugkomt. Heeft Hijzelf niet van de "*tekenen der tijden*" gesproken: oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen, de wereldwijde verkondiging van het evangelie? (Mattheüs 24)

De uitdrukking 'eindtijd' komt nergens in de Bijbel voor. Wel komen we de uitdrukking "*de laatste dagen*" tegen. Die komt al voor bij sommige profeten in het Oude Testament. Dan gaat het over "*de dag van de HERE*", de dag waarop Hij - in de toekomst! - alle volken zal oordelen en zijn volk Israël zal verlossen.

In het Nieuwe Testament keert de uitdrukking "*in de laatste dagen*" terug. Maar er vindt een opmerkelijke verschuiving plaats. De apostelen geloven namelijk dat - met de opstanding van Jezus Christus en de daarop volgende komst van de Heilige Geest - die laatste dagen *al begonnen zijn!* Zo citeert bijvoorbeeld Petrus - in zijn Pinksterpreek - de profeet Joël. Hij geeft aan dat wat Joël verwachtte in de toekomst - nl. de uitstorting van de Heilige Geest - nu "*in de laatste dagen*" is geschied.¹¹ De christelijke gemeente leeft al "*in de laatste dagen*", d.w.z. in de laatste fase van de geschiedenis!¹²

⁸ Verder wordt ook 1 Corinthiërs 15 vers 51 en 52 genoemd.

⁹ Het latijnse woord voor de komst van Jezus Christus is: advent(us).

¹⁰ Zie b.v. 1 Samuël 18: 6, Mattheüs 25: 6 en Handelingen 28: 15.

¹¹ Vgl. ook Hebrëëren 1 vers 1: "... *maar nu, in het laatst der dagen* ..."

¹² Vgl. ook 1 Petrus 1 vers 12 en 1 Johannes 2 vers 18.

Tegelijk zien de gelovigen van het Nieuwe Testament uit naar de wederkomst van Jezus Christus: de opgestane Heer, die naar de hemel is (terug-)gegaan, zal opnieuw komen, maar dan in heerlijkheid en majesteit.

Beoordeling

Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins hebben een eigen manier van bijbellezen. Teksten uit verschillende bijbelboeken worden aan elkaar gepast en zo wordt een 'plaatje' van de toekomst gemaakt. Profetische bijbelteksten - uit het Oude en Nieuwe Testament - zijn als het ware puzzelstukjes die in hun eindtijdschema 'passend' worden gemaakt. En hoewel ze zeggen dat ze een letterlijke uitleg van de Bijbel voorstaan, laten ze bijbelgedeelten die niet in hun schema passen, aan de zijkant liggen.¹³

- 11 Wat vind je van deze manier van bijbeluitleg?
- 12 Wat zijn *profetische* bijbelteksten? Kun je daar voorbeelden van geven?

Wat staat ons te wachten?

Graag wil ik in een volgende schets iets meer zeggen over de christelijke verwachting van de toekomst. Het zal dan gaan over wat Jezus zelf zegt over de "*tekenen der tijden*" (Mattheüs 24), die aan zijn komst vooraf zullen gaan. De derde schets zal gaan over wat Johannes op Patmos te horen en te zien kreeg over de strijd tussen het Rijk van God en het rijk van de vorst der duisternis. In een vierde schets wil ik verder ingaan op enkele thema's uit de Openbaring aan Johannes: de 144.000, de grote verdrukking, de antichrist, het getal 666, het 1000-jarig vrede-rijk en het nieuwe Jeruzalem.

¹³ Een vergelijkbare manier van het gebruik van bijbelteksten vind je b.v. bij Hal Lindsey. Hij schreef de eveneens goed verkochte boeken: *De planeet die aarde heette* en *Satan onder ons*.