



Het Lam van God

(Jesaja 53:5 en Johannes 18:12-24)

Uitgekozen

Binnenkomst kinderen

de 3 adventskaarsen branden

Welkom

1 kaars wordt uitgeblazen door een kind

Gebed

Luisterlied (via Youtube):

Zie de mens - SELA, Life in Groningen (www.youtube.com/watch?v=EF46vZ210LE)

Lezen: Johannes 18:12-24 (Bijbel in gewone taal)

Kort gesprekje over het Bijbelgedeelte:

Jezus wordt gevangen genomen en meegenomen naar Annas, de schoonvader van de hogepriester. Petrus gaat achter Jezus aan.

* Waarom gaat Petrus achter Jezus aan?

* Waarom blijft Petrus buiten de poort van het paleis van de Hogepriester staan?

* Waarom wordt Jezus in zijn gezicht geslagen? Is dat terecht?

Zingen:

Als ik mijn ogen sluit. (www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFEe6iY)

Benodigheden:

- Vier adventskaarsen
- Lucifers of aansteker
- Bijbel in gewone taal
- Laptop / Mobiele telefoon
- Houten plankjes (lengte ca. 30 cm; breedte ca. 10 cm)
- Stickers
- Mozaiekpapier
- Propjes papier
- Potloden
- Houtlijm
- Bindtouw

Verwerking:

Iedere avond wordt een verwerking gedaan. Deze vier verwerkingen vormen samen een geheel.

1e avond: houten plankje met geverfde voetafdruk. Dit is het horizontale deel van het kruis.

2e avond: houten plankje versieren en de naam JEZUS erop schrijven. Dit is de dwarsbalk van het kruis.

3e avond: boekrol maken van papier. De boekrol wordt onderaan het houten kruis vastgemaakt.

4e avond: een doornenkroon maken van raffia en kleine (foam) roosjes. De kroon wordt op het kruis gehangen.

Uitgekozen

Verwerking:

De kinderen tekenen het woord Jezus op het houten plankje. Daarna vullen ze het woord met mozaïekpapiertjes, propjes papier of stickers dwarsbalk op het kruis.

Plak de dwarsbalk op de horizontale plank met voetafdruk. Gebruik hiervoor de houtlijm. Zet de balk evt. vast met bindtouw.

stilleweek.nl
uitdekroontjespen.nl
dsjkc@upcmail.nl

© Annike Kruidhof en
Joke Wessels-van der Wal
wessels_2405@kpnmail.nl