

Dief in de nacht

1 Tessalonicenzen 5: 2

Het Lichtbaken - kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde gemeente van Stadskanaal – is prachtig gelegen in het centrum van de stad. Het vele groen van bomen en struiken geeft het gebouw een heerlijk rustgevende uitstraling.

Niet alleen wij en de gemeenteleden vonden het een prachtig gebouw, ook op inbrekers had het gebouw een bijzondere aantrekkingskracht. Regelmatig ontdekte de koster dat er flessen avondmaalswijn en pakken koffie waren verdwenen.

Ook het houten bouwfondskerkje werd op een zeker nachtelijk moment gekraakt. De inhoud – uitgezonderd de collectebonnen – bleek te zijn ontvreemd.

Om aan al dat ongewenste nachtelijk bezoek definitief een einde te maken besloot de commissie van advies ... een alarminstallatie te laten aanleggen.

De opdracht werd 'gegund' aan de techneut van de gemeente.

Omdat aansluiting op een professionele alarmcentrale veel te kostbaar zou worden ... werd dankbaar gebruik gemaakt van de bestaande kerktelefooninstallatie.

Zo kwam er onder ons bed en onder dat van de voorzitter van de commissie een flinke luidsprekerkast te liggen.

Als nu het alarm in Het Lichtbaken in werking trad begon er onder onze bedden een elektronische vogel te 'kwaken'.

Ik kan je verzekeren dat je door deze 'wekvogel' geen oog meer dicht kunt doen.

Bovendien was er maar één manier om het alarm uit te schakelen: in de kleren, schoenen en jas aan en op een holletje naar het kerkgebouw - nadat natuurlijk eerst het alarmnummer van de politie was gebeld.

Na een 'testperiode' met enkele slapeloze nachten - het alarm moest nog al eens een keer worden bijgesteld - was het op een gegeven moment echt 'raak'.

In een nacht van zaterdag op zondag ging - zo rond een uur of twee - de 'wekvogel' kwaken onder ons bed.

Het was behoorlijk donker buiten.

Lang het pad van de pastorie naar het kerkgebouw stonden toen nog geen lantaarnpalen.

Voordat ik er erg in had werd ik bijna overhoop gelopen door een wegvlochtende inbreker.

Wat ben ik toen geschrokken.

Later realiseerde ik mij dat ik eigenlijk helemaal niet opgewassen ben tegen dieven in de nacht.

Toen de politie arriveerde konden we de schade opnemen: slechts een gebroken ruit. Vraag maar niet hoe ik me voelde ... toen ik een paar uur later – amper bekomen van de schrik – vóór moest gaan in de kerkdienst op zondagmorgen.

Soms denk ik nog wel eens aan die bewuste nacht.

Dan komen ook die woorden van de apostel Paulus in mijn gedachten: *“als een dief in de nacht”* (1 Tessalonicenzen 5 vers 2).

Paulus schrijft deze woorden aan de gemeenteleden van Tessalonica.
Het gaat in dit hoofdstuk in de Bijbel over de terugkomst van de Heer Jezus.
Plotseling zal Hij komen: *"als een dief in de nacht"*.
Of beter: *"de dag van de Heer komt als een dief in de nacht"*.
De dag van de Heer.
Dat is de dag waarop de Heer Jezus terug komt op aarde.

Twee dingen: Een dief verwacht je niet.
Een dief stuurt je geen briefje of een SMS-je van te voren.
Soms weet je niet eens wánnere de dief inbreekt.
Soms ontdek je pas de volgende morgen dat er kostbare bezittingen zijn gestolen.
Zo ... als een dief in de nacht - als velen het niet verwachten - zo zal de terugkomst van Jezus plaatsvinden.

Het tweede is: Een dief komt in de nácht.
Als het dus overal donker is.
Als velen slapen en hun dromen dromen.
Zo ... als in de nacht - als velen zich niet bewust zijn wat er om hen heen gebeurt ...
als velen in een diepe geestelijk slaap verkeren - zo zal ook de terugkomst van Jezus plaatsvinden.

O ja, nog even dit.
Ik las ergens dat die woorden *'dief in de nacht'* te maken zouden hebben met de tempel in Jeruzalem.
In de Joodse tempel waren 24 plaatsen waar 's nachts de wacht werd gehouden.
De kapitein van de tempelwacht controleerde zijn manschappen of ze niet in slaap waren gevallen.
Hij kwam op een willekeurig moment in de nacht.
Als hij ze slapend aantrof, dan werden hun kleren in brand werd gestoken.
De wacht moest ze dan wel uittrekken, maar liep dan de rest van zijn wachtronde zonder kleren rond!
De kapitein van de Tempelwacht werd daarom ook wel de *'dief in de nacht'* genoemd.

Wanneer je niet verrast wilt worden door de *'dief in de nacht'* ... zorg je dat je wakker blijft. Wakker en waakzaam.
Wie wéét dat Hij - Jezus - komt ... houdt er rekening mee: elke dag en iedere nacht!

ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden december 2011