



## Elkaar aanvaarden

### Romeinen 15 vers 1-7

*"1 Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. 2 Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. 3 Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: 'De smaadt van wie u smaadt, is op mij neergekomen.' 4 Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. 5 Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 6 Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.*

*7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard."*

### Vragen

- Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?
- Wie zouden er bedoeld worden met "sterken" en met "zwakken"?
- Waarom wordt er van ons gevraagd om "ons eigen belang" niet te dienen?
- Hoe weet je nu wat voor iemand "goed en opbouwend" is?
- Waarom vraagt de apostel Paulus om elkaar te aanvaarden?
- Hoe doe je dat in de praktijk: elkaar aanvaarden?



## Pastoraat in de gemeente

### Johannes 10 vers 11-18

*"11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen."*

### Vragen

- Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?
- Wie worden er in dit bijbelgedeelte aangesproken?
- Waarin verschilt de goede herder van de huurling?
- Wat zou Jezus bedoelen met de woorden van vers 16?
- Tot hoever zou het 'pastoraat' moeten gaan? In de gemeente van Jezus Christus en daar buiten?
- Welke kenmerken van het pastoraat (= herderschap) ontdekken we in dit bijbelgedeelte?



## Zegenen en vermanen

### 1 Timoteüs 1 vers 1-5

*"1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus in opdracht van God, onze redder, en van Christus Jezus, onze hoop. 2 Aan Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en Christus Jezus, onze Heer!*

*3 Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen 4 en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. 5 Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof."*

### Vragen

- Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?
- Met welke woorden 'zegt' Paulus Timoteüs?
- Wat vind je van het 'zegenen' van elkaar? Hoe zou je dat een plaats kunnen geven in je bezoekwerk?
- Waarom moest Timoteüs nog in Efeze (achter-)blijven?
- "Het doel van alle vermaning is liefde" (vers 5 - NBG). Wat bedoelt Paulus met "vermaning"?
- Waarom zou Paulus spreken over "een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof"?
- Hoe ga je om met gemeenteleden die een afwijkende mening hebben?



## De goede strijd van het geloof

### 1 Timoteüs 6 vers 12-21

*"12 Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. 13 Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op 14 je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt 15 op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. 16 Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.*

*20 Timoteüs, waak over hetgeen je is toevertrouwd en mijd het goddeloze gepraat en de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis wordt genoemd 21 en wordt verkondigd door mensen die van het geloof zijn afgedwaald. Genade zij met jullie allen."*

### Vragen

- Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?
- 'Welkom in de strijd!' zegt men wel eens tegen hen die openbare geloofsbelijdenis afleggen. Maar wanneer begint die 'strijd' eigenlijk?
- Ervaar je zelf je christen zijn als een 'goede' strijd? Waar heb je tegen te strijden? (vgl. antwoord 127 HC)
- Welke belofte geeft Jezus als je de goede strijd van het geloof strijdt?
- Hoe kun je zeker zijn dat je "geroepen bent" tot het eeuwige leven?
- In vers 20 wordt Timoteüs op het hart gebonden: "Waak over hetgeen je is toevertrouwd." Wat bedoelt Paulus daarmee? Hoe doe je dat in de praktijk van je christen zijn?