

# Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

(Marcus 15:34b)

## Eenzaamheid

Binnenkomst kinderen

de 2 adventskaarsen branden

Welkom

1 kaars wordt uitgeblazen door een kind

Gebed

Zingen: Opwekking 464

Wees stil voor het aangezicht van God,  
want Heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer;  
Die zelf geen zonde kent  
En ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.

Lezen: Marcus 15: 33-39 (Bijbel in gewone taal)

Kort gesprekje over het Bijbelgedeelte:

Wat een indrukwekkend moment, wanneer Jezus om God roept.  
Het is 3 uur donker terwijl het dag is!

Hoe zou jij het vinden als het nu opeens zo donker wordt?

Begrijpen de mensen die bij Jezus staan, wat er gebeurt?

Wie begrijpt het wel en wie niet?

Wat gebeurt er met de tempel, wat betekent dit?

Luisterlied:

“Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?” van Sela, Live in Groningen



### Benodigheden:

- Vier adventskaarsen.
- Lucifers of aansteker.
- Bijbel in gewone taal
- CD-speler
- CD van Sela: Live in Groningen
- Takken
- Linten
- Zelf hardende klei
- Sateprikkers

## Verwerking:

Iedere avond wordt een verwerking gedaan. Deze vier verwerkingen vormen samen een geheel.

1e avond: dienblad schilderen n.a.v. thema: dienen

2e avond: huis van papier knippen en plakken n.a.v. thema: thuis zijn

3e avond: kruis van takken maken in klei n.a.v. thema: eenzaamheid.

4e avond: etiket maken op flesje bronwater n.a.v. thema: dorst hebben.

Op de 4e avond wordt het huisje, het kruis en het flesje water op het dienblad gezet en mag het kunstwerk mee naar huis..

# Eenzaamheid

Verwerking:

*Jezus laat ons zien dat Hij dienstbaar was en het grootste offer heeft gegeven aan het kruis. Hij belooft ons dat wij bij hem thuis mogen komen door uit de bron (Gods Woord) te leven. Neem dit cadeau mee naar huis en deel het met anderen.*

Vandaag krijgen de kinderen twee delen van een tak. Een korte en lange tak. Het korte deel bevestigen ze met lint aan het lange deel zodat er een kruisvorm ontstaat. Dan wordt het kruis in klei gezet. De klei kan mooi gevormd worden, er kan in klei geschreven worden met een sateprikker, bv. de naam van het kind.

stilleweek.nl  
uitdekroontjespen.nl  
dsjkc@upcmail.nl

© Joke Wessels-van der Wal  
wessels\_2405@kpnmail.nl