

## Vier paarden

### Liturgiesuggesties:

Gezang 303; 1, 2 EN 3

Psalm 95: 1 en 3 OB

Psalm 119: 46

1<sup>e</sup> deel formulier avondmaal

Psalm 33: 2 en 5

Openbaring 6

Psalm 33: 6 en 8

Na verkondiging: Schriftberijming 36: 1, 2 en 3

Psalm 147: 4 en 5

\*

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Paarden hebben mensen altijd gefascineerd.

Ze behoren tot de mooiste en meest intelligente dieren van Gods schepping.

In de Bijbel hebben paarden vaak te maken met profetie.

Zij staan in dienst van het oordeel van God.

Verschrikkelijk en angstaanjagend.

De vier paarden uit Openbaring 6 en hun berijders ... behoren dan ook tot de meest schrik-wekkende scheppingen van de Bijbel.

Veel grote meesters hebben getracht om deze dieren met hun penselen op het witte doek neer te zetten.

Maar geen kunstschilder heeft het in de vingers om de diepte van hun verschijning volledig uit te beelden.

Paarden ... We horen hun hoefgetrappel in Openbaring 6.

\*

Op een onvruchtbaar, met rotsen bezaaid eiland in de Egeïsche zee legt een oude man zijn oor op de grond te luisteren en hoort de aarde onheilspellend rommelen.

Johannes op Patmos.

Hij is verbannen om zijn geloof in Jezus Christus.

Maar op de eerste dag van de week, de dag des Heren, laat God hem zien wat er na dezen geschieden zal.

Een deur in de hemel gaat voor Johannes en ons open.

Daar - in de hemel - zien we God, op zijn troon.

De regenboog van het verbond om Hem heen.

Toegejuicht en aanbeden in een ononderbroken hemelse eredienst.

Op Gods rechterhand .. de boekrol met de zeven zegels.

Het testament.

Het boek met het grote geheim van Gods plan met onze wereld.

Het boek met het antwoord op de vraag: Waar gaan we naar toe?

En ... hoe gaan we er naar toe?

Maar ... wie zal dit boek, wie zal deze boekrol, openen?

Wie zal ons Gods wil bekend maken en haar uitvoeren?

En terwijl we - met Johannes - gespannen wachten ... komt een lam naar voren.

Een lam als geslacht.

Een verworpen, een mishandeld, een gekruisigd mens.

Dit Lam, deze door mensen verworpen kruiseling, zal ons Gods wil bekend maken.  
Dit Lam zal Gods wil uitvoeren: Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des mensen.  
En ... de hemel heft een nieuw lied aan: ter ere van dit Lam.

\*

Nu gaat het beginnen.  
Onder ademloze spanning breekt het Lam - stuk voor stuk - de zegels van de boekrol.  
De geschiedenis wordt op gang gebracht.  
Op weg naar de grote ontkenning.  
En elke keer als er een zegel geopend wordt, zie je hoe zich catastrofale gebeurtenissen voltrekken.  
Angstwekkende tijden breken aan.  
Alles dreigt in elkaar te storten.  
De beelden buitelen als beklemmende nachtmerries ... over elkaar.  
'Het einde is gekomen', roepen de mensen in paniek.  
'Wie kan bestaan?'  
'Waar moet het met ons naar toe?'

\*

Dan ... opent het Lam stuk voor stuk één van de zeven zegels:  
*"En ik hoorde één van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, ... een rossig paard, ... een zwart paard, ... en een vaal paard."*  
Over paarden gesproken.  
Paarden en ruiters, broeders en zusters, jongens en meisjes, worden ongeveer driehonderd keer in de Bijbel genoemd.  
De bekendste paarden uit de Bijbel zijn de vier paarden die door de ruiters van de Apocalypse / van de Openbaring worden bereden.  
Denkt u zich eens in: Oorlogspaarden, strijdrossen met zware flanken en trillende neusvleugels, die al steigerend ... de lucht met het geluid van hun vreselijke hoeven vervullen.

Vier paarden.  
Een bijna nauwkeurige herhaling van de eerste vier tekenen van het einde der tijden ... die door de Here Jezus in Mattheüs 24 worden genoemd:  
- Het eerste paard trekt er op uit en behaalt overwinning op overwinning.  
- Het tweede paard veroorzaakt moord en doodslag onder de mensen.  
- Het derde paard brengt armoede en hongersnood.  
- Het vierde paard ... ziekte en de dood.  
Er komen vragen bij ons op.  
Waar slaat dit op?  
Wanneer zal dit geschieden?

Johannes zou zeggen: 'Vandaag, nu en hier. Zie je het niet?'  
En hij heeft het over gebeurtenissen die hij ziet gebeuren of die hij voelt aankomen.  
En ieder die het - in de zeven gemeenten in Klein Azië - las ... wist waar het over ging: De dingen die ons nu, vandaag of morgen, bedreigen en benauwen.  
Verleiding. Moord en doodslag. Armoede en hongersnood. Ziekte en de dood.  
En inmiddels worden de getuigen van Jezus Christus vervolgd en afgeslacht.

Is dit, broeders en zusters, jongelui, voor ons nu allemaal oud nieuws?  
Oud nieuws uit de eerste eeuw na Christus?

Allemaal weer voorbij, en de wereld leeft nog steeds rustig verder?  
U zult het met mij eens zijn: Wat Johannes ziet, gebeurt ook vandaag.  
We leven er midden in.  
Steeds weer oorlog en revolutie.  
Overall onrust en chaos, ellende en armoede in het grootste deel van de wereld.  
Natuurrampen hier en besmettelijke ziekten daar.  
De onrechtvaardige verdeling van het goede der aarde dat om ongelukken roept.  
Een onheilspellende milieuverontreiniging.  
Een demonische bewapening.  
Het spookbeeld van de grote en laatste definitieve oorlog.  
Mensen die terwille van het Evangelie hun mond open doen en tot zwijgen worden gebracht.

De vier paarden uit Openbaring 6 draven over de aarde.  
En het geluid van hun krachtige hoeven wordt steeds sterker en is over heel onze wereld van vandaag te horen.  
Want ... de zeven zegels zijn verbroken!

\*

*"Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen."*

Een wit paard!

Zijn berijder heeft een boog in zijn hand, draagt een kroon en trekt erop uit overwinnende en om te overwinnen.

Het beeld moet voor Johannes onmiskenbaar duidelijk zijn geweest.

Johannes heeft ongetwijfeld de binnenvallende legers van Rome ... zien voorbij trekken.

De overwinnende aanvoerder, de centurion, rijdend op een steigerend wit strijdros en met een boog in de hand.

Wie is de ruiter op het witte paard?

De meningen zijn verdeeld.

Er zijn verschillende oplossingen gegeven.

Maar laten we eerst onze blik eens richten op de details die Johannes ons geeft:

1 Hij zit op een wit paard.

Zoiets spreekt van succes, want witte paarden werden bereden door veroveraars, door oorlogshelden, wanneer zij terugkeerden uit de strijd om dan een grote zegetocht / een parade / een optocht te houden.

2 Hij heeft een boog in zijn hand.

De boog veronderstelt militaire kracht.

Dat hij geen pijlen heeft, betekent wellicht dat de ruiter zich voordoet als een vreedelievend vorst, een echte diplomaat.

3 De kroon die hij draagt, is het teken van een overwinnaar.

Die kroon werd hem ... gegeven.

4 Het feit, dat hij uitrok overwinnende en om te overwinnen wijst verder aan, dat de ruiter tenminste ... in het begin ... slaagt in zijn bedoelingen.

Terug naar de vraag: Wie is nu die ruiter op het witte paard?

\* Jezus Christus, zegt uitlegger 1.

Kijk maar naar Openbaring 19 vers 11: de Koning der koningen en de Here der heren.

\* Nee, zegt uitlegger 2.

De kleuren van de paarden hebben te maken met de vier windstreken.

Wit is de kleur van het Oosten.

De ruiter op het witte paard symboliseert de macht van de Parthen, die vanuit het Oosten het Romeinse rijk bedreigen.

\* Een derde uitlegger ziet in deze ruiter op het witte paard het evangelie van Jezus Christus dat overwinnende en om te overwinnen de wereld veroverft.

En toch ...?

Wat uit het visioen van Johannes duidelijk wordt is ... dat er een chaos op aarde komt nadat het eerste zegel verbroken wordt en de ruiter op het witte paard tevoorschijn komt.

Wie is nu die ruiter op het witte paard?

Het is niet ... Jezus Christus.

Het is wel iemand die op Christus ... lijkt!

Het is niet ... het evangelie van Jezus Christus.

Het is wel het valse evangelie, het evangelie dat mensen verleidt!

De ruiter op het witte paard, broeders en zusters, jongens en meisjes, is mijns inziens de valse messias uit Openbaring 13, de anti-christ, de grote verleider, de satan.

Ik kom daarop omdat er een heel duidelijk verband is tussen Openbaring 6 en Mattheüs 24: de rede van Jezus over de laatste dingen.

Ik zal u daar niet verder mee vermoeien ... u moet de opbouw van Openbaring 6 en Mattheüs 24 thuis maar eens bekijken.

Maar voordat allerlei rampen over de wereld komen ... is er eerst de verleiding:

*"Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen in mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden."* (Mattheüs 24: 4,5)

Jezus noemt de satan: mensenvoeder van de beginne en de vader der leugen." (Johannes 8:44)

In Openbaring 20 spreekt Johannes van Gods laatste oordeel over *"de duivel, die hen verleide"*.

De ruiter op het witte paard galoppeert in de wereld sinds de dageraad van de geschiedenis van de mensheid.

Hij stijgt af in de Hof van Eden, brengt door zijn duivelse verleidingskunst Adam en Eva ertoe om God de rug toe te keren en zijn gebod ongehoorzaam te zijn.

Tegelijkertijd werkt onze God in zijn liefde en genade om datgene wat Hij geschapen heeft te redden.

Hij geeft ons de moeder van alle beloften:

*"Ik zal vijandschap zetten tussen het slangenzaad en het mensenzaad.*

*Ik zal de kop van de slang/de satan vermorzelen, en hij zal mijn de hiel vermorzelen."*

De Hof van Eden was de eerste ronde van die strijd.

Maar de ruiter op het witte paard probeert het telkens opnieuw: Kaïn en Abel; Israël en het gouden kalf; Simson en Delila; David en Bathseba; Judas die Jezus heeft verraden; Ananias en Saffira.

De ruiter op het witte paard ... verleidt.

Hij brengt dood en verderf aan hen die hem volgen.

Hij rijdt vandaag de dag onze levens binnen, zoals hij de hele geschiedenis mensenlevens is binnengereden.

Het hoeftgetrappel van het witte paard wordt op dit ogenblik steeds luider in de straten van onze verwarde wereld ... gehoord.

Hij belooft ons alles wat wij maar wensen, ... als wij God maar ongehoorzaam zijn.

Niet voor niets waarschuwde Petrus: *"Wordt nuchter en waakzaam."*

*Uw tegenpartij de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.*

*Wederstaat hem, vast in het geloof."* (1 Petrus 5:8,9)

De Bijbel verzekert ons dat de rij van valse christussen ... steeds langer zal worden. Totdat de laatste in de rij verschijnt: de anti-christ.  
Hij aapt Christus na.  
Hij biedt vrede aan, maar hij is even vals als de vrede die hij aanbiedt.  
Zijn 'gouden eeuw' zal van korte duur zijn.  
De wereld die de Christus van God heeft verworpen ... is vandaag bereid om de christus van de duivel te ontvangen.  
We zien het immers om ons heen.  
Openlijke aanbedding van de satan.  
Grote belangstelling voor occultisme en spiritisme.  
De bloei van wereldsektes.

Maar ook de verleiding van de kerk van binnen uit.  
*"Er zullen valse leraars onder u komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, ...  
En velen zullen hun losbandigheden navolgen, ... en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; ...."* (2 Petrus 2:1-3)  
Er zijn honderden manieren te bedenken waarop satan mensen tegenwoordig verleidt.  
Maar elke verleiding ... leidt tot het eeuwige verderf!

\*

*"En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem die er op zat, werd gegeven den vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven."*

Weer gaan de staldeuren open.

Weer roept een stem voor de troon van God: Kom!

Onmiddellijk stormt een tweede ruiter vanuit de boekrol en houdt in voor de troon van God. Hij brengt op aarde de oorlog.

En al het oorlogstuig.

Boven het hoeftetrappel van dit tweede paard horen we:

- het gekletter van zwaarden;
- het geluid van gillende vrouwen en jammerende kinderen;
- het gekerm van gewonden;
- het geratel van machinegeweren;
- het gefluit van vlammenwerpers en mortier-schoten;
- het geknetter van brandende scholen, huizen en kerken;
- het gieren van raketten met kernkoppen;
- de explosie van bommen;
- het schreeuwen van dood en verderf.

Broeders en zusters, jongelui, ook deze berijder van het rossige paard ... heeft vanaf de aanvang der tijden gereden.

Maar het rossige paard heeft vandaag de dag de afstanden op onze aarde overbrugd.

Duizenden manschappen worden met vliegtuigen en schepen in korte tijd over de hele aarde getransporteerd.

Jezus zei: *"Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet."* (Mattheüs 24:6)

Hij wees erop dat er vóór de laatste grote oorlog - en vóór zijn wederkomst - veel oorlogen zouden zijn, misschien wel duizenden.

Hoeveel oorlogen zijn er die bijna 2000 jaren die inmiddels verstreken zijn ... niet geweest?

De technologie heeft de oorlogsvoering echter dramatisch veranderd.  
Vandaag de dag kunnen we beschikken over nucleaire, biologische en chemische wapens.  
Nooit eerder heeft de mens een totale wereldmoord - een wereldomvattende dood - in zijn vingertoppen gehad.  
Nooit eerder heeft de mens het vermogen gehad om het menselijk geslacht totaal uit te roeien.

Dit is, broeders en zusters, jongens en meisjes, de situatie van vandaag, en dat zijn de wapens van de tweede ruit op het rossige paard in Openbaring 6.  
Alleen God kan tussenbeide komen.

\*

Zorgvuldig breekt het Lam het derde zegel open.  
*"Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die er op zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem temidden van de vier dieren zeggen: Eén maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en den wijn."*  
De verleiding brengt tot oorlog.  
De oorlog leidt weer tot hongersnood en epidemieën.  
Na het witte en het rossige paard ... zal hongersnood op aarde heersen.  
Miljoenen zullen sterven van honger en nog eens miljoenen zullen lijden aan ondervoeding.  
In andere delen van de wereld zal er overvloed aan olie en wijn zijn - luxe dus.  
Daar ziet ook het beeld van de weegschaal op.  
Er is vandaag de dag ... genoeg voedsel voor iedereen op deze aarde ... maar het is oneerlijk verdeeld.  
Het is het schandaal van de moderne wereld.

Het zwarte paard en zijn berijder galopperen met dreunend geweld uit onze richting.  
Het waarschuwend hoefgetrappel is het luide geschrei van kinderen, die sterven van honger en ziekte.  
Het geluid dringt steeds minder tot ons door.  
We hebben teveel televisieprogramma's over de honger gezien.  
De beelden maken ons niet langer meer onrustig.  
Er zijn er zoveel die honger hebben.  
Om de wereld te voeden en voor de wereld zorg te dragen ... zal een geestelijke revolutie nodig zijn.  
We moeten bevrijd worden van de valse hoop dat alleen wapens ons kunnen redden.

\*

En weer komt het Lam naar voren en verbreekt een vierde zegel, dat de bladzijden van Gods grote boekrol op zijn plaats houdt.  
*"En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was /de/ dood, en het dodenrijk volgde achter hem.  
En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met den honger, met den zwarte dood en door de dieren der aarde."*  
Men schat, broeders en zusters, jongelui, dat tegen het jaar 2000 de wereldbevolking de zes miljard zal zijn gepasseerd.  
Als een vierde deel daarvan zou worden gedood.  
Dat is ... anderhalf miljard.

Dat zijn meer mensen dan er op dit ogenblik in Europa, Zuid- en Noord Amerika samen leven.

Waarom zou God toelaten dat er zo'n lijden plaats grijpt?

Ik weet het niet!

Wat ik wel weet weet u ook.

De kranten en de nieuwsberichten vertellen mij dat de ruiter die dood en verderf zaait in aantocht is.

Het dodenrijk volgt hem op de voet.

\*

De vier paarden van Openbaring 6 draven over de aarde.

Een aarde die trilt op haar grondvesten.

Net als Johannes kijken wij aan tegen een wereld met afronden van hemeltergende onmenselijkheid, onstilbaar lijden, onoplosbare raadsels.

En we stellen een tweede vraag: Wordt dit alles ons nu door God aangedaan?

Moeten we spreken over Gods oordeel, Gods zweepslagen over de - van Hem vervreemde - aarde?

Broeders en zusters, jongelui, ik denk het niet.

Ik denk dat het openen van de zeven zegels niet de rampen veroorzaakt.

Ik denk dat het ze blootlegt, ze onthult.

In hun onmenselijke en antigoddelijke werkelijkheid.

Nu pas zien we goed hoe erg ze zijn.

En hoe totaal kapot ze Gods goede schepping zullen maken.

Nu pas zien we hoe alles roept om redding, om verlossing, om Gods nieuwe wereld.

Johannes wil ons niet zeggen: Wat jullie meemaken, God doet het ons aan.

Johannes zegt: Wat jullie meemaken, ook daarover regeert God.

Het wordt omsloten door zijn vaste wil om het goed te maken met ons.

Het zijn niet de laatste en de beslissende gebeurtenissen.

Ze gaan ergens aan vooraf.

Het zijn de barenweeën van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komt.

Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde kan pas komen als al deze dingen zijn geschied.

\*

Er is, broeders en zusters, jongelui daarom nog een derde vraag.

De vraag: Wat moeten wij doen?

Het antwoord: We moeten schuilen achter het bloed van het Lam.

U weet wel: In de nacht van de uittocht uit Egypte moest het bloed van een lam dat was geslacht ... gestreken worden aan de deurposten van het huis.

Aan die huizen ging de engel van dood en verderf dan voorbij.

Het lam had immers zijn leven gegeven in de plaats van de eerstgeborene van de Israëliet.

Schuilen achter het bloed van het Lam.

Johannes ziet - door de geopende deur in de hemel - dat Lam staan.

Het staat daar voor de troon van God.

Het heeft van God de boekrol in handen gekregen.

Want Hij heeft zijn leven gegeven.

Zijn leven in de plaats van zondaren.

Want wij hadden de straf op de zonde ... de dood verdiend.

Want wij hadden in het oordeel van God moeten verzinken.

Maar Jezus Christus, het Lam, gaf zijn leven tot in de dood.

In de plaats van u en van jou en van mij.

Hij staat daar als geslacht.  
Maar Hij heeft overwonnen.  
De satan en de dood.

Wij hoeven, broeders en zusters, jongelui, niet bang te zijn voor wat er in de wereld nog allemaal staat te gebeuren.

Als we maar geloven in de Here Jezus Christus.

Als we maar schuilen achter het bloed van het Lam.

Zelfs als verschrikkelijke tijden zullen aanbreken, dan nog hebben we de verzekering, de belofte, dat niets ons kan scheiden van Gods liefde.

Gods liefde die zich openbaarde in het geschenk van dit Lam.

God heeft zichzelf voorzien van een Lam dat opgeofferd zou worden.

Dit Lam, onze Here Jezus Christus, Gods eigen lieve Zoon, nodigt ons vanmorgen van harte uit om met Hem de maaltijd te vieren.

Maak je daar dan voor gereed.

Leg je oude leven af en laat je reinigen door het bloed van dit Lam.

Dan wordt het - ondanks het moordende geweld dat ons nu nog omringt - feest.

Dan vieren we ... nu en straks het bruiloftsmaal van het Lam.

Zorg dat je er bij bent.

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 20 november 1994

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !