

# Ik geloof ... de Heilige Geest

## **Liturgiesuggesties:**

Opwekking 222, Opwekking 392; Gezang 477

Psalm 84: 1 en 2 OB

Johannes 16: 1-15

Gezang 48: 7 en 8

Zondag 20

Gezang 48: 9 en 10

Na verkondiging: Psalm 25: 2, 4 en 6

Psalm 147: 4

Psalm 147: 7

\*\*\*

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

[God verandert mensen!

Bij de één gebeurt dat heel radicaal: van het ene moment op het andere.

Bij anderen gebeurt dat heel geleidelijk: een groeiproces van jaren.

God verandert mensen!

Dat is een ding dat zeker is.

Zo zijn er 14 jonge leden van onze gemeente die binnenkort graag openbare geloofsbelijdenis willen afleggen.

14 Jonge leden die aan u en jou en mij - in het midden van de gemeente - hun ja-woord aan God willen geven.

God verandert mensen!

Soms heel radicaal, soms heel geleidelijk.

Heb je er al eens over nagedacht hoe God jouw leven heeft veranderd?

Openbare geloofsbelijdenis ... waarom jij (nog) niet?]

\*

Over God gesproken.

We belijden, broeders en zusters, jongelui, vanmiddag ons geloof in God ... de Heilige Geest.

Drie personen in één: een Drieënig God.

Zo maakt God Zich in de Bijbel aan ons bekend:

Vader, Zoon en Heilige Geest.

Hoe je je dat moet voorstellen?

Tineke, één van de belijdeniscatechisanten maakte dat vorige week met een voorbeeld duidelijk.

Ze had het eens een andere dominee zo horen uitleggen:

Neem nou water.

Dat kun je koken, dan krijg je water-damp.

Het is hetzelfde water, alleen in een andere vorm.

Water kun je ook bevroren.  
Dan wordt het ijs.  
Ook dan is het hetzelfde water, maar in een andere vorm.  
Zoals nu water zich in drie verschillende vormen aan ons kan voordoen, zo maakt God Zich in drie verschillende gedaanten aan ons bekend.  
Drieëenheid.  
Drie in één.  
Vader, Zoon en Heilige Geest.

\*

We proberen vanmiddag, broeders en zusters, jongelui, een antwoord te vinden op de vragen:  
Wie, waar, wat, en hoe?  
Wie is de Heilige Geest?  
Waar woont de Heilige Geest?  
Wat doet nu eigenlijk de Heilige Geest?  
En ... hoe dat Die dat?  
Wie, waar, wat en hoe?  
Da's niet zo moeilijk.

Ad. 1. Wie is de Heilige Geest?  
Ons catechisatieboek geeft als antwoord:  
"De Heilige Geest is tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God."  
Korter gezegd: De Heilige Geest is ... God!

Vlak voor zijn arrestatie sprak Jezus met zijn discipelen over de Heilige Geest.  
"Doch Ik zeg jullie de waarheid:  
Het is beter voor jullie dat Ik heenga.  
Want als Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot jullie komen, maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot jullie zenden.  
En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid e van oordeel;  
van zonde omdat zij in Mij niet geloven;  
van gerechtigheid omdat Ik heenga tot de Vader en jullie Mij niet lang zien;  
van oordeel omdat de overste van deze wereld geoordeeld is."

Jezus noemt de Heilige Geest ... de Trooster.  
De Heilige Geest als Trooster.  
Nu is die vertaling "Trooster" eigenlijk niet zo gelukkig.  
Het woord in de Griekse grondtekst van de Bijbel betekent letterlijk: iemand die erbij gehaald wordt.  
Iemand die te hulp geroepen wordt.  
Het is een woord dat afkomstig is uit de rechtspraak.  
Wij zouden zeggen: een advocaat.  
Iemand die in een rechtzaak voor jou optreedt, jouw belangen behartigt en jouw zaak waarneemt.

'Zolang Ik bij jullie was', wil Jezus zeggen, 'was Ik jullie advocaat, jullie zaakwaarnemer'.

'Zolang Ik bij jullie was ... behartigde Ik jullie belangen.'

'Nu ga Ik jullie verlaten.'

'Maar jullie hoeven er niet bang voor te zijn, dat jullie aan je lot overgelaten worden.'

'Jullie hoeven niet bang te zijn, dat jullie je eigen boontjes moeten doppen.'

'Er is geen sprake van dat jullie nu overal alleen voor komen te staan.'

'De Vader zal jullie een andere Zaakwaarnemer sturen in mijn plaats.'

'Die zal altijd bij jullie blijven.'

Is dat niet geweldig, broeders en zusters, jongelui?

Jezus mag dan naar de hemel zijn gegaan.

Hij ging daar naar toe om daar voor ons een plaats te klaar te maken in het huis van zijn Vader.

Maar Jezus laat ons op aarde niet alleen.

Hij laat ons niet aan ons lot over.

We hebben zijn Geest.

De Heilige Geest.

En die Geest van God, die Geest van Christus, woont en werkt in u en in jou en in mij.

Wij zijn vol, wij zijn vervuld met de Heilige Geest!

Daar moet je natuurlijk iets van merken in je leven.

Ja, toch?

Of merkt u, merk jij daar niets van?

Van het werk van de Geest in jouw hart en in jouw leven?

Ik stel die vragen maar vanmiddag omdat ik gemerkt heb dat veel christenen in hun leven eigenlijk geen raad weten met de Heilige Geest.

Misschien dat dat samenhangt met het feit dat zij zich van de Heilige Geest geen concrete voorstelling kunnen maken.

God, de Vader ... daar kun je je nog iemand bij voorstellen.

God, de Zoon ... in de Here Jezus Christus zie je Hem voor je.

Maar ... de Heilige Geest?

Is dat zo iets als een onzichtbare Kracht in je?

Toen ik zojuist verwees naar Johannes 16 - het Bijbelgedeelte dat we vanmiddag samen hebben gelezen - ging het om de Heilige Geest als Trooster, als Advocaat.

Dat is geen goddelijke Kracht, dat is een levende Persoon.

De Heilige Geest is dan ook niet - zoals zovelen misschien denken - een onpersoonlijke Kracht.

De Heilige Geest is niet een *iets*.

De Heilige Geest is een *iemand*.

Niet een 'Het', maar een 'Hij'.

Ook Paulus, de apostel heeft het over de Heilige Geest als een goddelijk Persoon.

In Efeziërs 4 vers 30 zegt Paulus:

"Bedroeft de Heilige Geest van God niet."

Je kunt alleen maar *iemand* verdrietig maken.

En zo zijn er meer voorbeelden uit de Bijbel te geven:  
- de Heilige Geest *spreekt*, b.v. tot Filippus en tot Petrus;  
- de Heilige Geest *bidt* voor ons, *pleit* voor ons;  
- de Heilige Geest kan *gelasterd*, *gesmaad* worden.

De Heilige Geest, broeders en zusters, jongelui, de Geest van God is ... *Iemand*.

De Heilige Geest heeft verstand, gevoel en een wil.

Hij doet dingen die alleen een persoon kan doen.

De Heilige Geest is dus veel méér dan alleen maar een goddelijke invloed, een kracht of een begrip.

De Heilige Geest is net zo als God de Vader ... een Persoon is en net zo als Jezus Christus een Persoon is.

De Heilige Geest is tezamen met de Vader en de Zoon ... God.

Waarachtig / echt.

En eeuwig / zonder begin of einde.

Dat is antwoord op de eerste vraag:

Wie is de Heilige Geest?

\*

Ad. 2. Tweede vraag: Waar woont de Heilige Geest?

In 1 Korinthiërs 3 vers 16 geeft de apostel Paulus antwoord op die vraag:

"Weten jullie niet, dat jullie Gods tempel zijn en ... dat de Geest van God in jullie woont?"

De Geest van God, de Heilige Geest, broeders en zusters, jongelui, woont in ons.

In u en in jou en in mij.

Iemand schrijft: 'Sinds Pinksteren woont de Heilige Geest niet meer in de hemel, maar ... op de aarde.'

Onder het Oude Verbond - de tijd voordat Jezus Christus het Koninkrijk van God op aarde bracht - werkte de Geest als de regen: Van boven af!

Van boven daalden de stromen van zegen naar beneden.

Maar nú, nu werkt de Geest - zoals het bloed door je aderen stroomt - nu werkt de Heilige Geest in u en jou en in mij.

Ho, wacht eens dominee?

Daar merk ik zo weinig van.

In de kerk en in mijn eigen leven.

In evangelische kringen en in de pinkstergroepen ... ja, daar zie ik dat de Geest aan het werk is.

Daar is men ... vervuld met de Heilige Geest.

Maar in de meeste kerken ... daar is het dor en doods.

Of niet soms?

Nee, dus.

Waar, broeders en zusters, jongelui, het Woord van God woont en werkt, werkt ook de Heilige Geest.

Ook in de heel gewone dingen.

Ook in heel gewone mensen.

Kijk maar naar wat er gebeurt in het Nieuwe Testament.

In de eerste christen-gemeente werkte de Heilige Geest heel krachtig en gebeurden er opzienbarende tekenen.

- In Handelingen 8 wordt verteld van mensen in Samaria die - nadat ze onder het gehoor van Filippus tot geloof waren gekomen - de uitstorting van de Heilige Geest ontvangen.

Dat was op het moment dat Petrus en Johannes hen de handen oplegden.

- En in Handelingen 9 wordt verteld hoe Paulus - na zijn ontmoeting met de Here Jezus - in Damascus de Heilige Geest ontvangt.

Ananias legt hem daarbij de handen op.

- En in Handelingen 10 (nog een hoofdstuk verder) wordt verteld hoe de Heilige Geest valt op Cornelius en zijn huisgenoten.

Ze beginnen met vreemde tongen te spreken.

Zo op het eerste gezicht, gemeente, lijkt de uitsorting van de Heilige Geest een telkens terugkerend verschijnsel.

Maar - en dat moet je zijn opgevallen - die dingen worden allemaal beschreven in het zendingsboek van de kerk: in het bijbelboek Handelingen.

Als je namelijk de brieven van Paulus leest dan kom je deze bijzondere uitstortingen van de Heilige Geest niet meer tegen.

Paulus is ook heel voorzichtig als hij spreekt over sommige bijzondere gaven van de Heilige Geest.

Voor hem is de hoogste gave: de liefde.

Waar de liefde ontbreekt ... ontbreekt ook de Heilige Geest.

Ik las een prachtig beeld over de Heilige Geest voorgesteld als een rivier.

Trouwens een bijbels beeld: Denk maar aan de rivier die - bij de profeet Ezechiël - in de tempel ontspringt en zijn weg zoekt naar de zee.

Langs die rivier staan de gelovigen als bomen die het hele jaar door vruchten dragen voor God.

De Heilige Geest - schrijft iemand - werd op Pinksteren uitgestort, zoals een rivier zich neerstort van de hoge bergen.

Met geweld en onder geweldige tekenen.

Dat gebeurt maar éénmaal.

Nu de Heilige Geest is uitgestort en zijn intrek in de gemeente / in de kerk genomen heeft, blijft Hij er ook.

Er zijn niet meer van die geweldige en opzienbarende tekenen.

De rivier van de Geest die met veel gedruis van de hoge bergen is gekomen, graaft zich daarna een bedding door de lagere landen.

Het is dzélfde rivier.

Het is hetzélfde water.

Zijn gang is veel rustiger geworden.

Maar dat kleine stroompje bij de oorsprong is inmiddels wel een grote, brede, rivier geworden.

Met verschillende zijtakken en met een brede monding.

Zo woont, broeders en zusters, jongelui, de Heilige Geest - sinds Pinksteren - op aarde.

Hij woont in mensen die als bomen geplant staan aan zijn waterstromen.

Bomen die hun vruchten geven op zijn tijd.

Bent u zo'n boom?

Ben jij al zo'n boom?

Wat zijn de vruchten van de Geest in uw en jouw en in mijn leven?

\*

Ad. 3. Derde vraag: Wát geeft de Heilige Geest?

Ons leerboek van het geloof geeft als antwoord:

"Dat de Heilige Geest ook mij gegeven is - om door een echt geloof - deel te doen hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij bij te staan en eeuwig bij mij te blijven." Ik begin maar achteraan.

- Eeuwig bij mij te blijven.

De Heilige Geest is dus niet aan tijd gebonden.

Bij je doop ontvang je al de belofte dat de Heilige Geest in je wil wonen en werken en je steeds dichterbij de Here Jezus Christus wil brengen.

Bij de doop dus.

Als je nog maar een baby van een paar weken oud bent.

Dan is de Heilige Geest al bij je.

Dan gaat Hij al met je aan het werk.

Hij brengt je bij de Here Jezus Christus.

Kinderbijbel.

Zondagsschool.

Ouders en juf en meester op school die vertellen van Hem.

De Heilige Geest wil ze gebruiken om jou steeds dichterbij de Here Jezus te brengen.

Catechisatie.

De Heilige Geest opent je hart voor Gods woorden.

Openbare geloofsbelijdenis.

'Ik kan en wil niet zonder de Here Jezus door het leven.'

'Ik heb Hem nodig als mijn Here en mijn Heiland.'

Je huwelijksdag - samen bidden om de zegen van de HERE.

Dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig jaren of zelfs nog ouder.

De Heilige Geest woont en werkt in je hart en in je leven.

Hoe zou je het anders kunnen volhouden om te blijven geloven.

"En eeuwig bij mij te blijven."

Ook na het sterven en de dood.

De Heilige Geest geeft je ook bijstand en nabijheid.

Daar is Hij de Trooster, de Advocaat voor.

Want je zult het ongetwijfeld merken in je leven dat er naast God ook nog de satan is.

De aanklager.

Degene die voortdurend een beroep doet op je geweten.

Die je aan het twijfelen brengt.  
'Is het wel allemaal waar, wat er in de Bijbel staat?'  
'Is het wel allemaal voor mij, die beloften van God?'  
'Ben ik niet een veel te grote zondaar?'  
'Doe toch gewoon waar je zin in hebt, luister toch niet naar dat eeuwige, christelijke gezeur van je ouders?'  
U kent dat toch wel?  
Dat moet je toch wel herkennen dat stemmetje van binnen?  
Da's de satan, de aanklager.  
De tegenstander van God.  
De overste van de wereld.

Maar dan de Heilige Geest, de Trooster, de Advocaat.  
"Hij zal, zegt Jezus in Johannes 16, de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel."  
De Heilige Geest zal de mensen - binnen en buiten de kerk - overtuigen dat ze helemaal verkeerd bezig zijn als ze leven buiten God.  
Want dat is de betekenis van 'de wereld'.  
De wereld is de wereld die leeft buiten en zonder God.  
Maar die wereld zit ook in ons.  
Je bent heus niet anders dan die vrienden van jou ... die nog nooit van Jezus hebben gehoord.  
Durf je daar je iets zinvols over te zeggen tegen je vrienden en je vriendinnen?  
Op school, in de disco of het café?  
Dat je van Jezus bent?  
Dat je van Christus bent?  
De Heilige Geest wil je bijstaan.  
Ook in het gesprek met die ander die er nog niets van begrijpt.

\*

Wat doet de Geest nog meer?  
De Heilige Geest doet je "deel hebben aan Christus en al zijn weldaden", zegt de Catechismus.  
Wat die weldaden zijn?  
De vergeving van je zonden.  
En de vernieuwing van je leven.  
De Heilige Geest doet je daaraan deel hebben.  
De Heilige Geest eigent je dat toe.  
Elke dag opnieuw.  
Elke dag van je leven.  
Is dat niet geweldig, broeders en zusters, jongelui?  
Elke dag mag je God vragen om vergeving van je zonden.  
Elke dag mag je God vragen of Hij met je leven een nieuw begin wil maken.  
En elke dag opnieuw geeft God je dat.  
Door de Heilige Geest.  
Die woont en werkt in uw en jouw en mijn hart.

\*

Ad. 4. Laatste vraag: Hoe kom je aan de Heilige Geest?

Of anders gezegd: Hoe werkt de Heilige Geest?

De Heilige Geest komt je niet aanwaaien.

De Heilige Geest wordt je gegeven!

"Door een echt geloof."

Eigenlijk moet je het omkeren.

Een echt geloof ... dat krijg je doordat de Heilige Geest in jou aan het werk gaat.

Een echt geloof ... dat is één van de gaven van de heilige Geest.

Dominee, ik zou best wel willen geloven.

Hoe kom ik aan een echt geloof?

Je kunt er zelf best wel wat aan doen.

Bijbellezen.

Bidden.

Stille tijd.

De samenkomsten waar Gods Woord centraal staat meemaken.

Want - en dat wil ik vanmiddag graag benadrukken - want de Heilige Geest werkt in uw en in jouw en in mijn hart door het Woord van God.

Ik zou niet weten of mensen spontaan tot het geloof kunnen komen.

Ik weet wel dat mensen die tot geloof komen ... het Woord van God hebben gehoord.

En dat Woord van God is voor hen van betekenis geworden.

Hun hart is er voor open gegaan.

Nou, da's nou het werk van de Heilige Geest in u en in jou en in mij.

Je deur van je hart en je gevoel en je verstand steeds verder open doen voor wat God te zeggen heeft.

Zodat God: Vader, Zoon en Heilige Geest ... kan wonen en werken ook in jouw hart.

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,  
houd Gij bij ons uw intocht, Heer:  
vervul het hart dat U verbeidt / verwacht,  
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de Bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt.

Doe ons de Vader en de Zoon  
aanschouwen in de hoge troon,  
o Geest, van beiden uitgegaan,  
wij bidden U gelovig aan.

Amen.



Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 21 april 1996

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.