

Thema: IMMANUËL - God met ons

Schriftlezingen: Jesaja 7: 1-17 (tekst: vers 14)
Mattheüs 1: 18-25 (tekst: vers 23)

Tekst: "Zie, de jonkvrouw / de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en; zij/men zal hem de naam Immanuël geven".

Aantekeningen:

1. Vandaag (zondag 3 december 1995) is het eerste advent. Advent betekent: komst. In deze vier weken waarin we op weg zijn naar het Kerstfeest bereiden we ons voor op de komst van de Here Jezus. "Vol verwachting klopt ons hart" als het goed is ten minste.

We verwachten de komst van de Here Jezus in een tijd waarin in de wereld ontzettend veel op z'n kop staat: bewapening, oorlog, aardbevingen, milieurampen.

2. Jesaja behoort tot de profeten van het Oude Testament. Een profeet is "de mond van God". Uit naam van God mag en moet hij spreken tot het volk. Het is een dubbele boodschap: a. van oordeel (God duldt niet langer de ontrouw/afval van zijn volk en komt met zijn oordeel = ballingschap); b. van heil (God laat zijn volk niet in de steek; er zal een "rest" van het volk overblijven).

3. Jesaja profeteert in de dagen van koning Achaz, de koning van Juda (zuidelijke rijk). In het midden oosten van die dagen is er de dreiging van het machtige rijk van de Assyriërs. Resin, de koning van Aram (Damascus) en Pekach, de koning van Israël (Samaria) willen samen met Achaz (Jeruzalem) een bondgenootschap vormen tegen de oprukkende Assyriërs. Maar Achaz voelt daar niet voor. Dan trekken de legers van Resin en Pekach op om Juda aan te vallen en ze brengen Achaz gevoelige verliezen toe. Bovendien vielen de Edomieten Juda vanuit het Zuid-Oosten aan en de Filistijnen vanuit het Westen.

Geen wonder dat Achaz en Juda doodsbenauwd waren toen ze in de gaten kregen wat er op hen afkwam. Jesaja 7: 2 gebruikt daarvoor een prachtig beeld: hun harten beefden zoals de bomen in het woud beven voor de wind.

4. Dat mensen bang en zenuwachtig worden in dergelijke situaties ligt voor de hand. De grote vraag is dan altijd: Waar laat een mens/koning/volk zich in zijn angst naartoe drijven? Naar God? Of naar menselijke oplossingen en mogelijkheden?

5. In Jeruzalem is Achaz druk bezig met het organiseren van de verdediging van de stad. Hij inspecteert de watervoorziening wanneer Jesaja hem ontmoet. Jesaja heeft zijn zoontje bij zich: Schear-Jaschub (zijn naam betekent: een rest keert terug).

De boodschap namens God die Jesaja voor Achaz heeft is deze: "Raak niet in paniek vanwege Resin en Pekach. Hun plannen zullen schipbreuk lijden (Jesaja 7: 4-9). Maar jullie moeten wel geloven, vertrouwen hebben! Als jullie niet op God vertrouwen komt het niet goed."

(De toepassing: Als je leven in de crisis komt, vijanden, ziekte, enz. waar vertrouw je dan op?)

6. Achaz houdt zich nog gedeisd. Daarom biedt God hem nog een steuntje in de rug aan, een bemoediging, een teken. "Vraag om een teken." Maar Achaz doet het niet. Hij vertrouwt niet op God.

Jesaja zegt: "Als je weigert God te vertrouwen, is Hij je God niet meer." God

zal je zelf een teken geven: "Zie, de jonkvrouw (waarschijnlijk één van Achaz eigen vrouwen) zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en ze zal hem de naam Immanuël geven. Boter en honing zal hij eten, zodat hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen."

Boter en honing wijzen erop dat het een teken is met een Messiaans karakter. Bovendien duidt de naam daar ook op: Immanuël = God met ons.

(Blijkbaar heeft de vrouw van Achaz meer vertrouwen in God dan Achaz zelf.)

7. Zo komt God naar Achaz en zijn volk toe met zijn belofte.

Het teken is vol troost. De toekomst van het koningshuis van David (Achaz was een nakomeling van David) en de toekomst van de stad Jeruzalem is verzekerd. Maar Achaz zelf wordt door zijn ongeloof terzijde geschoven.

En het volk dat niet op God vertrouwd zal in ballingschap worden weggevoerd.

Maar, Scheer-Jaschub, een rest keer weer.

8. De Immanuël-belofte is een messiaanse belofte die voor ons vervuld is in de komst van het kind van Maria en Jozef. "En zij zal Hem de naam Immanuël - God met ons - geven." Opvallend is dat in dit geval de moeder het kind een naam geeft; dat deed een moeder nooit.

De omstandigheden waarin dit kind geboren wordt zijn te vergelijken met die in Achaz' tijd. De Romeinen waren de baas in het land. Er was ongeloof bij de leiders van het Joodse volk. Ook Jozef was uit het geslacht van David.

(Je zou iets meer kunnen vertellen over de omstandigheden waarin Jezus in Bethlehem (stad waar koning David in zijn jeugd geleefd heeft) geboren moest worden: Romeinen, belastingmaatregel, geen plaats door de drukte). In Jezus van Bethlelem/Nazareth wordt Gods belofte zichtbaar, hoorbaar en tastbaar: God is met ons.

Verlossing en redding is er alleen door dit Kind. Voor allen die zijn komst (advent) verwachten. Voor allen die Hem in geloof aanvaarden. Immanuël: God met ons!

Leeuwarden, 29 november 1995

ds. Kronenberg.