

Feestvieren!

Liturgiesuggesties:

Gezang 462, Gezang 460, Gezang 444
Psalm 103: 8 OB of Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 OB
Psalm 103: 9 OB
Psalm 119: 54
Exodus 12: 1-13
Psalm 105: 13 en 14
1 Korinthiërs 5
Psalm 106: 21 en 22
Na verkondiging: Psalm 26: 1, 3 en 5
Psalm 146: 1 en 3 OB of Psalm 89: 1 en 7

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Wanneer vier je feest?

Als je ... jarig bent, of ... als je geslaagd bent voor een examen, of ... als je gaat trouwen (zoals de beide bruidsparen, die we vanmorgen bij name hebben genoemd), of als je 25 jaar of langer bent getrouwd.

Op Koninginnedag vier je feest.

En als het Kerstfeest is vier je feest.

Het lijkt soms wel, of ons leven van feestvieren aan elkaar hangt.

Nou en?

Wat is er fijner dan het vieren van een feest: Blijde gezichten, lekker eten en drinken, vrolijkheid en gezelligheid.

Ook in de Bijbel wordt het ene feest na het andere gevierd.

En wat in het Nieuwe Testament opvalt: Als er feest gevierd wordt ... dan is Jezus daarbij!

Maar ... wanneer kun je geen feest vieren:

- als je geen geld hebt om feest te vieren,
- als je verdrietig bent,
- als je helemaal niet in de stemming bent,
- als iemand die je lief was is overleden,
- als je alleen bent en niemand hebt om feest te vieren.

Dan gaat het feest ... niet door!

Dan zijn er geen vrolijke en blijde gezichten.

*

Feest vieren! Nou, in Korinthe kunnen ze er wat van!

Maar ... waarom vieren ze daar in Korinthe eigenlijk feest?

Wat is de aanleiding om feest te vieren in de kerk?

Laten we eens luisteren wat de apostel Paulus daarover in zijn brief aan de Korinthiërs schrijft.

Paulus schrijft: "Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid."

Er is, broeders en zusters, jongens en meisjes, in Korinthe blijkbaar aanleiding om feest te vieren.

Het paasfeest! Want ... er is een paaslam geslacht.

We hebben daarover gelezen in onze lezing uit Exodus 12.

Laten we nog eens even kijken hoe dat bij de Joden ging? ...

Uit de kudde werd een stuk kleinvee genomen.

Het moest een gezond, gaaf, mannelijk stuk van het kleinvee zijn, van de schapen of de geiten.

Op de 14e dag van de maand van de Uittocht, de maand Abib of Nisan, moest het lam worden geslacht in de avondschemering.

Van zijn bloed moest gestreken worden aan de beide deurposten van het huis en de bovendorpel.

Het vlees van het lam moest in dezelfde nacht worden gegeten met ongezuurde koeken, de matses, en bittere kruiden.

Geen been ervan mocht gebroken worden.

Niets mocht worden overgelaten tot de volgende morgen.

Het paaslam herinnerde het volk Israël aan de Exodus, de Uittocht uit Egypte.

In de nacht van het oordeel over het land van zon en Nijl, ging de engel van de dood, de verderfengel, langs de huizen van de Egyptenaren: de tiende plaag: - de dood van alle eerstgeborenen.

Maar het bloed van het paaslam aan de deurposten van de Israëlieten, deed de engel van de dood voorbijgaan.

Het lam had immers plaatsvervangend zijn leven gegeven voor de eerstgeborenen van de Israëlieten.

Het bloed aan de deurposten is voor de oordelende God een teken aan de wand.

Zo'n onschuldig lam.

Het redt een mensenleven!

"Want ook ons paaslam is geslacht: Christus."

Broeders en zusters, jongens en meisjes, op hetzelfde ogenblik dat in de tempel te Jeruzalem het Paasfeest in alle hevigheid losbarst geeft op de heuvel Golgotha ons paaslam op Goede Vrijdag zijn leven.

In Jezus Christus wordt het pascha van de uittocht vervuld.

"Als een lam wordt Hij ter slachting geleid", profeteerde Jesaja, de profeet (Jesaja 53,6-7).

"Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt" riep Johannes de Doper bij de rivier van het nieuwe leven, de Jordaan. (Johannes 1,29)

Het is ook dit Lam, dat in de visioenen van de ziener op Patmos, Johannes, terugkeert: Het Lam op de troon (Openbaring 5,6; 6,16; 7,14-17).

En aan het einde der tijden, bij de wederkomst van de Here Jezus, lezen we over het bruiloftsmaal van dit Lam: "Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams" (Openbaring 19,9).

Telkens kijkt dat Lam je vanuit de Bijbel aan.

Zoals dat lam in het zegel van de Hernhutter Broedergemeente en het Zeister Zendingsgenootschap: Een lam, een kruis en een overwinningsvaandel.
Ons lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen. Agnus Dei - Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.
Het paaslam is ... het Lam van God.
Ja, want alle lammeren van - laten we maar zeggen - Jan, Piet en Klaas, en al die anderen ... konden de zonde der wereld niet wegnemen.
En nu zegt God: Aan de kant jullie!
Er zal nu eindelijk eens gróndig aan hét probleem van het mensdom worden gewerkt.
Voor de zonde móét eens voor goed betaald worden.

Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, is Gods Lam!
Paaslammeren waren er om te worden geslacht.
Dat Christus dan niet protestéért, als Johannes roept: "Zie, het Lam Gods!"
Nee, Christus vindt het goed.
Zelf zei Hij: Het doel van mijn leven heb ik bereikt als Ik sterven ga.
Jezus, schrijft iemand, een Lam van een Man.

*

"Want ook ons paaslam is geslacht: Christus."
Ons paaslam.
De Joden mogen dan met pasen hun lammeren slachten, en de Islamieten mogen hun lammeren slachten - aan het begin of het einde van hun vastentijd: de Rammadan.
Maar ons paaslam ... ís al geslacht. Eens .. voorgoed!
Eén Paaslam is voor God voldoende.
Er hoeven geen lammeren meer geslacht te worden.
Er hoeft geen offerbloed meer te vloeien, want Christus gaf zijn bloed ... eens voorgoed!
Het bloed van Christus tekent ons voor de eeuwigheid.
Zijn bloed 'beschermt' ons tegen de oordeel van God.
"Laten wij derhalve feest vieren, ..." Feest vieren!

*

Broeders en zusters, jongens en meisjes: Wat betekent het voor ons, dat Jezus Christus gestorven is?
Of nog persoonlijker: Wat betekent het voor u en jou en mij dat Jezus Christus aan het kruis van Golgotha zijn leven heeft gegeven?
Jezus Christus is toch ook uw en jouw en mijn paaslam dat geslacht is?
Hij is toch ook het Lam, dat uw zonden heeft weggenomen?
Zijn bloed is toch ook voor jou vergoten?
Zijn lichaam is toch ook voor mij gegeven?
Echt feestvieren, dat kan alleen als er een aanleiding voor is.
Als je iets te vieren hebt!
"Ons paaslam ís geslacht", schrijft Paulus aan de Korinthiërs.
Het feest kan daarom nu beginnen! Het feest van de uittocht.
Het feest van de bevrijding.

Het feest van de bevrijding uit de slavernij van zonde, duivel en de dood!

*

Maar wat doet u, wat doe jij?

Blijf je aan de kant zitten, zo van: 'Ach de kerk en de Bijbel en Jezus ... die kunnen me eigenlijk allemaal gestolen worden.'

'Daar heb ik geen boodschap aan.'

't Is dat ik naar de kerk moest.'

'Anders zo'n gemakker en zo'n gezeur.'

'Anders die 'sociale controle' van de familie: Waar was je?'

Ho, mag ik even ...

Als Jezus nu eens morgen of overmorgen zou terugkomen op aarde ... bent u, ben je er dan bij, op zijn feest?

Of hoeft dat voor jou niet zo nodig?

Je hebt genoeg aan je eigen feestjes ...

Flesje wijn, kratje bier ... 't wordt weer vakantie (tussen haakjes).

Bovendien ... volgens jou kan zo'n feestje met Jezus alleen maar saai en ongezellig zijn ...

Ik stel me daar trouwens heel wat anders van voor.

Als Jezus terugkomt op aarde dat zal zijn feest te vergelijken zijn met het feest van een bruiloft.

In de Bijbel - in Kana - wordt zo'n feest gevierd.

Een hele week lang.

Met veel drinken en veel eten.

En Jezus ... Jezus was - samen met zijn discipelen - maar wat graag op dat feest.

Helemaal niet saai of ongezellig ... dus.

Toch zijn er zijn vandaag de dag heel wat mensen die hun keuze voor Jezus maar uit blijven stellen.

'Als ik ouder ben ... dan zal ik wel verder zien ... of zo.'

Je weet - als je de Bijbelverhalen een beetje kent - dat je ook wel eens te laat op dat feest kunt verschijnen.

Dat blijft de deur van de feestzaal gesloten.

Dan is er een Bruidegom die jou jammergenoeg niet kent.

Feest vieren.

Weet u, weet jij, alléén feestvieren, dat is maar niks.

Zoudt u alleen feest kunnen vieren?

Echt feest wordt het pas, als er een heleboel mensen komen, als de feestzaal boordevol is.

Stel je voor: Je gaat trouwen of je bent 25 jaar getrouwd.

Je nodigt 100 vrienden en vriendinnen uit en ... niemand komt.

Iedereen laat je in de steek, niemand komt op je feest.

Zou je dan niet teleurgesteld zijn? Natuurlijk, toch?

God nodigt ons, broeders en zusters, jongens en meisjes, allemaal uit - niemand uitgezonderd - voor het bruiloftsfeest van het Lam, het feest van Jezus Christus, zijn Zoon.

Wat heb je trouwens met die uitnodiging gedaan?

Verscheurd? In de prullebak? Nee toch zeker!

Of misschien heb je zijn uitnodiging netjes opgeborgen zodat niemand erbij kan komen?

Je loopt dan het gevaar, dat je straks niet meer weet waar je hem opgeborgen hebt.

Die uitnodiging voor het bruiloftsfeest hoor je bij je te dragen, elke dag ... in je hart!

Je weet immers niet, wanneer je opgeroepen wordt voor het eeuwige feest?

Die uitnodiging zul je moeten kunnen laten zien.

Vervalsingen zijn uitgesloten, want iedere uitnodiging is persoonlijk ondertekend met het bloed van het Lam!

Het feest van het Lam kan na Goede Vrijdag op Golgotha beginnen.

De toegangsdeuren tot de feestzalen worden door God zelf wijd open gezet.

Stel je voor dat Jezus, ons Paaslam, niet was geslacht?

*

Broeders en zusters, jongens en meisjes, Gode zij dank.

Gelukkig is dat Paaslam wel geslacht..

Zijn bloed werd gestreken aan de deurposten van ons leven.

En daarom mogen wij ons leven lang feestvieren ... met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

Wat bedoelt Paulus met die woorden: "het ongezuurde brood van reinheid en waarheid"?

Paulus verwijst daarmee opnieuw naar het Pascha: het feest van de ongezuurde broden.

In Exodus 12 wordt Israël opgedragen om vóór de viering van het pascha ... alle zuurdeeg uit de huizen te verwijderen.

Er mocht geen stukje in huis achterblijven.

En tijdens de pascha-maaltijd mochten ze geen brood eten ... dat gegist was.

Ze mochten uitsluitend ongezuurd, ongegist, brood eten.

Op die manier wilde God aan het volk duidelijk maken, dat er een nieuw, verlost bestaan was aangebroken.

In dat nieuwe bestaan was geen plaats voor alles wat aan het verleden van de slavernij herinnerde.

Alles wat daaraan herinnerde ... moest worden weggedaan!

Dat wegdoen van het oude zuurdeeg gebruikt de apostel Paulus hier met betrekking tot het leven van een christen.

Er is - wil Paulus zeggen - in ons verlostte leven geen plaats voor het zuurdeeg van boosheid en slechtheid.

Wat in je nieuwe leven zichtbaar wordt is "reinheid en waarheid".

"Boosheid en slechtheid" zijn woorden die kenmerkend zijn voor het oude leven, het leven in slavernij.

Boosheid: niet in de betekenis dat je boos, dat je kwaad bent op iemand.

Boosheid in de zin van: je bent verkeerd bezig.

Je doet iets wat niet kan en niet mag. In de ogen van God en in de mensen.

"Boosheid en slechtheid."

Paulus doelt met deze woorden op het grieks-romeinse leven van die tijd.

Een leven waarin - vooral als het ging om de beleving van seksualiteit - geen grenzen waren.

Het woord 'slechtheid' in onze vertaling heeft in het Grieks de waarde van ons woord: porno.

"Boosheid en slechtheid".

Ze typeren een leven waarin geen normen en waarden meer gelden.

Een leven waarin je eigen Ik uitmaakt wat goed en wat verkeerd voor je is.

Een leven waarin je het niet zo nauw neemt met die ander.

Een leven in zonde en in ongerechtigheid.

Kijk uit dat leven heeft God ons nu juist bevrijd.

Hij heeft zijn toorn doen ontbranden.

De bliksem van zijn gericht ... is ingeslagen op een kruis.

En nu het Lam als offer door Hem is aanvaard ... baant God zelf een weg naar de eeuwige vrijheid.

Je bent - toen je tot geloof kwam - overgegaan ... van de eeuwige dood, naar het eeuwige leven.

Nu, dat moet ook in je levenshouding ook te zien zijn.

Als je, jongens en meisjes, christen geworden bent en de Here Jezus met heel je hart als jouw Verlosser, als jouw Zaligmaker hebt aanvaard, is er iets fundamenteels veranderd in je leven.

Voordat je in Hem gelooft, ben je in Gods ogen alleen maar verkeerd bezig.

Dan is er - in Gods ogen - niets goeds aan je.

Maar als je Jezus als je Paaslam aanvaardt, is je situatie grondig veranderd.

Dan ben je - in Gods ogen - vrij van boosheid en slechtheid.

Dan ben je een nieuwe schepping geworden, ongezuurd.

Er heeft - las ik ergens - als het ware een transfer plaatsgevonden.

We kennen dat wel bij voetballers.

Op een zeker moment werd bekend gemaakt dat voetballer G voor f 0,00 zal overgaan naar het engelse Chelsea.

Hij ging - als ik het goed begrepen heb - in twee jaar tijd 3,8 miljoen gulden verdienen.

G kon alvast feest gaan vieren.

Even dat beeld van die transfer vasthouden.

Als G van de ene club naar een andere overgaat, blijft hij wel dezelfde man met nog steeds dezelfde hebbelikheden en onhebbelikheden, maar ... in zijn situatie is wezenlijk iets veranderd.

Dat kun je ook zien aan hem.

Als G in het veld staat draagt hij nu een ander shirt.

Iets dergelijks bedoelt Paulus in zijn brief.

Er had een transfer plaats gevonden.

De Korinthiërs waren door het geloof overgeplaatst uit het rijk der duisternis ... in het rijk van Christus.

Dat was een konkrete verandering.

Ze droegen - om zo te zeggen - het shirt van Christus.

Maar met het shirt van Christus aan ... gingen ze toch weer meespelen met hun oude club, het rijk der duisternis.

Hoe?

Door ruimte te geven aan een geval van ontucht!

Er was namelijk een gemeentelid dat samenleefde met zijn stiefmoeder: de vrouw van zijn vader.

Volgens de toenmalige wetgeving was een huwelijk tussen een man en zijn stiefmoeder ... verboden!

Er stond een zware straf op.

Niet alleen bij Israël maar ook in de grieks-romeinse wereld - waarin de sexuele vrijheid bijzonder groot was - werd een dergelijke relatie ongeoorloofd geacht.

En daaraan werd nu ruimte gegeven in de gemeente van Korinthe.

Een christen stond toch in de vrijheid?

Voor een christen was toch alles ... geoorloofd?

Als je zonden je vergeven zijn ... dan kun je toch doen wat je zelf prettig vindt?

In Korinthe zat men er dan ook helemaal niet mee.

En toch ... Paulus is daar heel fel in.

Er zijn dingen waarvoor in de gemeente geen plaats mag zijn.

Wat in Korinthe gebeurde, was één van die dingen.

In de geest ... in gedachten heeft Paulus deze man samen met de gemeente te Korinthe - in de naam van de Here Jezus - uitgeleverd aan de satan.

Buiten de gemeente geplaatst!

Het gevolg daarvan zal zijn, dat die man door de satan kapot gemaakt wordt.

Het wordt een puinhoop.

Want wanneer de zonde en de satan vrij spel krijgen in je leven, gaat je leven niet openbloeien maar aftakelen.

Dat zal met deze man gebeuren.

Wát er precies zal gebeuren is niet duidelijk.

Sommigen denken aan een ernstig lijden (lichamelijk, geestelijk of allebei).

In ieder geval zal er iets met deze mens gebeuren dat in verband gebracht kan worden met zijn zedeloosheid.

Maar, en dat is het opmerkelijke ...

Het is niet de bedoeling dat deze mens definitief wordt afgeschreven.

Geen sprake van.

Wat Paulus er uiteindelijk mee wil bereiken, is het behoud van die man ... op de dag van Christus.

U moet me maar niet vragen hoe dat kan.

Misschien dat die mens door datgene wat hem overkomt tot berouw en tot bekering zal komen.

Wat Paulus dwars zit is ... dat de gemeente op geen enkele wijze handelend was opgetreden.

In plaats daarvan hebben zij die man volop de ruimte gegeven.

Daarom schrijft Paulus: "Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt?"

Natuurlijk wisten ze dat.

Als je een stuk gist in deeg doet, doortrekt het die hele klomp deeg.

Waar je kwaad laat zitten, gaat het werken als een besmettingshaard.

Het gaat verder vreten en alles aantasten.

*

Dat geldt, broeders en zusters, klein en groot, net zo goed in ons persoonlijk leven. Als je aan een bepaalde zonde in je leven de ruimte geeft, dan blijft die zonde niet op zichzelf staan, niet geïsoleerd. Dan blijft de rest van je leven ook niet zuiver en rein. Die zonde vreet door en gaat heel je bestaan doortrekken. Hoe kun je dan straks feest vieren? Met smerige kleren aan kun je niet op het bruilofsfeest van het Lam verschijnen. Doe je oude plunje uit en doe je feestkleren aan! Of om bij het beeld dat Paulus gebruikt te blijven: "Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn."

Wij zijn ongezuurd.
Dat is Paulus' uitgangspunt.
Dat wil zeggen: Wij zijn vrij van zonde en corruptheid.
Dat geldt zowel voor ons persoonlijk als voor de christelijke gemeente als geheel.
Nu dan, zorg er dan voor dat je rein blijft, dat het zuurdeeg van slechtheid en boosheid, van de zonde, niet meer je leven doortrekt.

*

Kunnen we dat, broeders en zusters, jongens en meisjes, Paulus nazeggen: 'Wij zijn vrij van zonde?'
Of moeten we zeggen: 'Het lijkt er niet op?'
'Mijn leven zit boordevol dingen die niet deugen.'
'Ik schrik soms van mijzelf: van mijn gedachten, mijn woorden, mijn daden.'
'Ik vrij van slechtheid en boosheid? Laat me niet lachen?'
En toch zegt Paulus het.
Als je christen geworden bent en Christus - als het paaslam - met heel je hart hebt aanvaard, dan is er iets fundamenteel veranderd in je leven. Voordat je in Hem geloofde, ben je in Gods ogen alleen maar slechtheid en boosheid. Dan is er eenvoudig niets goeds aan je. Maar als je tot geloof bent gekomen, als je Christus hebt leren aanvaarden, is je situatie grondig gewijzigd. Zoals die voetballer, die tranferreert van de ene club naar de andere. Hij draagt voortaan het shirt van z'n nieuwe club. Die nieuwe club vraagt nú zijn inzet. In een enkel geval hebben ze daar vele miljoenen voor neergeteld.

Heb je je wel eens gerealiseerd hoeveel miljoenen, miljarden Jezus Christus voor jou heeft moeten neertellen opdat jij zouden overgaan - vanuit het rijk der duisternis naar het rijk van God.
Als je dat dan weet hoeveel jij Christus hebt gekost dan mag Hij toch van je vragen: Doe dat oude shirt weg!
Doe alles weg wat je nog aan je oude leven bindt.
Wegdoen en ... je als echte burger van Gods Koninkrijk gedragen.

Want dat ben je immers.

*

Op Goede Vrijdag, broeders en zusters, jongens en meisjes, heeft er een transfer plaatsgevonden.

Wij zijn uit het eigendom van de satan overgegaan in het eigendom van Christus. Dat is de situatie - waar je je door het geloof - nu in bevindt.

We hebben het overigens niet zelf gedaan.

We hebben die transfer niet zelf tot stand gebracht.

We hebben er zelfs niet naar gesolliciteerd.

Het is het werk van Christus, het paaslam.

Hij heeft het gedaan.

En dat is onze verlossing!

Daarom kunnen we feestvieren.

Maar bij dat feestvieren past een nieuwe wijze van leven: een nieuwe levensstijl.

Daarin is geen plaats meer voor het oude zuurdeeg.

Dat moet uit ons midden worden verwijderd.

Het klinkt wat hard maar het zijn woorden uit de Schrift zelf: In de gemeente kan geen plaats zijn voor: een hoereerder, een geldgierige, een afgodendienaar, een lasteraar, een dronkaard of een oplichter.

Zij dragen nog dat shirt van het rijk der duisternis.

Dat kan niet. Dat past niet.

Dat zou geen voetbaltrainer accepteren.

God accepteert het ook niet.

Doet, wat niet deugt uit uw midden weg.

"Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg".

Anders kan het geen feest worden: In jouw leven niet.

In het leven van de gemeente niet.

Maar pas op! We luisteren graag in de preek voor anderen.

We staan maar wat gauw met ons oordelende vingertje klaar.

We beginnen bij onszelf.

Daar hebben we voorlopig handen vol werk aan.

Feestvieren met Jezus Christus is niet vrijblijvend.

Maar als Christus ook uw, jouw en mijn Paaslam is geworden ... dan is het toch elke dag ... feest?

Nu al en straks ...

Dan barst het feest in alle hevigheid los.

Het bruiloftsfeest van het Lam van God.

Zorg dat je er bij bent!

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 2 juli 1995

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !