

TE LAAT !

Bijbelgedeelte: Mattheüs 25: 1-13
de gelijkenis van de tien meisjes
Thema: Te laat !
Schriftlezingen: Mattheüs 16: 21-28 (1e aankondiging van het lijden)
Mattheüs 25: 1-13

Omdat het bijbelgedeelte natuurlijk overbekend is volsta ik met wat opmerkingen rondom deze gelijkenis:

1. Dit gedeelte is een gelijkenis en geen allegorie. Niet alle onderdelen uit een gelijkenis hoeven daarom tot in details benoemd/verklaard worden. Het gaat in een gelijkenis om het-punt-van-vergelijking.
2. Mijns inziens is gaat het om de afloop van het gebeuren in de gelijkenis: De deur van de bruiloftszaal / het koninkrijk van God kan wel eens voor je dicht blijven. "Ik ken u niet."
3. Het is goed om eerst rustig het voorafgaande bijbelhoofdstuk (24) te lezen. Het tijdstip waarop Jezus zich met zijn discipelen bevindt is slechts een paar dagen voor Goede Vrijdag. Ze bevinden zich op de Olijfberg en hebben een prachtig gezicht op Jeruzalem en de tempel. "Er zal geen steen op de andere worden gelaten." Met pijn in zijn hart spreekt Jezus deze woorden en profeteert over de ondergang van Jeruzalem in 70 na Chr. Het gaat in hoofdstuk 24 over de laatste dingen: de dingen die zullen komen en die voorafgaan aan zijn wederkomst. Ook hierin horen we scherpe woorden die spreken over een scheiding tussen mensen. Als Jezus terugkomt zal het zijn als een dief in de nacht: onverwacht. "Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt."
4. Dan vertelt Mattheüs deze gelijkenis met een gelijk thema. Het gaat over een scheiding tussen meisjes/mensen. Tien is een afgerond getal en vormt een groep. Er is geen minderheid en geen meerderheid. De scheiding is middendoor. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.
5. Het gaat om het 'inhalen' van de bruidegom. Die blijft ongewoon lang uit: tot middernacht. Daarna moet het feest nog beginnen. Alle meisjes dutten in.
6. Het late tijdstip van de komst van de bruidegom blijkt op het moment dat de lampen dreigen uit te doven. Vijf meisjes zijn op alles voorbereid. Nu komt het hen van pas.
7. Het schokkende is dat de deur van de feestzaal gesloten blijft. Zo zal het bij een aards bruiloftsfeest nooit toe gaan. Zo zal het wel gaan als het Koninkrijk der hemelen komt.
8. De nabeschouwing van Jezus wijst dan ook op de noodzaak om te waken, want wij weten nog de dag nog het uur van zijn komst. De fout van de vijf dwaze meisjes was niet dat zij sliepen - ze sliepen alle tien - maar dat zij geen extra olie bij zich hadden.
9. Wat is die olie? * goede werken? * geloof? * de Heilige Geest? Ik kies voor geloof! En geloof wordt natuurlijk gewerkt en gevoed (olie door de Heilige Geest. En dat geloof komt natuurlijk openbaar in goede werken. Immers in het voorafgaande hoofdstuk heeft Jezus het ook over volharden: "Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden."
10. Het lijkt onbarmhartig - dat sluiten van de deur - maar Bruidegom Jezus deelt van tevoren! mee, dat Hij wel eens laat zou kunnen komen. Daarin verschilt hij van de bruidegom uit de gelijkenis. Nu Jezus ons dit gezegd heeft kunnen ook de vijf dwaze meisjes nog naar de winkel voordat de Bruidegom komt. Je hoeft dus niet te laat te komen.

"Velen worden geroepen, weinigen uitverkoren." Jezus - de Bruidgom - kent blijkbaar alleen mensen met brandende lampen. Zij komen door de deur van de bruiloftszaal / het Koninkrijk der hemelen binnen.

Veel sterkte met de voorbereidingen.

Leeuwarden, 24 februari 1995

Ds. Kronenberg.