

Jezus: het Brood uit de hemel!

Liturgiesuggesties:

Schriftberijming 40: 1, 2 en 3

Psalm 26: 1 en 5

Psalm 119: 31

Schriftlezing: Johannes 6: 35-51

Na verkondiging: Psalm 65: 2 en 5

Na lezing formulier avondmaal: Schriftberijming 40: 4

Na ronddelen brood: Schriftberijming 40: 5

Psalm 72: 11 (OB)

*

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Brood is levensnoodzakelijk.

Het is één van de eerste levensmiddelen voor een mens.

Een ... levensmiddel, een middel ... om te leven.

Zonder brood kunnen we niet leven!

Voor ons in het welvarende westen is brood de gewoonste zaak van de wereld.

We staan er pas bij stil hoe belangrijk brood voor ons is, als we plotseling zonder zitten.

Zonder brood kunnen we niet leven!

Wie geen brood, maiskoek of rijst heeft ... sterft uiteindelijk van de honger.

Brood is dus levensnoodzakelijk.

En ... Brood moet je gegeven worden.

Dat was het ook al ten tijde van de Israëlieten.

Tijdens hun tocht door de woestijn bleken ze opeens zonder brood te zitten.

En ook in Jezus' tijd lezen we van mensen die brood nodig hebben.

*

De evangelist Johannes, broeders en zusters, jongelui, begint zijn zesde hoofd-stuk met het vertellen van een broodwonder.

Het is vlak voor het Pascha.

Jezus is met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren.

Het feest dat herinnert aan de exodus uit Egypte.

In Johannes 6 zien we de zieken, de mensen, de discipelen.

En Jezus ... zittend op de berg (vers 3).

Hij heft zijn ogen op en ziet de grote schare mensen, die zich om Hem heeft verzameld.

Die mensen hebben brood nodig.

De mensen zijn opgehouden door de vele tekenen die Jezus verrichtte.

En niemand heeft aan de tijd gedacht.

Niemand heeft ervoor gezorgd om brood mee te nemen.

Dan ziet Jezus de mensen en Hij roept Filippus apart.

'Wat moet er nu gebeuren, Filippus?'

'Zie jij kans om de mensen te eten te geven?'

"Waar zullen wij broden kopen, dat dezen kunnen eten?"

Johannes, de evangelist, voegt er aan toe: Dat was om Filippus op de proef te stellen, want Jezus wist zelf, wat Hij doen zou. (vers 6)

En dan ... het wonder van de broodvermenigvuldiging.

Overvloed tot verzadiging toe.

Bijna verkwistend, zouden wij zeggen, want als de 5000 mensen meer dan genoeg gegeten hebben, dan blijken er nog 12 manden met brokken over te blijven.

De grootheid van dit wonder komt uit tegen de kleinheid van wat er was: Vijf broodjes en twee visjes.

Wat betekent dat nou voor zo velen? Immers niets!

U kunt begrijpen, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat de mensen - na deze wonderbare spijziging - bijzondere belangstelling tonen in Jezus.

Iemand die van twee broodjes en vijf visjes ... 5000 mensen te eten kan geven ... dat moet wel een bijzonder mens zijn.

De eerste reactie van de mensen is: "Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou." (vers 14)

Jezus is in hun ogen dé profeet.

Of een tweede Mozes, die hun hongerige voorouders in de woestijn met manna had gevoed.

Wie brood geeft ... krijgt volk achter zich.

Deze Jezus ... moest eigenlijk koning worden.

(Tussen haakjes ... Zou Hij misschien de Messias, die zijn macht ééns op het paasfeest zou tonen?)

*

En dan gaat Jezus de mensen - aan de hand van de Bijbel - vertellen Wie Hij is en wat Hij doet.

In zijn onderwijs legt Hij verband tussen het manna-wonder van Exodus 16 en het broodwonder dat Hij de vorige dag heeft verricht.

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel; want dát is het brood Gods, dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft." (vers 32v.)

Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, ís het Brood des levens, dat de Vader geeft.

Hij is hét Brood, dat uit de hemel is neergedaald. (vers 32)

Hij is de Spijs, die blijft tot in het eeuwige leven. (vers 27)

Hij is Middel om te leven voor hen die honger en dorsten naar gerechtigheid.

*

O ja, vandaag vieren we samen weer het heilig avondmaal.

God de Vader geeft ons dit ware, hemelse Brood in handen.

Brood dat voor al het geld en goed van de wereld niet te koop is.

Brood dat we zelf niet hadden kunnen verdienen.

God schenkt het ons. Slechts uit genade.

Omdat God, onze Vader, een goedertieren God en een gaarne gevend en vergevend God is.

Jezus is het Brood, dat straks op het paasfeest in Jeruzalem, voor onze zonden gebroken zal worden.

Hij geeft zijn leven ... opdat u en jij en ik ... eeuwig zullen leven.

Christus geeft zichzelf.

Niet zoals het manna voor elke dag een beetje.

Hij schenkt zichzelf als het levende Brood ... in overvloed.

Laten we dit Brood vanmorgen ... met open hand en hart ontvangen.

Want als er iets uitgedeeld wordt ... moeten we ook in beweging komen om het in ontvangst te nemen.

Dat weten sommigen van u nog wel uit de oorlog '40-'45.

Toen werd er mondjesmaat uitgedeeld.

En was er alleen brood ... op de bon verkrijgbaar.

Als Jezus Zichzelf uitdeelt als het Brood des Levens ... dan is er overvloed.

Dan is er genoeg ... voor de hele wereld.

Dan ... moeten we naar Hem toe, die ons dit Brood geeft.

Getrokken worden door de Vader, die Christus als het levende en hemelse Brood naar deze wereld heeft gezonden.

Om deel te hebben aan dit Brood moeten we komen en moeten we geloven.

Want ... dit Brood schenkt verzadiging en leven!

*

"Ik ben Brood des levens."

Ik ben het Brood dat leven geeft, eeuwig leven.

Nog even iets over het woord 'leven'.

Het woord leven komt in het evangelie van Johannes veelvuldig voor.

Een paar voorbeelden:

"In het woord was leven en het leven was het licht der mensen." (1:4)

"Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." (10:10)

"Ik ben de opstanding en het leven." (11:25)

"Ik zal mijn leven voor u inzetten." (13:37)

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven." (14:6)

Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, ís het Leven.

Keerzijde van het leven is ... de dood.

De dood, die door onze oorspronkelijke levensbestemming een dikke, zwarte streep heeft gehaald.

De dood, die te maken heeft met de tegenstand van de mens tegen God.

De dood ... als straf op de zonde.

Maar God wil niet ... de dood van een zondaar.

Hij blijft vasthouden aan het leven.

Daarom zendt Hij - vanuit de hemel - zijn Zoon als Brood des levens naar de aarde.

Om aan hen die hun schuld belijden, die zich laten verzoenen door het bloed van Jezus Christus, ... het leven te geven.

Want Jezus ís het leven.

Jezus gééft ook het leven.

Daarom is dit Brood ook levensnoodzakelijk.

Jezus geeft Zichzelf aan mensen die dreigen om te komen.

Hij biedt Zichzelf aan in Brood en in Wijn.

"Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren, en wie in mij gelooft, zal nimmermeer dorsten."

Geloven is ... komen tot Jezus.

Hij is er ... h er en nu.

Hij is nabij.

"Neemt, eet en drinkt."

En doe dat tot mijn gedachtenis.

Geloven in Hem, dat is: Het Brood des Levens eten.

Met Jezus als het ware Brood kun je de toekomst tegemoet.

Ook al moet je straks door de lichamelijke dood heen.

Er is de belofte dat wie in Christus gelooft ... het eeuwige leven heeft. (vers 40)

"Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongste dage." (vers 54)

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 16 januari 1994

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !