

Kinderen van het Licht

Liturgiesuggesties:

Psalm 139: 1 en 2 of Gezang 426: 1, 2 en 3

Psalm 139: 7 en 8 of Gezang 426: 4 en 5

Rond doop: Psalm 105: 1, 3, 5 en 24

Mattheüs 25: 1-13 of 1 Johannes 1: 5 - 2: 11

Psalm 27: 2 en 3 OB of Psalm 27: 1 en 2 NB

1 Thessalonicenzen 5: 1-11

Psalm 27: 7 OB

Na verkondiging: Psalm 68: 1 en 2 OB of Psalm 75: 1, 2 en 7

Psalm 149: 1

Psalm 149: 5

*

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Over kinderen gesproken ...

Er zijn geen twee kinderen aan elkaar gelijk.

De één is een jongen, de ander een meisje.

De één heeft krulletjes, de ander heeft bijna helemaal geen haar.

De één heeft blauwe ogen, de ander bruine ogen.

Er zijn geen twee kinderen aan elkaar gelijk.

Ook karakters kunnen heel verschillend zijn.

Het ene kind is heel rustig en bedaard, het andere kind is heel nerveus en heel erg druk.

Het ene kind is spontaan, het andere kind is juist erg terughoudend.

Er zijn geen twee kinderen aan elkaar gelijk.

Toch zijn het ... kinderen.

Mensen van ach zo klein formaat, schreef iemand.

Kinderen.

Van ouderen, van ouders afhankelijk.

Bij ons mensen is die afhankelijkheid nog vele malen groter dan bijvoorbeeld in de dierenwereld.

Daar loopt een veulentje of een kalfje of een lammetje al kort na de geboorte huppelend door de wei.

Kinderen zijn afhankelijk.

Van de borst van moeder ... of de fles van vader.

Van de schone luier - met of zonder plasgootje ... van het fruithapje - met of zonder Rosevice.

Kinderen zijn afhankelijk.

Wat een geweldige verantwoordelijkheid ligt er - ten aanzien van onze kinderen - beste doopouders op onze schouders ...

Kinderen zijn afhankelijk.

Soms zo weerloos en zo hulpeloos.

Als ik denk aan al die kinderen die de laatste weken verdronken zijn in de
vloedgolven van Bangladesh.
De kinderen van de Koerden die meegezeuld worden over de bergen tussen Irak en
Turkije.
De kinderen van Ethiopië die sterven van de honger.
Kinderen zijn afhankelijk, weerloos, hulpeloos.
Wat een geluk, wat een genade, beste doopouders, dat jullie kinderen in zo'n
geweldig welvarend, veilig en zorgzaam land als ons eigen land geboren mochten
worden.
Kinderen. Jullie kinderen. Onze kinderen.
En je vraagt je - als ouders of grootouders of als oom en tante - wel eens af: Wat zal
er van dit kind worden?
Wat zal er van ons kind worden?
Nee, we weten wel, dat voorspoed en geluk niet het hoogste is, waar je als
christen-ouders voor je kinderen om bidt.
Gezondheid ... dat is belangrijker.
En ... dat zij - in hun jonge leven - ook de Here Jezus mogen lief krijgen in hun leven.
Dát is voor ons - als ouders van drie kinderen - het hoogste, het belangrijkste.
Dat ze ... de Here Jezus mogen liefkrijgen.
Dat ze ... een kind van het Licht mogen worden!

*

Kinderen van het Licht en kinderen van de duisternis.
Daarover gaat het, broeders en zusters, jongens en meisjes, in onze tekst van
vanmorgen/vanmiddag.
Kinderen van het Licht en kinderen van de duisternis.
Dat is niet minder dan een verschil tussen dag en nacht.
Wie zijn die kinderen van het Licht, van de dag?
En wie zijn de kinderen van de duisternis, van de nacht?

*

Even iets over de achtergrond. In 1 Thessalonicenzen 5 worden we herinnerd aan de
wederkomst van de Here Jezus.
Plotseling zal Hij komen, "als een dief in de nacht".
Of beter: "de dag des Heren komt, als een dief in de nacht".
De dag des Heren.
Dat is de dag waarop de Here Jezus terugkomt naar de aarde.
De apostel Paulus heeft daar in de vorige hoofdstukken uitvoerig over geschreven.
De komst van de Here ... wordt aangekondigd door een aartsengel.
Een bazuin zal klinken.
Zij die in Christus zijn gestorven ... zullen opstaan uit de doden.
Zij die dan nog leven ... zullen in een oogwenk veranderd worden.
Samen zullen we dan de Here Jezus tegemoet gaan, op de wolken en Hem op een
nieuwe aarde als Koning binnenhalen.
De dag des Heren.
De dag van het komen van de Here Jezus als Koning naar de aarde.

Maar dat is ook de dag van het oordeel.
De dag waarop de schapen gescheiden zullen worden ... van de bokken.
De gelovigen ... van de niet-gelovigen.
De kinderen van het Licht ... van de kinderen van de duisternis.
U begrijpt, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is een verschil van dag en nacht. Je leven van nu ... is bepalend voor je leven straks.

*

Wie zijn die kinderen van het Licht?
Dat zijn in de eerste plaats de gemeente-leden in Thessalonica.
Zij, die de Here Jezus spoedig uit de hemel verwachtten.
Die daar met gespannen aandacht en vol verwachting naar uitzagen.
Zeker, ze hadden ook zo hun vragen, daar in de gemeente.
De apostel Paulus gaat daar in de twee brieven aan de Thessalonicenzen uitvoerig op in ...
Maar, ondanks hun vragen, bleven ze daar in Thesslonica de Here Jezus volgen.
Ze lieten hun levenswandel bepalen door zijn woorden en door zijn daden.
Geloof, hoop en liefde ... waren de kenmerken van hun christen en gemeente-zijn.
Kinderen van het Licht.
Waakzaam, nuchter, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid.

Harnas, helm ... het zijn de aanduidingen van de geestelijke wapenrusting waar Paulus het in de brief aan de Efeziërs uitvoerig over heeft gehad.
Want christen-zijn, broeders en zusters, jongens en meisjes, is geen wedstrijd, maar een oorlog.
Een gevecht op leven en dood.
Van alle kanten zijn de aanvallen op je christen-zijn.
Jij gaat 's zondags naar de kerk, en dan nog twee keer ook?
Moet jij elke week naar die duffe catechisatieles en moet je dan ook nog wat leren?
Stuur jij je kinderen naar een positief christelijke school?
Betaal jij meer dan duizend gulden per jaar aan de kerk?
Lees jij elke dag uit de Bijbel en denk je nou werkelijk dat bijbellezen en bidden iets verandert aan deze wereld?
Geloof jij in een God, die het leven van jou en je kinderen leidt?
Het zijn maar een paar voorbeelden, die mij zomaar te binnen kwamen.
Aanvallen op je christen-zijn.
En jij maar Licht dragen.
Het Licht, met een hoofdletter.
Ik ben het Licht voor de wereld, zei Jezus van Zichzelf.
En iedereen weet dat waar licht is ... het dikwijls gezellig en warm is.
Je merkt het direkt wanneer de zon een dag niet schijnt.
Mensen hebben dan een heel ander humeur, een heel ander gevoel.
Licht dragen.
Een kind van het Licht zijn.
Bent u dat? Een kind van het Licht?
En jij? Ook een Lichtje voor de wereld?

*

Er zijn, zegt de Bijbel, twee soorten kinderen.
Kinderen van het Licht én kinderen van de duisternis.
Het is een verschil tussen dag en nacht.
Of je bent een kind van het Licht óf je bent een kind van de duisternis.
De Bijbel denkt heel zwart - wit.
Er zijn geen grijze kinderen.
Er zijn kinderen van de schemering.
Of het één ... óf het ander.

Waaraan je, broeders en zusters, jongens en meisjes, een kind van de duisternis herkent?
Da's iemand ... die voor zichzelf leeft.
Nee, ik trek me niets aan, van wat mensen zeggen of denken.
Laat staan dat ik me iets zou aantrekken van God ...
God heeft niets te maken met hoe ik m'n levens-partner uitzoek.
God heeft niets te maken met hoe ik mijn inkomen besteedt.
God heeft niets te maken met hoe ik mijn tijd in deel.
God heeft niets te maken met hoe ik mijn kinderen opvoedt.
God, God heb ik misschien nodig als ik tegen de muur sta, als er geen andere uitweg meer mogelijk is.
Altijd makkelijk, iemand achter de hand te hebben als er iets is misgegaan.
Nee, voor mij ... geen God.
Ik leef voor mijzelf.
Kind van de duisternis, kind van de nacht.
Dat ben je, broeders en zusters, jongens en meisjes, als je je eigen wegen gaat.
Als je je afsluit voor de Here Jezus Christus.
Als je God je rug toekeert.
Kind van de duisternis, kind van de nacht.

*

Er zijn twee soorten kinderen.
Het verschil is een verschil tussen dag en nacht.
U begrijpt, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat het er om gaat wie je bent, wanneer de dag des Heren aanbreekt.
Het is bepalend of je een kind van het Licht bent óf een kind van de duisternis, wanneer Jezus Christus als de Zoon van God op aarde wederkomt.
Want over die dag gaat het.
De dag des Heren. De dag van Christus' wederkomst.

Twee dingen worden ons in Thessalonicenzen 5 over die dag geopenbaard, bekend gemaakt.
Allereerst wordt er iets gezegd over het tijdstip wanneer die dag zal komen.
Het tijdstip, het uur 0, zal aangebroken zijn ... in de nacht.
In de nacht van geestelijke duisternis en van zedelijk verval.

Leest u de krant?

Kijk jij naar de t.v.?
Het leven wordt steeds meer ... een nachtleven.
Na twaalf uur wordt het pas gezellig in de disco.
De televisie zorgt voor heel speciale nacht-programma's, waarin geweld en sex de late kijker wakker houden.
Veel bedrijven werken inmiddels vol continu.
Er wordt wat gewerkt in het holst van de nacht.
Erger is ... ons bestaan wordt met een steeds grotere duisternis omhult.
De moraal is tot een absoluut dieptepunt gedaald: alles mag, alles kan en het wordt door de overheid zelfs keurig voor ons geregeld.
U weet zelf de voorbeelden wel te geven.
U zou eens na moeten gaan ... hoeveel aanpassingen en wetsveranderingen er de laatste 20 jaar - aan de veranderde moraal - zijn aangepast.
Geestelijke duisternis.
Vandaar dat kerken worden gesloten.
Geen belangstelling meer voor bijbelse normen en waarden.
Geen interesse meer voor het levende Woord van de levende God.

En tóch ... tóch zijn er ouders, die hun kinderen laten dopen.
Die zeggen: God heeft zijn hand op mijn kind gelegd.
Mijn kind is ... Zijn kind.
En wij, wij willen Zijn kind vertellen van Zijn machtige daden.
Wij willen Zijn kind - dat Hij aan onze zorgen heeft toevertrouwd - een christelijke opvoeding geven met het oog op Christus' wederkomst.
Ouders, die met hun kinderen, waken en wachten.
Wachten op Jezus!
En al zijn vele lichten in deze wereld onder de korenmaat geschoven en uitgedoofd, ... al is de zonde naar een hoogste toppunt gestegen ... al benauid de duisternis om je heen ... tóch zijn er de kinderen van het Licht.
Zij waken en wachten in de nacht.
Zij hebben hun lampen gevuld met de olie van de heilige Geest.
Nog een korte tijd ... en dan is het Gods tijd.

*

De dag des Heren komt ... als een dief in de nacht!
Da's, broeders en zusters, jongens en meisjes, het tweede wat van Christus' wederkomst wordt gezegd: als een dief.
Plotseling, onverwacht is zijn komst.

Een dief kondigt zijn komst niet aan.
Hij stuurt je geen kaartje of briefje met de mededeling dat hij op dat en dat uur je huis met een bezoek komt vereren.
Dat je je kostbaarheden en je betaalcheques maar gauw in veiligheid moet brengen.
Een dief, jongelui, belt niet eerst beleefd bij de voordeur aan.
Hij is er plotseling, onverwacht.
Maar als je maatregelen hebt genomen ... je huis hebt beveiligd, je kostbaarheden op een veilige plaats hebt opgeborgen ... als je waakzaam bent en waker als de dief komt, dan hoef je voor hem niet bang te zijn.

Het was niet onverwacht - zijn komst.
Je was er op voorbereid, je had je maatregelen op tijd genomen.

*

De apostel Paulus gebruikt overigens nog een ander voorbeeld voor het aanbreken van de dag des Heren.
Het voorbeeld van een vrouw, die een kind ter wereld moet brengen.
Het moment dat de weeën beginnen komt óók onverwacht.
Het ene moment loop je nog te winkelen, of ben je nog ergens op visite en er is nog niets aan de hand.
Het volgende moment voel je: Het begint ...

"Als de weeën een zwangere vrouw, overkomt hen, een plotseling verderf."
Rare uitdrukking?
Nee, het verderf groeit - als het ware - van binnen uit.
Het verderf is niets anders dan de voldragen vrucht van je zondige leven.
Een zondaar brengt zijn eigen verderf voort.
Vindt u dat scherp?
Zeker, maar het is ook een woord om te vermanen, om te waarschuwen.
Om al die mensen te waarschuwen, die hun hart niet hebben opengesteld voor het Licht.
Voor het heil dat God ons schenkt in zijn Zoon Jezus Christus.
Het kan nu nog.
Want anders - zegt Paulus - zul je aan dat plotselinge verderf "geenszins ontkomen".
De dag des Heren, broeders en zusters, jongens en meisjes, komt zó over hen die de Here Jezus Christus niet verwachten.
De kinderen van de duisternis.
Maar voor de kinderen van het Licht komt Jezus Christus niet onverwacht.
Zij worden niet bij verassing door zijn komst overvallen.

Bij ds. Reint van der Berg las ik het volgende verhaal:
Wanneer een vijandelijk leger een inval wil doen in een land, worden de voorbereidingen daarvoor zo geheim mogelijk gehouden, om de inval zoveel mogelijk een verrassend, onverhoeds en overrompelend karakter te geven.
Maar als de inlichtingendienst van dat land goed werkt en men de tekenen, die op een aanval wijzen, niet lichtzinnig verwaarloost en naast zich neer legt, ... maar er rekening mee houdt en het leger in staat van paraatheid brengt, ... komt de inval niet als een bliksem bij heldere hemel.
Zo komt ook Jezus niet onverwacht voor wie Hem verwacht en acht slaat op de tekenen der tijden.
Kinderen van het Licht ... rekenen met de komst van de Here Jezus Christus.
Ze staan klaar, wakker, waakzaam, verwachtend, gelovend!

Kinderen van de duisternis slapen in een dronkenmans-roes.
Laten we eten en drinken, laten we vrolijk zijn.
Een dikke duisternis van egoïsme, van haat en achterdochtigheid is neergedaald.
Het is nacht geworden.
In deze wereld leven wij.

In deze wereld brengen wij onze kinderen groot.
In deze wereld houden wij onze kinderen ten doop.
Wat is het geweldig, beste doopouders, als je een kind van het Licht mag zijn.
Als je dat Licht ook aan je kinderen, of aan je kleinkinderen mag doorgeven.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.
Kinderen van het Licht.

[Maar laten we vanmorgen / vanmiddag ook maar heel eerlijk zijn.
Het gevaar bedreigt ook ons ... dat de duisternis ook z'n intrek in ons leven gaat nemen.
Dat gaat niet ineens.
Nee, eerst wordt het schemerig.
Schemerlicht doet onschuldig, bijna weldadig aan.
Maar ná het schemer, komt de duisternis.
In de gemeente, in de gezinnen en in ons eigen leven.
Tenslotte vallen we dan ... in slaap.

De apostel Paulus waarschuwt ons ervoor dat we in slaap vallen.
Het betekent dat we vergeten en verleren ... wat de bestemming van God met ons leven is.
Stel je voor, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat Jezus ons straks slapend aantreft als Hij wederkomt.
Slapend, doordat we verslappen in ons geestelijk leven.
Traag worden in onze omgang met God, in het bijzonder in het onderzoeken van zijn Woord en van het gebed.
Dan wordt onze behoefte aan het Woord ook minder.
En eigenlijk kunnen we het ook wel missen.
We hebben op laatst geen zin meer.
Geen gezeur!
We willen slapen.
Dat kan niet, zegt Paulus.
Ben je nou helemaal!
Je bent toch een kind van het Licht.
wordt van je verwacht dat je waakt.
Gooi die slaapmiddelen van de duivel weg!]

*

Kinderen van het Licht.
Hun taak, hun roeping, hun opdracht is: waken.
Actief, inspannend.
Vechtend tegen de slaap.
Want wie waken moet, moet voldoende kracht inzamelen op de dag ... om wakker te kunnen blijven in de nacht.
Kracht inzamelen.
Daarom zijn ook de kerkdiensten op de zonadg en door de week zo belangrijk.
Om je accu weer op te laden.
Zodat je het licht kunt doorgeven.

Kinderen van het Licht.

Aangesloten op de bron van het Licht.

Jezus sprak eens: "Ik ben het Licht der wereld."

De kracht om te waken en de energie om in de duisternis je licht te kunnen laten schijnen ... ontvang je van Hem.

Waken: als vuurtorens, als heenwijzers naar de veilige haven.

Als lichtende lichten en brandende kaarsen.

*

Kinderen van het Licht, met een roeping tegenover amderen om het licht door te geven.

Ook met een roeping om zichzelf te beschermen en te verdedigen als het moet.

Daarom naast roeping, ook toerusting.

Want wie op wacht staat, moet paraat zijn.

En dan niet alleen de ógen open, maar ook de wapens bij de hand.

Want - om dat beeld van daarnet nog even vast te houden - want als soldaten niet paraat zijn en hun wapens niet bij de hand hebben, ...

als ze liggen te slapen, of als ze bezig zijn zich te bedrinken ...

worden ze door de overval overrompeld en in de pan gehakt.

Drie wapens noemt Paulus: Geloof, liefde en hoop.

Geloof - het eerste wapen.

Dat is vertrouwen op God.

Het met Hem wagen.

Er van uitgaan, dat Hij betrouwbaar is en zijn Woord wáár maakt.

Hem gehoorzaam zijn.

Het tweede wapen is ... de liefde.

Liefde tot God en de naaste.

Een liefde die niet afgunstig is en die het kwade niet toerekent.

Een liefde die niet zichzelf zoekt maar het belang van die ander.

Het derde wapen van een kind van het Licht is ... de hoop.

De hoop als een vaste zekerheid.

Je kunt erop aan.

Hoop, zekerheid, voor de toekomst, voor Gods toekomst.

Hoop ... over de grenzen van dit aardse bestaan, over dood en graf heen.

*

Geloof, hoop en liefde.

Wapens in de geestelijke strijd van dit leven.

Geen vernietigingswapens.

Geen aanvalswapens.

Maar wapens om te redden.

Om die ander ook te behouden van Gods toorn.

"Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven."

Sommige mensen vragen wel eens: Dominee, wát is nu Gods bedoeling met mij? Gods bedoeling, broeders en zusters, jongens en meisjes, lees ik in vers 9:

"Dat wij - door onze Here Jezus Christus , die voor ons gestorven is - zaligheid verkrijgen, ... opdat wij tezamen met Hem zouden leven."

Gered worden.

Dwars door de dood heen.

Leven met Christus.

Dat bidden wij de kinderen toe die vandaag werden gedoopt.

Dat bidden we elkaar toe.

Met die woorden mogen we elkaar moed in spreken.

Met die woorden mogen we elkaar opbeuren.

Met die woorden mogen we elkaar opbouwen.

Vergeet niet, Jezus komt!

Denk erom dat je niet gaat indutten.

Blijf wakker.

Het duurt niet lang meer.

Wees waakzaam, "want gij zijt állen kinderen van het Licht".

Allen??

Jij niet soms?

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden, 12 mei 1991

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !