

Geloof, hoop en liefde

Liturgiesuggesties:

Bruidspaar, ouders, familie, vrienden en bekenden, gemeente van onze Here Jezus Christus,

Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs...
Jullie wilden graag dat dit gedicht van Phil Bosmans in jullie trouwdienst gelezen zou worden.

Het is een gedicht om te lezen en te herlezen.

En elke keer opnieuw ontdekt je nieuwe dingen.

Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs
in elke glimlach, in elk goed woord, in elke genegenheid aan een ander gegeven.

Je ziet het vanmiddag: Een man en een vrouw.

Een glimlach, genegenheid.

Een uiting van echte liefde voor elkaar.

Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs...

Wat zou een leven zonder liefde zijn?

Kun je je dat voorstellen?

Een leven zonder liefde?

Liefde geeft ... warmte, geborgenheid, blijdschap, zin aan het leven.

Wat is er mooier, wanneer twee jonge mensen op een dag als vandaag elkaar hun ja-woord voor het leven geven?

Als zij elkaar de sleutel geven van de poorten van het paradijs.

Geweldig toch, beste ouders, dat uw zoon een vrouw en uw dochter een man, voor het leven mocht vinden!

Daarom mag vandaag ook een blijde dag zijn, een dag van vreugde, een dag van de liefde!

*

Maar waarom ga je op zo'n dag van de liefde ... naar de kerk?

Omdat het erbij hoort?

Wat extra sfeer, een mooi plaatje in het foto-album, een apart stukje op je video-tape?

Een aardige onderbreking tussen gemeente-huis en bruiloftsfeest?

Of is het toch wat anders, is er toch iets meer aan de hand?

Op jullie trouwkaart, bruidspaar, geef je zelf als antwoord:

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk vindt plaats om 15.00 uur in de Huizumer Dorpskerk...

Inzegening!

We willen straks samen een zegen vragen over je huwelijk.

Aan wie we dat vragen? ...

Aan God!

Vanmiddag vragen wij of God zijn zegen wil geven aan jullie huwelijk.
Of Hij je voorspoed en geluk wil geven.
Of Hij jullie een blij en gelukkig leven wil geven.
Of Hij jullie de sleutels wil geven van de poorten van het paradijs.

Ik moest daarbij denken aan dat allereerste mensenpaar.
Adam en Eva ... in het paradijs.
Toen Adam zag dat alle dieren een levens-partner hadden en dat hij helemaal alleen was ... gaf God hem een vrouw ... die bij hem past.
Samen mogen zij mens-zijn.
De man is er voor de vrouw, de vrouw is er voor de man.
Samen mogen zij er zijn voor anderen.
En ze schaamden zich niet voor elkaar.
Adam en Eva ... in het paradijs.
We weten allemaal hoe het hen daar is vergaan.
Ook de zonde drong binnen in die hof van Eden.
De relatie tot God en tot de schepping werd verstoord.
Maar de liefde bleef.
De liefde van een man voor zijn vrouw.
Maar ook de liefde van God voor dat allereerste mensenpaar.

*

Liefde.
Als de Bijbel het over liefde heeft dan is dat niet een liefde die er op uit is er zelf beter van te worden, een liefde die zichzelf zoekt in plaats van de ander en die de ander gebruikt om zichzelf te ontplooiën.
En als de ander daar niet meer in kan voorzien, wordt 'ie aan de kant geschoven en telt 'ie niet meer mee.
Een dergelijke liefde is gecamoufleerde zelfzucht, egoïsme.
Een dergelijke liefde is ... parasitair.
Werkelijke liefde begint ... waar niets wordt terugverwacht.
Of zoals ik las: *Liefde is een bron waaruit we kunnen drinken, maar niet méér dan wijzelf er hebben in gedaan, terwijl de sterren die ons uit de bron toeblinken ... onze eigen ogen zijn die er in kijken.*

Liefde zoekt zichzelf niet!
Liefde ... geeft! Ze schenkt zichzelf.
Ze wil zichzelf verliezen aan de ander, zoals Paulus daar over spreekt in de Bijbel, in het Boek van de liefde, ... over de liefde van God die Zichzelf volledig aan ons weg wilde schenken door zijn Zoon Jezus Christus voor ons over te geven.

*

Over deze liefde zingt Paulus zijn liefdes-lied.
1 Korinthiërs 13 is het lied van de liefde.
Het is het liefdeslied dat gaat over een bruidegom en zijn bruid.
De bruid zingt haar lied voor haar bruidegom.

In de Bijbel wordt de bruid ... de gemeente.
En de bruidegom is in de taal van de Bijbel ... de Here Jezus Christus, de Zoon van God.
Hij - zo zou je kunnen zeggen - trouwt met zijn bruid, met de gemeente.
Met ons ... met u, met jou, met mij die Hem liefhebben.
Het is dus ook een lied, dat door ons meegezongen wordt.
Een oud lied, maar - zoals het met liederen wel vaker gaat - een onsterfelijk lied.
Een lied, dat je vandaag - met dezelfde woorden - nog net zo goed kunt meezingen.
Het lied van ... de liefde!

*

Maar als je verliefd bent ... heb je wel eens moeite om je liefde onder woorden te brengen.
Ook Paulus zoekt en tast naar woorden.
Het is ook haast niet onder woorden te brengen ... wat liefde is.
Hoe groot de liefde voor elkaar kan gaan.
Hoe groot de liefde van Jezus Christus voor mensen is.
Een liefde, die op haar beurt ook wederliefde wekt.
Want lees ik elders in de Bijbel: "Omdat Ik u éérs heb liefgehad, zult gij ook Mij, en zult gij ook uw naaste liefhebben".
Liefde roept om wederliefde.
Want wie zich bemint weet door de bruidegom Jezus Christus, wie in zijn liefde ... gelooft en hoopt, die beantwoordt zijn liefde ook met liefde.
Liefde en wederliefde.
Dat is de basis voor het omgaan tussen bruidegom en bruid.
Dat gaat zo in de omgang met elkaar, dat gaat zo ook in de omgang met Jezus Christus.

*

En zo zitten we dan, bruidspaar, vanmiddag op jullie trouwdag samen met de mensen van Korinthe in de kerk.
Volgelingen van Jezus Christus, die Hem hebben leren liefkrijgen.
Een paar slaven, een aantal havenarbeiders, een voormalige tempelprostituée, zelfs een paar rijke boeren ... zitten op de banken van de kerk te luisteren naar het Hooglied van de liefde.
In onze ogen een vreemd samengeraapt stel, maar in de ogen van God zijn ze allemaal gelijk.
Want God is het, die deze mensen uit de wereld heeft geroepen, om samen gemeente van zijn Zoon Jezus Christus te zijn.
Mensen, die nog veel moeten leren.
Want als je nog maar pás tot het geloof bent gekomen, dan moet je nog leren om met God en met elkaar om te gaan.

Dat is net zo als in een huwelijk: als je aan het begin staat, dan moet je ook leren met elkaar om te gaan.
Je leert elkaars goede en minder goede kanten kennen.

Je leert op elkaar in te spelen, zoals voetballers en volleyballers dat doen, voordat ze aan een wedstrijd beginnen.

Je leert er te zijn ... voor elkaar, met elkaar.

Er te zijn voor jouw lachebekje, dat van lezen en muziek houdt.

Je leert elkaar te waarderen en te accepteren.

Want je zult maar door het leven mogen gaan met zo'n optimistische, vrolijke en sportieve kerel, die je zijn warmte en liefde geeft.

Over liefde gesproken ...

*

In zijn Hooglied van de liefde geeft de apostel Paulus geeft een aantal van die kenmerkende trekken.

En als eerste noemt hij:

- De liefde is ... lankmoedig, geduldig.

De liefde heeft een lange adem.

Voor de korte afstand heeft iedereen wel adem genoeg.

Maar als je langer dan één dag samen door het leven wilt is het hebben van een lange adem wel beslist nodig.

- De liefde is ook ... goedertieren, zingt Paulus.

Dat heeft te maken met welwillendheid tegenover elkaar.

Wie goedertieren is, schrijft de ander niet bij het minste of geringste af.

Hij blijft positief en welwillend en open tegenover hem staan.

Die ander waardevol vinden en waarderen, ook als je de fouten en de gebreken van die ander ziet.

- De liefde is niet ... afgunstig, jaloers.

- De liefde kwetst ook niemands gevoel.

Wie alleen aan zichzelf denkt, doet dat wel.

Die gaat z'n gang zonder zich aan die ander te storen.

Het is overmijdelijk dat je dan over anderen heenloopt, hen pijn doet, kwetst en beschadigt.

Letterlijk staat er: de liefde is niet ongemanierd.

Liefde leidt tot tact, tot fijngevoeligheid in de onderlinge omgang.

- De liefde is niet uit op eigenbelang, maar wie liefheeft zoekt juist het belang van de ander.

Het grote voorbeeld in de Bijbel, van iemand die die liefde waar maakt is Jezus Christus, niemand minder dan ... de Zoon van God.

Hij laat zien ... in zijn leven: in zijn omgang met mensen, maar ook in zijn sterven aan het kruis, wat het betekent dat God de mensen liefheeft!

Waar ik zo vol van ben, schrijft Paulus, dat is de liefde van Jezus Christus.

Een liefde voor mensen, die er niet om hebben gevraagd.

Een liefde die ze - gezien hun afwijzende houding - niet hebben verdiend.

En toch ... Jezus houdt vol.

Hij blijft op de deuren van mensenlevens kloppen: Doe toch open.

Ik wil in je leven binnenkomen.

Want Ik hou zo vreselijk veel van je.

Onvoorstelbaar groot is die liefde, zingt Paulus in zijn lied over de liefde.

En hij zoekt naar woorden:

- de liefde is ... geduldig,
- de liefde is ... vriendelijk,
- de liefde is ... niet jaloers,
- de liefde vervalt niet in ... grootspraak,
- de liefde blaast niet ... hoog van de toren,
- de liefde is niet ... grof en egoïstisch,
- de liefde rekent het kwaad niet toe,
- de liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt haar vreugde in de ...
waarheid,
- de liefde geeft het nooit op: zij blijft ... geloven, hopen en verdragen,
- de liefde ... zal altijd bestaan.

Kun je je voorstellen, bruidspaar, dat er iemand is, die jullie zó liefheeft?

God is liefde! - lees ik elders in de Bijbel.

Dat wil zeggen: God kan niet anders dan liefhebben.

Het hoort bij God, dat Hij mensen liefheeft.

Wat een geweldige God is dat, die ons in Jezus Christus zijn Zoon wil liefhebben!

Door deze liefde van God, bruidspaar, mag ook jullie liefde gestempeld worden.

De Here Jezus Christus zet het stempel van zijn liefde op jullie liefde.

Dan wordt het een liefde ... die niet vergaat.

*

Waarom vergaat die liefde niet?

Die liefde is geworteld in het geloof en ontvangt haar stevigheid vanuit de hoop.

We lezen dat in vers 13:

"Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde."

Geloof, hoop en liefde vormen - om een beeld te gebruiken - een schitterende plant.

Het geloof is de wortel van die plant, waaruit de stengel van de hoop en de bloem van de liefde voortkomen.

Geloof ... hoop ... liefde.

Maar je zou de volgorde ook kunnen omkeren.

Want van een plant zie je vaak het eerst de bloem.

Van een plant valt de bloem het eerste op.

Maar de bloem van de liefde kan alleen gaan openbloeien als ze gevoed wordt door de stengel van de hoop, vanuit de wortel van het geloof.

Waar de liefde te zien is, daar moeten ook de hoop en het geloof wel aanwezig zijn.

"Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie!"

Deze drie blijven.

Al het andere kan en zal verdwijnen.

Alles waar wij ... verantwoordelijk voor zijn.

Alles waar wij ons voor hebben ingespannen.

Van alles wat God ons in dit aardse leven schenkt ... blijven alleen deze drie.

Geloof: de wortel.

Want het geeft je leven houvast, stevigheid in de beloften die God geeft in zijn Woord, in de Bijbel.

Geloof zorgt er bovendien voor, dat je leven gevoedt wordt.

Want de wortels van een plant geven niet alleen stevigheid, maar zorgen ook voor het opnemen van voedingsstoffen.

Hoop: de stengel.

De hoop geeft uitzicht, perspectief voor de toekomst.

En zoals een stengel boven de grond uitsteekt en meegaat op de wind, zo steekt de hoop omhoog en houdt je staande wanneer je door de stormen van het leven ... heen en weer geslingerd wordt.

De hoop kan tegen een stootje, want ze is verbonden met geloof.

De hoop geeft je zekerheid, dat God trouw blijft in wat Hij je heeft beloofd.

De hoop ... die de wortel van het geloof verbindt met de bloem van de liefde.

Liefde: de bloem.

"Maar de meeste van deze is ... de liefde".

De liefde steekt er torenhoog bovenuit.

Want - zegt Paulus - jullie geloof en je hoop zijn niets waard als de bloem van de liefde ontbreekt.

Dan is je relatie met elkaar en met God ... niet compleet.

Dan mag je je wel veel vóórstellen van je huwelijk, dan mag je veel in elkaar geloven, dan mag je hopen, dat je een fijn en een gelukkig leven mag krijgen, ... maar aan de liefde ontdek je pas ... dat je relatie af is.

Je relatie met elkaar, die gestempeld wordt door je relatie met Jezus Christus.

Liefde en wederliefde.

*

Bruidspaar, terug naar het begin van de preek.

Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van het paradijs...

God verbindt daarin zijn liefde aan die van jullie.

Waar je die liefde vindt?

Allereerst in de gemeente van Jezus Christus, daar is de vindplaats van Gods liefde!

Maar vervolgens ook in die kleine gemeente thuis: in je gezin, waar een man en een vrouw elkaar liefhebben, zichzelf in liefde aan elkaar wegschenken.

Omdat ... ja, omdat zij putten uit de bron van die liefde van God.

Gods liefde in zijn eigen liefste kind, Jezus Christus.

Waar deze liefde, waarover Paulus in zijn liefdeslied zingt, wordt beantwoordt ... waar geloof, hoop en liefde gevonden worden in levens van mensen - jonge mensen en oude mensen - daar zie je die liefde van God open bloeien.

Laat bruidspaar, Gods liefde in jullie levens kans krijgen om te ontluiken en open te bloeien.

Je mag Hem daarom vragen in je dagelijkse gebed.

Dan wordt je leven werkelijk een leven vanuit de liefde. DÍe liefde ... vergaat nimmermeer!

Amen.

Ds. Jan K.C.Kronenberg, Leeuwarden 26 april 1991

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !