

## Een 'verloren' Vader?

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Kent u het verhaal van dat jongetje die z'n vader kwijt was?  
Dat jongetje liep met grote tranen op z'n wangen op de Nieuwestad.  
Toen hij een stadswacht tegen kwam, trok hij hem aan z'n arm:  
Meneer agent, hebt u niet een vader gezien ... zonder een klein jongetje?  
En terwijl hij opnieuw in tranen uitbarstte, ... voegde hij er - met horten en stoten - aan toe: 'Dat jongetje, dat ben ik!'  
Een verloren jongetje.  
Een verloren Vader.  
U kunt het niet zien - maar ik heb dat woord Vader maar met een Hoofdletter geschreven.  
Een verloren Vader.

Veel mensen zijn vandaag de dag ... hun Vader kwijtgeraakt.  
Hun Vader-met-een-Hoofdletter.  
God, onze Vader.  
Er is ook zoveel ellende in deze wereld.  
Hoe kan God, als Hij de wereld liefheeft, dat allemaal toelaten?  
Waar is nu die Vaderliefde van God?  
Veel mensen zijn vandaag de dag ... hun Vader kwijtgeraakt.  
Misschien, omdat zij zijn Vaderhand niet meer wilden vasthouden.  
Misschien, omdat zij zijn Vaderhand niet meer konden vasthouden.  
Dat kan je als klein jongetje gemakkelijk gebeuren.  
Als het gedrang om je heen zo groot wordt dat je werkelijk in de verdrukking bent gekomen.  
Om er door te komen ... moest je wel die hand van je Vader loslaten.  
Veel mensen zijn vandaag de dag ... hun Vader kwijtgeraakt.  
Ooit wel eens bedacht ... dat de Vader daarmee ook Zijn kinderen is kwijtgeraakt?  
Een verloren Vader.  
Ja, maar ook: Zijn verloren kinderen.

\*

Kerstfeest, broeders en zusters, jongens en meisjes, vertelt mij het verhaal van een Vader, die op zoek gaat naar zijn verloren kinderen.  
Kerstfeest vertelt mij het verhaal ... dat die Vader daartoe zijn Zoon naar deze wereld zendt.  
Om op zoek te gaan.  
Op zoek, naar mensen die spoorloos waren geraakt.  
Op zoek, naar mensen die hun Vader in de hemel waren kwijtgeraakt.  
Of om het met de woorden van de Bijbel te zeggen:  
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad,  
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  
opdat een ieder, die in Hem gelooft,  
niet verloren ga,  
maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3:16)

\*

Je zou die tekst ... het hart van de Bijbel kunnen noemen.  
Heel de Bijbel ... zou je kunnen samenvatten in deze tekst.  
God, die de wereld zó lief heeft dat Hij haar niet loslaat.  
Het hart van God ... gaat in deze tekst voor ons open.

Nee, na alles wat er in de relatie tussen God en de mens was gebeurd ... heeft God de wereld niet losgelaten.  
Hij bleef haar liefhebben.  
Hij bleef haar zó liefhebben, dat Hij zijn Zoon, zijn enige, voor haar gaf ...  
Om haar te redden.  
Daar is Hij God voor.  
God is Liefde!

Als er één is die God kent, die Gods liefde kent, die in Gods verlossingsplan voor deze wereld is ingewijd, dan is dat ... het Kind van Bethlehem, liggend in een kribbe.  
Hij kwam van God.  
God gaf Hem.  
God gaf in Hem ... het liefste wat Hij had.

\*

Veel mensen zijn vandaag de dag ... hun Vader kwijtgeraakt.  
Zij kunnen Gods liefde niet rijmen met een wereld vol lijden en verdriet.  
Ze vergeten vaak ... dat niet God, maar dat wij zelf aan al dat lijden en verdriet schuldig zijn.  
Dat het Journaal zulke treurige beelden geeft,  
dat de krant telkens weer met intrieste verhalen komt ... is voor God juist een reden geweest om Zijn Zoon naar deze wereld te zenden.

God wil niet ... dat deze wereld zo blijft als zij nu is.  
God wil niet ... dat deze wereld verloren gaat.  
Daar had de God alles voor over.  
Daar had de Vader Zijn Zoon voor over.  
God heeft Zijn enige Zoon naar deze wereld gezonden, opdat deze wereld niet verloren zou gaan.  
We hoeven onze ogen niet te sluiten voor de ellende van het Journaal en de krant.  
We moeten ons niet afsluiten voor de donkere werkelijkheid van deze wereld.  
Maar we moeten ons oog en ons oor en ons hart dan ook niet afsluiten voor wat God voor deze wereld heeft gedaan.  
Hét bewijs van Zijn liefde ... ligt in de kribbe van Bethlehem.

\*

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad,  
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  
opdat een ieder, die in Hem gelooft,  
niet verloren ga,  
maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3:16)

Kerstfeest vertelt mij, broeders en zusters, jongens en meisjes, van een liefhebbende God.

Van de geboorte van Zijn Zoon.

"Opdat een ieder, die gelooft,

niet verloren ga,

maar eeuwig leven hebbe."

Liefde vraagt om wederliefde.

Liefde - zeggen we terecht - kan niet van één kant komen.

Geloven is persoonlijk antwoorden op Gods liefde.

God vraagt ook van ons, van u, van jou en van mij, ... liefde.

Hem liefhebben = in Hem geloven.

Liefde kan alleen met liefde worden beantwoord.

En dat is geen kwestie van je verstand.

Het gaat dan om ... je hart.

God geeft in het Christuskind ons Zijn hart.

En nu vraagt Hij ook van u uw hart.

Het Kind van Bethlehem vraagt geloof.

Alleen zo zul je leven, eeuwig leven.

Het kan alleen op deze manier.

Je kunt nee-zeggen tegen de blijde boodschap van het Kerstfeest.

Nee-zeggen tegen dit bewijs van Gods liefde.

Je kunt je zo'n Vader afwijzen.

Je kunt je ogen en je oren sluiten voor de Bijbel ... en alleen aandacht blijven hebben voor wat nú gebeurt, voor wat wij mensen doen.

Je kunt God als verloren Vader afschrijven en zeggen: Als dit liefde is ...

Wat je dan overhoudt ... is alleen wat wij mensen doen.

Wat dan alleen rest, is deze wereld.

Natuurlijk wil God niets liever dan dat je ja-zegt tegen Hem.

Dat je Hem gaat liefhebben.

Dat die liefde ook steeds meer diepgang krijgt.

Ik zei al ... de Bijbel noemt dat ... geloven.

Dan kunt je niet meer zoekraken.

Dan raak je niet ... verloren.

Maar leef je voor eeuwig ... met deze God.

\*

Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eigen Zoon  
gegeven heeft voor zondaar, in ruil voor haat en hoon;  
gegeven heeft voor mensen van ach, zo klein formaat  
voor mensen in paleizen, voor mensen in de straat.

Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn heerlijk Licht  
met grote stralenbundels op onze harten richt.  
Zijn ster wil elk geleiden die luistert naar Zijn stem.  
Hij voert hem naar de vreugde van 't Kind in Bethlehem.

Zo lief had God de wereld, dat wie in Hem gelooft  
voor eeuwig en voor altijd Gods vrijspraak is beloofd.  
Omdat Zijn Zoon wou sterven, veroordeeld tot het kruis,  
mag ik voor eeuwig leven als kind bij Vader thuis.  
Omdat Hij wilde lijden, ben ik getroost en blij;  
zo lief had God de wereld - ja, u en ons en mij!

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 25 december 1990

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !