

Mijn oog is op u!

Liturgiesuggesties:

Psalm 33: 2 en 5

Rond doopbediening: Psalm 105: 1, 3, 5 en 24 OB

Schritflezing: Psalm 33

Psalm 100: 2 en 4 OB

Na verkondiging: Psalm 32: 3 en 4

Psalm 138: 2 en 4

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Je kind gaat naar school. Je kijkt het na.

Je kijkt ... of het verder loopt.

Je kijkt ... of het blijft staan.

Je kijkt ... of het de straat voorzichtig oversteekt.

Je ogen volgen het ... op een deel van hun weg.

Je kind ligt in bed. Het ligt te slapen.

Je kijkt naar de rustige ademhaling.

Je kijkt en je kijkt.

Voorals het je pasgeboren kindje is ... je kijkt, omdat het wonder zo onvoorstelbaar is en ... omdat je het kijken gewoon niet kunt laten.

Dankbaar en blij kijken we naar het geschenk dat God, de Schepper, je als ouders en grootouders heeft toevertrouwd.

Vaak is het ook een bezorgde blik, die op onze kinderen rust.

Wat zal er van ons kindje worden?

Welke weg zal het gaan?

Hoever kunnen wij het ... als ouders en grootouders ... begeleiden?

Mijn kind ... mijn oog is op jou!

*

Ik moest aan kinderen denken bij die woorden uit Psalm 32: "Mijn oog is op u."

Mijn oog is op u!

Dat is iets anders dan ... ik heb een oogje op je.

Het is ook méér dan ... ik hou je in de gaten.

Mijn oog is op u! Dat is zo iets als ... ik bescherm je.

Dat is zo iets als ... ik zorg voor je.

Dat wordt ook duidelijk in de Psalm die ná Psalm 32 een plaats in het boek der Psalmen heeft gekregen: Psalm 33.

Daar lezen we ... dat de HERE uit de hemel schouwt en alle mensenkinderen gadeslaat.

Hij ziet naar alle bewoners van de aarde.

Hij ziet ... wat ze denken en wat ze doen.

Dat ... ziet Hij, met zijn goddelijke ogen.

Alle mensenkinderen ... ziet God.

Alle mensenkinderen ... slaat Hij gade.

Tussen haakjes: Vind u dat niet ... vervelend?

Beangstigend ... misschien?

U leeft hier op aarde. En God ... die is ergens daarboven.

En Hij ziet je. Hij ziet je ... vanmorgen hier in de kerkzaal.

Hij ziet je morgen op weg naar de operatiekamer.
Hij ziet je op je kamer in het verzorgingstehuis.
En Hij slaat je gade.
Nee, God grijpt niet in.
Hij ... kijkt alleen maar en Hij denkt ...
Ja, wat zou God, broeders en zusters, jongens en meisjes, van ons denken?
"De HERE schouwt uit den hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade."
"Uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde."

Toch is dat, broeders en zusters, jongens en meisjes, geweldig bemoedigend,
troostvol.
Dat de HERE belangstelling heeft voor wat er op aarde gebeurt.
En eigenlijk is dat nog veel te voorzichtig uitgedrukt.
De HERE heeft niet alleen belangstelling ... maar Hij leeft intens mee met wat er op
deze aarde gebeurt.
Onze God is geen God die onbewogen vanaf zijn hemelse troon naar het aardse
journaal zit te kijken.
Wat hier op aarde gebeurt ... gaat Hem aan zijn hart.
Weet u waarom?
Omdat Hij deze aarde - met alles erop en eraan - heeft geschapen.
De dichter van Psalm 33 zegt het zo: "Want Hij sprak en het was er, Hij gebod en
het stond er."
De zon, de maan en de sterren.
De vogels, vissen en de planten.
God, de Schepper van hemel en aarde, ... schouwt uit de hemel, Hij slaat alle
mensenkinderen gade.

Mensenkinderen.
De kroon op zijn werk. U, jij en ik.
Het mooiste, knapste, kostbaarste ... wat God ooit door zijn Woord tot stand heeft
gebracht, heeft geschapen.
Voelt u, broeders en zusters, jongens en meisjes, hoe kostbaar een mensenkind in
Gods ogen is?

*

"Mijn oog is op u."
Ik zei het daarnet al ... deze woorden zeggen wat anders dan ... ik heb een oogje op
je, Het is ook wat meer dan ... ik hou je in de gaten.
"Mijn oog is op u."
In die woorden hoor je iets van ... bescherming, verzorging.
Dat wordt ook duidelijk als je het 18e vers van Psalm 33 er als een spiegel achter
houdt.
Het oog van de HERE is beschermend, verzorgend, reddend, "op hen die Hem
vrezten, die op zijn goedertierenheid hopen, ... om hun ziel van den dood te redden,
en hen in het leven te houden in hongersnood."

"Mijn oog is op u."
Gods oog is op ...? Ja, op wie?
"Op hen die Hem vrezten, die op zijn goedertierenheid hopen, ..."
Wie dat zijn?
Hoor u, hoor jij daar dan vanmorgen niet bij?
Het zijn mensenkinderen ... die Gods kinderen zijn geworden.
Hoe? Door te gaan geloven.
Door God op zijn Woord te gaan vertrouwen.

Door te leven naar Gods wil.
Kinderen van God!
Die Hem vrezen - liefhebben als hun Vader in de hemelen.
Die op zijn goedertierenheid, zijn verbondstrouw, zijn genade hopen.

Hebt u, broeders en zusters, jongens en meisjes, God lief?
Houd u van uw Vader in de hemelen?
Dan is Gods oog ook op u!
Vaderlijk, liefdevol, beschermend, reddend.
Ik zeg dat er nadrukkelijk bij.
Want er zijn misschien wel een heleboel kinderen die op straat spelen.
Er zijn misschien wel een hele reeks kinderen, die op weg zijn naar school.
Maar ... als vader of als moeder ... kijk je toch met andere ogen ... naar jouw kind.
Er gaan andere gedachten door je heen ... als je je eigen kind ziet gaan.
God ziet - schrijft de Psalmendichter - alle mensenkinderen.
Maar Hij ziet zijn verbondskinderen ... met andere ogen.
Alsof het zijn eigen Kind zou zijn.

*

U begrijpt, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat dat eigen Kind van God niemand minder is ... dan onze Here Jezus Christus.
God de Vader ... ziet zijn Kind:
- in een stal in Bethlehem;
- op de vlucht naar Egypte;
- bij de doop in de Jordaan;
- bij de verheerlijking op de berg.
God ziet zijn Kind:
- voor Herodes en Pilatus;
- aan het kruis van Golgotha;
- in het graf en op de hemelvaartsdag.
En zoals God zijn Zoon ziet ... zo ziet Hij zijn mensenkinderen.
Wij mogen toch ... door de Zoon van zijn liefde ... kinderen zijn van God?

"Mijn oog is op u."
Beschermend, bewarend, verzorgend, reddend.
Waar je ook bent.
In de schoot van je moeder.
Op weg naar school of naar huis.
In het ziekenhuisledikant op weg naar de operatiekamer.
In je kamer in het verzorgings- of verpleegtehuis.
"Mijn oog is op u."
Overal en altijd. Bij dag en bij nacht.

Dat kun je van mensen-ogen niet zeggen. Wij kunnen - als ouders - onze kinderen slechts over een bepaalde afstand volgen.
Als je kind de hoek om gaat ... is het uit je gezichtsveld ... verdwenen.
Dan moet je je kind ... aan Gods zorgen toevertrouwen.
En als ze ... groter worden, volwassen, eigen verantwoordelijkheid gaan dragen, gezin stichten.
Dan moet je hen ... loslaten.
Aan Gods zorgen toevertrouwen.
Moeilijk wordt het ... als ze keuzes maken ... waar je als ouders moeite en verdriet van hebt. Je moet ze loslaten.
Zeker je mag bidden: HERE, houdt U uw oog op hen.

Want dat, broeders en zusters, jongens en meisjes, is het bemoedigende en het troostvolle van Psalm 32 en 33 en van al die andere teksten in de Bijbel: Gods oog rust voor altijd en eeuwig op ons.

"Mijn oog is op u."

Reddend, beschermend, verzorgend.

Vaderlijk. Waar je ook bent!

Voor altijd! Voor eeuwig!

*

Hebt u zich overigens, broeders en zusters, jongens en meisjes, inmiddels al gerealiseerd wie deze woorden van God aan het papier mag toevertrouwen?

"Van David.

Een leerdicht." Lees ik boven deze Psalm.

U weet dat Psalm 32 geschreven, gedicht is, als een loflied ... op Gods genade.

David ... zwaar in de fout.

Gezondigd. Batseba in bed ... hoogzwanger. Uria ... vermoord.

De man naar Gods hart ... wat kun je in het leven soms diep vallen.

Maar David ... zweeg.

"Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij."

"Mijn zonde maakte ik U bekend ... en Gij vergaapt de schuld mijner zonde."

Een loflied op Gods genade.

Jubelzangen van bevrijding.

Want bij God ... is vergeving.

Maar ... dan moet je wel je zonden voor God belijden.

U begrijpt, broeders en zusters, jongens en meisjes, voor David is dat een enorme worsteling geweest.

Sommige uitleggers nemen aan dat het wel meer dan een jaar heeft geduurd voordat David voor God op de knieën ging.

En hoe moet je dan verder?

In het eerste gedeelte van vers 8 wijst God je de weg.

"Ik leer en onderwijs u - zegt God - aangaande de weg dien gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u."

De weg die gij gaan moet. Welke weg dat is?

Dat is de weg van Gods verbond.

Dat is de weg van geloof en gehoorzaamheid.

Dat is de weg van Gods geboden.

De weg van de geslachten ... generatie op generatie. Jouw levensweg ...

*

Voor Abraham was dat een lange weg ... uit Ur der Chaldeeën naar het land en het volk van Gods beloften.

En hij wist niet, waarheen de weg zou gaan.

Voor Israël was dat een weg ... vanuit Egypte naar het beloofde land.

Veertig jaar ... dwars door de woestijn.

Om te leren ... volk van God te worden.

Voor David was dat de weg ... van schaapherder in de velden van Efratha naar de koningstroon in Jeruzalem.

Geen gemakkelijke weg.

Een weg vol zonde-val en verdriet om zijn eigen kinderen.

En dan ... de lijdensweg van Christus.

"Ik leer en onderwijs u aangaande de weg dien gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u."

*

De weg van een mensenkind is soms een weg over dorens en distels.
Dat is soms ook de weg ... van een kind van God.
Maar in de schoolbanken van Gods verbond ... leer je die weg te gaan.
Aan de hand van ... je ouders, je grootouders, je broer of je zus.
De weg die je gaan moet.
De weg van het Koninkrijk van God.

Gods oog is vanmorgen ook op de levensweg van u, van jou en van mij.
Hij omringt ook ons met zijn ... goedertierenheid.
Met de trouw van zijn verbond.
"Wees niet als een paard, als een muilnier zonder verstand ..."
Die moet je met een toom en een bit de goede kant op sturen.
Maar ga je levensweg ... met blijdschap, met vertrouwen, in eigen
verantwoordelijkheid.
"Mijn oog is op u!"

*

Broeders en zusters, jongens en meisjes, het komt er in ons leven op aan ... dat we
contact met de God van de Bijbel blijven houden.
Hoe we dat contact houden?
Door elke dag je Bijbel te lezen ...
Door elke dag te bidden ...
Contact houden met de HERE.
Dat is naar Hem luisteren en met Hem spreken.
Eerlijk. Met een zuiver hart.
Levend vanuit de vergeving en de verzoening.
Weet u, ... eigenlijk is dat niets anders ... dan heel dicht bij de Here Jezus blijven.
Hij: de goede Herder. Ik: een schaapje van zijn kudde.
Dan zal Hij voor mij zorgen.
Dan zal Hij mij - als dat nodig is - beschermen en redden ... van de dood.

"Mijn oog is op u."
Dat zegt ... de HERE, de God van het verbond, van je doop.
Wat uw levensweg zal zijn ...?
Hou dat contact met Hem ...
Dan weet je zeker ...
Hij brengt mij veilig thuis.

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Stadskanaal 21 mei 1989

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !