

Bokken en geiten

Mattheüs 25: 31-46

Ik moest denken aan het verhaal van sint Maarten, Martinus van Tours, de man die zijn mantel verdeelde.

Het is de vierde eeuw.

Een romeins officier rijdt op een straatweg naar Amiens.

In de winterse koude zit een bedelaar, een kreupele, langs de weg.

De officier neemt zijn mantel, het teken van zijn waardigheid en rang en deelt hem met zijn zwaard in twee delen.

De ene helft werpt hij naar de bedelaar - de andere slaat hij zelf weer om en rijdt verder.

Hij is een christen.

Hij is echter nog niet gedoopt.

Als hij gedoopt is, wordt zijn militaire rang hem ontnomen, moet hij het leger verlaten.

Een romeins officier is geen christen.

Hij wordt daarom monnik, kluizenaar en later één van de leidende bisschoppen van Frankrijk.

Wat Martinus van Tours met zijn mantel deed, gebod Jezus aan zijn jongeren:

"Wie twee mantels heeft, die moet er één geven. aan wie geen heeft".

En als iemand er maar één heeft?

"Dan moet hij die maar delen", zei Martinus.

Tot vandaag kan men van Jezus en Martinus leren, wat Christen zijn betekent.

*

Daar geeft de Here Jezus ook handen en voeten aan in het gedeelte, dat we samen uit de Bijbel hebben gelezen.

Het gaat daarin om de toekomst, om jouw, uw en mijn toekomst.

Over zijn toekomst.

Over de wederkomst van de Here Jezus.

"Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op den troon zijner heerlijkheid."

Moelijk om dat voor te stellen, vind je niet?

De wederkomst van de Here Jezus.

Als Hij weerkomt dan dreunen de hemelen van het gezang van engelen.

Wat zal dat indrukwekkend zijn.

Als een Koning komt Jezus weer.

Zijn koninklijke heerlijkheid straalt van Hem af.

En wij ... wij zullen dat allemaal meemaken.

Dat maakt Jezus duidelijk in deze hoofdstukken van de Bijbel.

Hij heeft daar een bedoeling mee.

Het gaat Hem er vooral om ... dat we op de uitkijk staan, dat wij op ons qui-vive zijn, dat we niet verrast en overvallen zullen worden.

Overvallen ... door wat?

Door zijn komst?

Ja, miljoenen zullen verrast zijn.

Bijna de gehele wereld zal verbaasd staan te kijken, hoewel ... dat is helemaal niet nodig.

Verrast? Ja.

Maar op het moment dat Hij komt zal er niemand zijn, die niet weet wat er aan de hand is.

Iedereen zal weten wat er gebeurt.

"Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin, nederdalen van de hemel." (1 Thess.4:16)

Iedereen op aarde zal toekijken.

En wie niet klaar zijn om hun Heer te ontmoeten, zullen jammeren wanneer zij zijn gezicht zullen zien.

Iedereen op de hele aarde zal op de hoogte zijn ... van wat er aan de hand is.

Maar Jezus heeft het ook over een dief die 's nachts het huis binnenkomt.

Een dief verwacht men niet.

Soms weet men niet eens wanneer de dief inbreekt.

Soms ontdekt men pas de volgende morgen dat er kostbare bezittingen zijn gestolen.

Zo ... als een dief in de nacht - als niemand het verwacht - zal de wederkomst plaatsvinden.

Maar zoals een dief stilletjes komt, zo komt Jezus met veel tam tam.

De engelen omringen Hem.

En dan ... dan zal Jezus, de Zoon des mensen, plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.

En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden,

en Hij zal ze van elkander scheiden,

zoals de herder de schapen scheidt van de bokken ..."

De dag van de wederkomst van de Here Jezus is een dag van scheiding.

Er zullen minstens twee groepen mensen zijn: schapen en bokken.

De schapen aan de rechterhand - de goede kant ... zij zullen gezegend zijn en het Koninkrijk van God beërven, het eeuwige leven.

De bokken of geiten aan de linkerhand - de onheilbrengende kant ... zij zullen heengaan naar de eeuwige straf.

Harde woorden, vind je niet?

Maar zo is het toch ook?

De Bijbel waarschuwt toch - van het begin tot het einde toe - om de goede kant te kiezen?

Om te kiezen voor God en voor de Here Jezus?

Dat wordt ook duidelijk uit de woorden van Jezus:

"... al de volken zullen voor Mij verzameld worden."

Al de volken.

Het oordeel van God gaat over alle mensen.

Over groot en klein.

Over bruin, blank, geel en zwart.

Al de volken zullen voor Hem verzameld worden.

Dat zullen de engelen doen.

Zij zullen de mensen, zij zullen ons ... voor de troon zijner heerlijkheid brengen.

En dan zal de Zoon des mensen - als een herder - de schapen van de bokken scheiden.

Wie zijn dan die schapen en wie zijn die bokken?

Zijn dat gelovigen en ongelovigen?

Het zal je misschien verbazen, maar ... zowel de schapen als de bokken zijn ... gelovigen!

Het zijn allebei mensen die in de Here Jezus geloven.

Alleen ... de schapen denken niet alleen aan zichzelf ... ze ontfermen zich ook over de naaste ... in nood gezeten.

De bokken ... zij leven slechts voor zichzelf, zelfzuchtig, egoïstisch, onbarmhartig.

De schuld van de mensen aan de linkerhand van de Zoon des mensen ... bestaat niet uit hun zonden, maar uit dat ... wat zij niet gedaan hebben aan één van deze minsten.

Niet doen, niets doen, nalaten iets te doen ... kan definitieve gevolgen hebben voor je toekomst.

Wat een mens aan een medemens in nood - wie, waar of wanneer ook! - nalaat te doen, ...

wordt hem in het oordeel als schuld aangerekend.

De woorden van de Here Jezus zijn nog scherper dan we hadden gedacht.

De scheiding van de schapen en de bokken loopt ook dwars door de gemeente heen.

Het gaat niet alleen om geloof ... het gaat ook om een gelovige doen: goede werken noemt onze belijdenis dat.

Dingen die je doet ... niet alleen omdat God dat van je vraagt ... maar juist omdat je geloof zegt dát je het moet doen.

Het wordt dan ook heel concreet in Mattheüs 25:

- * hongerlijders te eten geven;
- * dorstigen te drinken geven;
- * vreemdelingen huisvesten;
- * naakten kleden;
- * zieken bezoeken;
- * gevangenen opzoeken.

Dat deed de Here ons in zijn leven op aarde voor.

Heel concreet.

Hij ging niet om de nood van mensen heen ... Hij ging er op in.

Deed er concreet iets aan:

gaf te eten; te drinken; zocht mensen op; genas zieken.

Het zijn Zijn broeders ... in de meest ruime betekenis van het woord.

"Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan."

Het gaat in dit aarde leven niet om goede bedoelingen of om welwillende gevoelens, ... maar om de gedane daden die bij het laatste oordeel tellen.

De goede werken hebben blijkbaar daarbij fundamentele betekenis.

Ik kan er vanuit dit bijbelgedeelte en vanuit bijvoorbeeld de brief van Jacobus ... niet omheen.

Maar dan ... goede werken, die gedaan worden ...

niet om er zelf beter van te worden,

niet om zelf een kick van te krijgen,

maar die gedaan werden uit liefde tot God en tot de naaste.

Jij en je toekomst.

Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven.

Een leven dat bij de grens van dood en graf niet ophoudt, maar zonder einde is: een eeuwig leven.

Voor die toekomst gaat het om ... daadwerkelijk geloven, geloven metterdaad.

Nu al ... in dit korte, eindigende aardse bestaan.

Dat betekent ook, dat jouw toekomst er ook geweldig mag uitzien.

Dat je leven uit méér dan cijfers, diploma's en huisje-boompje-beestje bestaat.

Dan hoeft niemand werkeloos toe te zien.

dan mogen - in het Koninkrijk van god - nu al de handen uit de mouwen.

Hoe?

Misschien is dat iets om nog eens over door te praten.

Je hoeft tenslotte in een preek niet alles te zeggen.

Er blijft altijd huiswerk en groepswork over.

Als een handreiking las ik vanmorgen in ons dagboek:

Weet u, wie er ziek zijn in de (wijk)gemeente?

Herinnert u zich voor wie er vandaag in de dienst voorbede gedaan is?

Kijkt u wel eens rond tijdens de kerkdienst, met de bedoeling: zou die man er al weer zijn, wiens vrouw pas geleden is overleden?

Of die vrouw, die gescheiden is?

En die mensen met dat zorgenkind?

Denk aan hen in uw gebeden! Zoek ze eens op!

Vooral in deze zijn er nogal wat eenzaam.

Stuur eens een kaart aan een zieke in het ziekenhuis.

Delen in elkaars vreugde gaat vaak vanzelf.

Je wordt er schriftelijk voor uitgenodigd.

Recepties zijn doorgaans heel gezellig.

Maar als één lid lijdt, voelen wij dan iets van hun pijn mee?

Samen vormen we die ene kudde van de Here.
Ja, en nu de praktijk!

Je zult er rekening mee moeten houden dat jijzelf straks voor zijn troon zult staan en je in opperste verbazing zult afvragen:

Wanneer heb ik Jezus in mijn leven gezien?

Wanneer zag ik Hem in een noodsituatie en heb Hem de helpende hand geboden?

't Is niet erg als je daar dan geen antwoord op hebt.

Want goede werken ... die gaan vanzelf.

Eigenlijk zonder dat je het merkt.

Het heeft te maken met de stijl van je leven.

Met de vraag:

Wie je bent? Waar je voor leeft?

Wat zou Jezus nou gedaan hebben?

Is Hij een bok of een schaap geweest?

Hoe heeft Hij zich gedragen?

Jezus is een slachtschaap geworden.

Hij heeft tot het einde toe volgehouden.

Hij heeft niemand vergeten, nog niet de kleinste en minst belangrijke.

Hij heeft aan alles gedacht, en aan ons gedacht.

En daarom zegt Hij tegen ons: Denken jullie nu ook eens een beetje aan de minste van je broeders.

Omdat Ik het zeg!

En Ik heb jullie wat te zeggen, want jullie zijn allemaal van Mij.

Ik heb jullie in mijn kudde gekocht, bokken en schapen. En niet het kleinste lammetje mag vergeten worden.

Laat ik mogen eindigen met een gedicht.

Het heet: Waarom zou ik nog leven.

Het werd geschreven door dichter-dominee A.F.Troost.

Waarom zou ik nog leven?

De toekomst heeft geen zin!

Misschien duurt het nog even,

maar dan stort alles in:

de wereld gaat ten onder,

verbrandt in laaiend vuur

tenzij - tenzij een wonder

gebeurt, juist in dat uur.

Geen mens zal dan ontkomen,

geen kind, geen man, geen vrouw;

dan sterven alle dromen,

de aarde gaat in rouw,

geen vogel zal meer fluiten,

geen bloem bloeit op het land,

de doden liggen buiten

als vissen op het strand.

Maar dan zal het gebeuren;

de hemel straalt van licht,

de aarde is vol kleuren,

een schitterend gezicht!

De heer komt in ons midden,

Hij komt in onze straat

en geeft wie Hem aanbidden

een blinkend wit gewaad!

*Laat ons dan heel ons leven
Hem dienen - waakt en wacht
totdat Hij heeft verdreven
de allerlaatste nacht;
dan draagt Hij in genade
als goud ons door het vuur
en loutert onze daden;
Zijn schepping maakt Hij puur!*

*Dan gaat de hemel open;
het nieuw Jeruzalem!
O, daarin dan te lopen,
te wandelen met Hem!
Dan is het leed geleden,
dan geeft een nieuw begin
ons leven hier en heden
een ongekende zin!*

ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden