

Jezus, Heer over de dood!

Marcus 5: 25-34

Jezus, Heer over de dood!

Dat zou je boven Marcus 5 kunnen zetten.

Eigenlijk gaat het om twee doden-opwekkingen:

* het dochtertje van Jaïrus wordt opgewekt op de dood;

* de bloedvloeiende vrouw wordt opgewekt uit haar slopende ziekte.

Bij beiden is het leven bezig te verdwijnen.

Maar Jezus richt hen op! Hij is Heer over de dood.

Daarom gebeuren er geweldige dingen.

*

Er is een vrouw ... ze heeft Jezus aangeraakt. Van achteren is ze Hem genaderd. Ze is volgens de wetten van Mozes ... onrein.

Eigenlijk mag ze helemaal niet in een mensenmenigte komen.

Want een ieder die haar aanraakt wordt ook zélf onrein.

Ook zij heeft veel van Jezus gehoord.

Van zijn helende en genezende macht, die velen het leven had terug gegeven.

Tegen zichzelf heeft ze gezegd: "Als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik behouden worden, zal ik gered zijn."

Even heeft ze Jezus aangeraakt.

En als een schok heeft ze aan haar lichaam gemerkt, dat ze genezen is.

Ze heeft gevonden wat zij zocht.

Ze is weer beter en dat na twaalf lange, bittere jaren.

Er is een wonder geschiedt. Niemand die het merkte.

Niemand?

Jezus draait Zich om en kijkt de mensen om Hem heen scherp aan:

"Wie heeft mijn kleren aangeraakt?"

Een vrouw komt naar voren.

Bevend heeft ze haar schroom overwonnen.

Ze voelt zich schuldig. Ze heeft iets stiekem gedaan. Bovendien ... ze was immers onrein. Ze had daar helemaal niet onder de mensen mogen komen.

Door haar aanraking heeft ze ook Jezus - voor de Joodse wet - onrein gemaakt. Ze valt voor Jezus op de knieën:

"Ik was het. Ik weet dat ik het niet mocht doen. Maar ..." en dan vertelt ze Jezus de volle waarheid.

Heel haar levensgeschiedenis wordt ons door Marcus in een notedop voorgehouden.

*

Nu is het wonder gebeurt.

Ze ligt aan de voeten van de Here Jezus. Aan zijn genade levert zij zich uit.

"Dochter, uw geloof heeft u behouden!"

Dochter! Al de warmte van een vader-kind-relatie is in deze aanspraak van Jezus neergelegd.

Door de wet een uitgestotene, een verloren dochter (Lees Leviticus 15:25).

Door Jezus aangenomen als één van de kinderen van het huisgezin van God. De familie van de Here Jezus.

Wat zullen de farizeeërs en de schriftgeleerden zich geërgerd hebben!

Maar er is meer.

"Uw geloof heeft u behouden!"

Dat lijkt zo op het eerste gezicht helemaal niet te kloppen met de geschiedenis die eraan vooraf gaat.

Ze zag Jezus meer als een Wonderdoener.

Ze dacht alleen maar aan de - magische kracht - die van Jezus uit zou kunnen gaan.

Een primitief, een wonder-geloof.

Wij zouden het als 'bijgeloof' bestempelen.

Maar Jezus noemt het: GELOOF!
Uiteindelijk verwacht zij het van Jezus alleen.
Bij Hem is ze aan het goede adres.
En als ze heel haar nood aan Hem heeft kwijtgeraakt ... ontvangt ze dat reddende en bevrijdende
woord: "Ga heen in vrede ..."
Na deze woorden van Jezus is zij écht genezen.
Nu heeft ze het volle heil ontvangen.
Ze is gekomen binnen de lichtkring van het heil.
Daarom mag zij dochter heten.
Haar geloof heeft haar behouden.
In Jezus heeft zij haar Heiland ontmoet!
Jezus, Heer over de dood!

*

"Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal."
Daar moet je dan niet meer aan gaan twijfelen of dokteren, dat moet je - gewoon - geloven,
aanvaarden ... tot en met de vergeving van je zonden en de vernieuwing van je leven door de Heilige
Geest.
Jezus belooft het ook ons immers: u en jou en mij.

ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden