

## Dinsdag 31 maart 33 na Chr. Levensgevaarlijk discussies

Schriftlezing: Marcus 11:27-33

Dinsdag, 31 maart 33 na Christus. Een nieuwe dag is aangebroken. Gisteren heeft Jezus onderweg een vijgenboom vervloekt en heel het tempelbedrijf stilgelegd. Vandaag begint de dag met een duister voorteken: de vijgenboom is inderdaad verrot met wortel en al. De leerlingen volgen met lood in hun schoenen rabbi Jezus vandaag naar Jeruzalem. Wat staat hen daar te wachten? Een paar dagen geleden – voordat Jezus bij Jericho de blinde zoon van Timeüs had genezen – heeft de Meester zijn leerlingen apart genomen: 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de Schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen.' Is dat moment nu aangebroken?

Met zijn twaalf leerlingen wandelt rabbi Jezus over de verschillende tempelpleinen en door de lange zuilengalerijen. Mensen herkennen Hem van gisteren. Ze spugen voor Hem op de grond of juichen Hem juist toe. Al snel wordt Hij tegengehouden. Een afvaardiging van het Sanhedrin, het hoogste Joodse rechtscollege, staat voor Hem. Ze hebben de chaos van gisteren nog vers in het geheugen. Ze hebben er vannacht zelfs niet van kunnen slapen. Woedend zijn ze op Jezus, die rabbi uit het achterland, uit dat verre Galilea.

'Wie denkt U dat U bent? Waar haalt U de brutaliteit vandaan? Wie heeft U de bevoegdheid gegeven om dit allemaal te doen.' Jezus moet Zich maar eens legitimeren, vinden ze. Het complete tempelbedrijf uren stilleggen, dat doe je niet zomaar. Daarmee stel je je boven de hogepriester Kajafas. Alleen God of de Messias staat nog hoger in rang. Wat die rabbi uit Nazaret doet is niets anders dan Godslastering. Voor hen is het duidelijk: Die Jezus, die heeft zijn eigen doodvonnis getekend.

Op hun vraag naar zijn bevoegdheid antwoordt Jezus met een wedervraag. Zo'n wedervraag is vrij gebruikelijk in discussies tussen rabbi's. Als zij Hem hierop antwoord kunnen geven zal Jezus hun vraag beantwoorden.

'Johannes de Doper, van wie kreeg hij zijn bevoegdheid om te

dopen – uit de hemel of van mensen?’ De leden van het Sanhedrin overleggen fluisterend. Bang zijn ze voor de mensen, die Johannes voor een echte profeet houden. Dus is hun antwoord op de vraag van Jezus: ‘We weten het niet.’ Geen antwoord is ook een antwoord. Glimlachend zegt Jezus: ‘Dan zeg Ik ook niet op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe.’

En meteen daarna vertelt Jezus – zoals Hij vaak doet – een drietal gelijkenissen. Hij wil daarmee de harten van zijn hypocriete tegenstanders bereiken door hen opnieuw een spiegel voor te houden. Natuurlijk weten zij precies wat Jezus bedoelt.

Twee zonen, een vader en een wijngaard. ‘Ga en werk in mijn wijngaard.’ Welke van de twee zonen deed wat de vader vroeg? En nog een verhaal uit het leven gegrepen: De eigenaar van een wijngaard stuurt zijn zoon – de erfgenaam – om de opbrengst van de oogst in ontvangst te nemen. De pachters/huurders van de wijngaard doden de zoon en steken de opbrengst van de wijngaard in hun eigen zak.

En als het nog niet genoeg is: een derde gelijkenis, die van de steen die door de bouwvakkers is afgekeurd. Uiteindelijk wordt die steen de belangrijkste steen van het gebouw.

Het zijn lange discussies deze dinsdag in de tempel van Jeruzalem. De sfeer wordt grimmiger. Maar voor de geestelijke leiders is het echter nog niet genoeg. De Farizeeën komen met een strikvraag over het betalen van belasting aan de keizer. En de Sadduceeën – zij geloven niet in een opstanding uit de dood – hebben een vraag voor Jezus over het zwagerhuwelijk na de dood.

Iedereen kijkt en luistert gespannen toe. Voor de leden van het Sanhedrin is echter de maat vol. Ze hebben genoeg gehoord. Ze weten zeker dat Jezus denkt de Messias te zijn. Bovendien: Hij vormt een grote bedreiging voor hun religieuze en maatschappelijke posities.

O ja, natuurlijk weten wij – net als de geestelijke leiders – waar Jezus’ bevoegdheid vandaan komt. Het gaat er vandaag om dat zij en wij de God van Israël erkennen als zijn Opdrachtgever!

Via de Olijfberg – waar Jezus zijn leerlingen vertelt over wat er vooraf zal gaan aan de wederkomst van de Messias – keren ze terug naar Betanië. ‘Let op wat er gaat komen. Wees waakzaam!’