

Vertrouwen op God

Liturgiesuggesties:

Schriftberijming 2: 1 en 2 of Gezang 427: 1 en 2

Schriftberijming 2: 4 en 5 of Gezang 432: 1 en 2

Schriftlezing: Psalm 84

Psalm 84: 6 OB of Psalm 84: 5 en 6

Na verkondiging: Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 of Gezang 291: 1 en 2

Psalm 149: 1 of Gezang 399: 1 en 3

Geloofsbelijdenis

Psalm 149: 3 en 5 of Gezang 399: 4 en 6

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Nieuwjaar.

“Gelukkig nieuwjaar!”

We schrijven vanaf vandaag een nieuw jaartal boven onze brieven.

We hangen een nieuwe kalender aan de muur en nemen misschien een nieuw dagboek ter hand.

Nieuw jaar.

“Gelukkig nieuwjaar!”

Het oude jaar is weer voorbijgegaan.

We hebben dat vannacht - ieder op zijn eigen wijze - weer gevierd.

We maken vandaag een nieuw begin, met nieuwe plannen, met nieuwe voornemens.

We zien niet meer om naar datgene dat achter ons ligt.

Maar met verlangen en gespannen verwachtingen kijken we vooruit.

We gaan vol verwachting het nieuwe jaar tegemoet.

De kranten bieden ons deze dagen alvast een blik in het jaar dat voor ons ligt.

Voorbeschouwingen, prognoses ... wat zal dit nieuwe jaar ons weer brengen.

Misschien kijken we vandaag ook wel verder.

2010: Weer een jaar dicht bij de wederkomst van Jezus.

Zullen we dat nog mee mogen maken?

Wat staat ons dit komende jaar, wat staat ons de komende jaren, nog allemaal te wachten?

*

Op die grens van oud en nieuw jaar lezen we vanmorgen samen uit Gods Woord

Psalm 84: "HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens op U vertrouwt."

Psalm 84, broeders en zusters, jongelui, is een lied van vertrouwen.

Een pelgrimslied.

Het gaat in Psalm 84 over een mens die op reis is in Israël.

De volle zon is daar 's middags niet te verdragen.

Toch gaat de reiziger door.

Daar moet hij wel een bijzondere reden voor hebben.
O zeker, hij is op reis naar het huis van God.
Naar de tempel in Jeruzalem.
Dat is zijn doel.
Daar wil hij zijn.

Nu moest zo'n pelgrim best wel veel over hebben voor zijn bezoek aan de tempel van Jeruzalem.
De meeste mensen hadden een boerderijtje.
Dus eerst moest alles thuis geregeld worden.
Iemand moest op het huis en het vee passen.
Iemand moest de schapen en de geiten melken.

Trouwens het kostte nogal wat om een paar weken te kunnen logeren in een herberg bij Jeruzalem.
Overnachten was duur.
En dan de reis zelf.
Te voet, met vrouw en kinderen, dagenlang.
Soms ging het door een bakah-dal, een woestijndal waar maar geen einde aan leek te komen.
Dor en droog. Een tranendal.

De dichter van Psalm 84 moest er dus heel wat voor overhebben.
Maar hij ging toch.
Omdat hij zijn doel steeds voor ogen hield.
In gedachten zag hij het al voor zich:
Het schitterende uitzicht op de stad Jeruzalem als hij straks over de Olijfberg afdalen zou.
Een panorama met als blikvanger de prachtige tempel.
En vanaf het tempelplein zou hij de rook omhoog zien kringelen van de offers op de altaren.
Dáár wilde hij zijn.

Om op dat tempelplein te mogen zijn, te midden van vele honderden volksgenoten, dat was zijn lust en zijn leven.
Waarom?
Omdat, broeders en zusters, jongelui, God, de HEER, zelf woonde in de tempel.
Op het grote plein kon de pelgrim ervaren dat God heel dichtbij was.
Dáár woonde God bij de mensen.

*

De psalmist, broeders en zusters, jongelui, is als een pelgrim opgegaan naar het huis van de HEER.
Zijn voeten hebben heel wat kilometers door het stof moeten lopen.
Maar met toenemende kracht heeft hij het einddoel van zijn reis bereikt.
Te midden van zijn vele feestvierende geloofsgenoten staat hij nu op één van de voorhoven van de tempel.
Hier - in de nabijheid van zijn God - begint hij te bidden.

Z'n gebedsriemen om zijn linkerarm en zijn voorhoofd.
Z'n vierkante gebedskleed met de kwastjes eraan - als herinnering aan de geboden van God - over zijn hoofd geslagen.
Zo bidt hij vol vertrouwen tot de HEER, de God van de hemelse machten.

*

280 Keer komen wij die titel voor God in de Bijbel tegen.
De HEER gaat vooraan in zijn legerscharen: de hemelse machten.
Hij is de Aanvoerder.
Op zijn bevel komen mensen en engelen in beweging.
Hij is de Machtige, de HEER over alle krachten en machten.
God, de Machtige.
Hij roept zijn volk uit de slavernij van Egypte.
Hij gaat vooraan met zijn hemelse legermacht en splijt de zee.
De HEER van de hemelse machten neemt het op tegen het leger van de farao en ... overwint.
Dwars door de woestijn brengt Hij zijn uitverkoren volk op de plaats die Hij het tot een erfdeel heeft uitgekozen.
"HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
Iusiter naar mij, God van Jakob."

God van Jakob.
Met deze woorden, gemeente, verbindt de psalmist zijn leven met dat van zijn volk.
Want de machtige God is niemand anders dan de God van vader Jakob.
Jakob: de stamvader van het volk Israël.
De man, die om zijn geloof worstelde in Pniël.
Die de hemel boven zijn hoofd zag opengaan in Bethel.
Jakob. De vader van 12 zonen, uit wie de 12 stammen van Israël zijn voortgekomen.
Je zou kunnen zeggen dat heel de geschiedenis van het volk Israël is dit gebed van de psalmist meeklinkt.

*

Maar hij houdt nog niet op.
Hij is zo geweldig onder de indruk van deze machtige God dat hij zoekt naar woorden en beelden waarin hij zijn geloof en vertrouwen tot uitdrukking kan brengen.
"God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde."
God, gemeente, als een schild.
Ik moest denken aan ons volkslied, het Wilhelmus: 'Mijn schild en de betrouwe ...'
Een schild.
Dat ziet op beveiliging, op bescherming.
Een schild -daarop ketsen de pijlen van je aanvallers op af.
Een schild -daarmee bescherm je je meest vitale delen van je lichaam: je hart en je longen.
Een schild - waarop een ME-er de straatstenen en de rookbommen van krakers kan opvangen.
Een schild - da's bescherming, da's beveiliging.

'U bent "Ons schild".
'U staat vóór ons, als de vijanden ons omringen.'
'Als de duivel zijn pijlen met dodelijk vergif op ons af laat vuren.'
'U bent "Ons schild".

*

'U bent ons ook tot een zon', horen we twee verzen verder.
"Want God, de HEER, is een zon en een schild."
Donker hoeft het dus niet in je leven te zijn als je God aan je zijde hebt.
Waar de zon schijnt is het licht.
Zonder zon, zonder licht, is er nauwelijks leven mogelijk.
Zet maar eens een plant een jaar lang in een donkere kast.
Zonder licht ... geen leven.
Licht is leven!

U weet vast wel wat het eerste was dat God, de HEER, heeft geschapen: Het licht!
Op de eerste dag sprak God: "Er zij licht! En er was licht.
En God zag dat het licht goed was."
Licht is leven.

"Want God, de HEER, is een zon en een schild."
Je zou, gemeente, kunnen zeggen:
God, de HEER, maakt het leven mogelijk ...
Hij beschermt dat leven bovendien.
U leven, jouw leven en dat van mij.
Weet u, dat geeft mij een geweldig vertrouwen zo aan het begin van een nieuw
kalenderjaar.
God, die mij het leven heeft gegeven, zal ook het komende jaar mijn leven
beschermen.
Want dat leven van mij en van u en van jou is kostbaar in zijn ogen.
Geborgen bij God.

We scheuren vandaag een nieuw kalenderjaar open.
We weten nog niet wat er in dit jaar voor pijlen op ons af zullen komen.
Misschien dat er pijlen zijn die ons leven hard zullen raken.
Maar God beschermt onze kwetsbare levens met zijn Schild.
Nieuw-testamentisch mogen we zeggen: Dat Schild is Jezus.
Het Kind dat geboren werd in een stal van Bethlehem.
De Zon der gerechtigheid.
Op Hem kwamen de pijlen van de duivel en de dood maar wat hard aan toen Hij daar
aan het kruis van Golgotha voor ons zijn leven gaf.
Toen was er voor Hem geen goddelijk schild.
"Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?"
Opdat u en jij en ik nimmermeer door God verlaten zouden worden.
Jezus, mijn Schild ende betrouwen ...

*

Nog even terug naar de dichter van Psalm 84.

Hij noemt zichzelf: Uw gezalfde.

Misschien is de psalmist wel één van de priesters in de tempel.

Eén van de zonen van Korach: een Korachiet.

"God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten,

beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen."

Eén dag in het huis van God - beter dan drie jaar elders.

In alle eerlijkheid: Ik weet niet of ik dat de dichter van deze psalm zo zal kunnen nazeggen.

En toch ...

Als je de nabijheid van de God, de HEER, zo nadrukkelijk ervaart ...

Wat moet er vanuit die tempel in Jeruzalem iets zijn uitgegaan.

Misschien dat u - als u in Israël bent geweest - het ook wel zo hebt ervaren.

Zó dicht bij Gods aanwezigheid te zijn.

Is het in de kerk niet net zo?

Je verlangt 's zondags in de kerk toch ook iets te ervaren van de nabijheid van God.

Ik heb dat gevoel soms.

In het zingen van een psalm, een lied.

In het spreken van God in de lezing van zijn Woord.

In het gebed.

Van die momenten dat je ervaart: Nu is de HEER heel dicht bij.

Hij legt zijn hand op mijn schouder.

Ik voel de warmte van zijn liefde.

Weet u, dan kan ik het zo goed begrijpen van de dichter van Psalm 84 als hij zingt:

"Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten,

beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen."

*

"Genade en glorie schenkt de HEER,

zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan."

Onbevangen op weg gaan heeft, broeders en zusters, jongelui, met je stijl van leven te maken.

Dat je, met hoofd, hart en handen, in alle opzichten en alle omstandigheden, je leven aan de HEER wilt wijden, je leven aan Hem wilt toevertrouwen.

Dat je, als christen, je kostbare en dure naam wilt waarmaken.

Immers, onze Heiland, Jezus Christus gaf zijn naam aan ons.

Gekocht zijn we en betaald met zijn dierbaar bloed.

We zijn: Zijn eigendom.

We zijn: Zijn kinderen, uit de macht van zonde en duivel verlost.

Aan hen, geeft de HEER "zijn weldaden".

"Genade en glorie", zo omschrijft de psalmist die "weldaden".

Dat is - ook in het nieuwe kalenderjaar:

* de vergeving van je zonden - onverdiend en daarom genade;

* het recht op het eeuwige leven - de dood is niet het einde dus;

* en vernieuwing van je hart en van je leven - je wordt door de Heilige Geest een ander mens.

En dat "glorie"?

De mensen zullen je - om je positief christen-zijn - zullen respecteren.

In Woord en in Daad ben je iemand waar de ander op aan kan.

*

Goede voornemens.

We kunnen ze volop waarmaken in het jaar dat voor ons ligt.

God, de HEER, wil je daarin zegenen.

"Gelukkig de mens die op U vertrouwt."

Psalm 84, broeders en zusters, jongelui, eindigt met een lofprijzing.

Gelukkig: Welzalig. Te feliciteren.

Een mens die in zijn leven - dwars door alles heen - op de HEER blijft vertrouwen ... is te benijden.

Daar mag je best jaloers op zijn.

Dat is een gelukkig mens.

In deze eerste dagen van het nieuwe jaar feliciteren we wat af.

Soms gemeend, soms omdat het moet.

Laten we elkaar, gemeente, nu eens feliciteren met die geweldige God die ons zijn nabijheid toezegt.

Een God waar je op vertrouwen kunt.

Een God waarbij je geborgen bent.

Waarom?

Omdat Hij - de eeuwen door, ondanks de wisseling van tijden en geslachten -

Dezelfde is en blijft.

Betrouwbaar.

Vertrouwen waard.

Vertrouwen.

Dat is: aankloppen bij God.

Vragen om leiding en raad voor je leven.

Dat is: Je leven laten beheersen door wat God, de HEER, je zegt in zijn Woord.

Dat is: Je geborgen weten in zijn zorg en in zijn liefde.

Dat is: De zekerheid hebben, dat Hij je nooit en te nimmer in de steek zal laten.

Vertrouwen: Dat geeft vreugde en moed, kracht en hoop voor de toekomst.

Er mag, gemeente, in dit nieuwe kalenderjaar heel wat veranderen in ons politieke, maatschappelijke, sociale en persoonlijke leven.

Ook in 2010 zijn wij ... geborgen in God.

"Gelukkig de mens - gelukkig u en jij en ik - die op God vertrouwt."

Daarom: wens ik u en ons allen: een gelukkig nieuwjaar. Met deze God!

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg - Haarlem/Leeuwarden, Nieuwjaarsdag 2010

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !