

Het Lam voor de troon

Openbaring 5: 1-14

In de Openbaring van Johannes, het laatste hoofdstuk, het laatste boek uit de Bijbel, geeft de Here God ons een kijkje in de hemel.

Door een open deur ziet Johannes, de apostel en voorganger van de gemeente van Efeze, de troon van God staan.

Rond die troon staan vier vreemdsoortige dieren en vierentwintig oudsten.

De vier vreemdsoortige dieren vertegenwoordigen Gods schepping.

En vierentwintig oudsten - zij vertegenwoordigen de kerk van het Oude en het Nieuwe Testament.

Er gaat bliksem en donder uit van de troon van God.

Op die troon ziet Johannes de Here God zélf zitten.

In al zijn heerlijkheid en majesteit.

Hij heeft een boekrol in zijn rechterhand.

De boekrol ziet er uit als een romeins testament.

Verzegelt met zeven zegels.

De zeven lakzegels - je zou kunnen zeggen, de handtekeningen van zeven getuigen - geven de rechtsgeldigheid van het testament aan.

Wat in het testament geschreven is staat vast en is onveranderlijk.

Het is het testament, waarin opgeschreven staat wat er - nadat Jezus Christus is gestorven, opgestaan en naar de hemel is gegaan - met deze wereld zal gebeuren.

Een paar hoofdstukken verder - in Openbaring 7 - worden de zeven zegels één voor één verbroken en kan de boekrol worden geopend en worden open gerold.

Ik kan niet op alle details ingaan. Maar alle aandacht in het gedeelte dat we samen hebben gelezen gaat uit naar een Lam.

Het staat daar voor de troon van God. Als geslacht.

Jezus is hét Lam.

Op Goede Vrijdag geeft Hij zijn leven.

Als een paaslam werd Hij naar de slachtbank van het kruis geleid.

Maar op Paasmorgen staat Hij weer op uit het graf.

Johannes ziet in de hemel - in het midden van de troon - Jezus als hét Lam van God.

Met een diepe keelwond

En met zeven horens en zeven ogen.

Zeven horens ... dat geeft de geweldige kracht aan van dit Lam.

En de zeven ogen ... het Lam ziet alles en iedereen.

Alles en iedereen op aarde.

De zeven geesten van God brengen Hem daar verslag van.

In zijn visioen ziet Johannes dat het Lam de boekrol, het testament in ontvangst neemt.

Dat ziet op wat er na de hemelvaart van Jezus is gebeurd.

Hij krijgt - na zijn overwinning - alle macht in de hemel en de aarde.

Hij mag de zeven zegels van Gods testament verbreken en zo Gods toekomst ontrollen.

Want dat is natuurlijk de bedoeling.

Dat ook - na de hemelvaart van Jezus - de geschiedenis verder gaat.

Dat Gods plan met onze wereld verder gaat.

Dat plan eindigt in de Openbaring met de bruiloft van het Lam (Openbaring 19) en het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel op de aarde neerdaalt (Openbaring 21 en 22).

*

Wat is voor ons de betekenis van dit alles?

Het bijbelboek Openbaring laat ons zien en weten ... dat alles wat er in deze wereld gebeurt niet 'toevallig' gebeurt.

God heeft een plan met deze wereld, met ons, met onze gemeente.

Wij - mensen - worden daarbij ingeschakeld.
Als instrumenten, als hulpmiddelen.
God wil en kan ons gebruiken in zijn plan met de wereld en met onze gemeente.
Hij geeft ons daar ook onze eigen verantwoordelijkheid voor.
Ook wij mogen plannen maken.

Daarbij is het een zoeken naar wat God wil ... dat wij doen zullen.
Vanavond mogen we u iets van die plannen presenteren.
We doen dat in afhankelijkheid van onze Here en onze Heiland.
We doen dat in onderworpenheid aan het Lam.
Wetend dat Hij het waard is om gediend te worden.
Daarom eindigt Openbaring 5 ook met een loflied:
"Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam
zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden."
En de vier dieren - heel de schepping - beamen dit.
En de oudsten - de vertegenwoordigers van Israël en de kerk -
buigen zich voor de troon van God en voor het Lam in aanbidding neer.

ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden