

## Het testament van Jezus

### **Liturgiesuggesties:**

Gezang 296: 1, 2 en 3

Psalm 65: 1 en 2 OB

Psalm 119: 48

Psalm 33: 2

Mattheüs 24: 1-28

Psalm 33: 6 en 8

Gezang 470: 1, 2, 3 en 4

Gezang 441: 1 en 2

\*\*\*

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui,

Het is inmiddels al weer maanden geleden.

Toch zijn we 11 september 2001 nog niet vergeten.

Het was huiveringwekkend, angstaanjagend.

Terroristen die doelbewust getraind hebben voor het moment dat ze zelfmoord zouden plegen.

En met hun eigen dood sleepten ze vele onschuldigen als slachtoffers met zich mee.

Hoe hebben mensenharten zo vol kunnen raken van verbittering en haat?

Het is goed om ons te realiseren dat er veel grotere rampen in deze wereld zijn.

6 Miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Rwanda - 500.000 doden. Kongo - 2 miljoen.

In de hel van Scebreniza - 7000 moslim-mannen.

En realiseert u zich dit goed: elke dag sterven er alleen al 30.000 kinderen van honger en ondervoeding.

Toch heeft 11 september ons op een bijzondere manier geschokt.

We voelen ons persoonlijk bedreigd.

Symbolen van ónze welvaart en ónze veiligheid werden op 11 september geraakt.

Als er in onze wereld mensen rondlopen met zoveel haat in hun hart, wat hangt ons dan nog allemaal boven het hoofd?

Komt het einde van onze wereld in zicht?

Het Efraïmgenootschap vorig jaar kreeg veel publiciteit.

Men verwachtte dat eind 2001 de wereldgeschiedenis zou eindigen.

De aanhangers van deze sekte haalden hun kinderen van school, zegden hun banen op en verkochten hun huizen.

En ook professor Rutten deed deze week weer van zich spreken.

Hij heeft berekend dat de wederkomst van Jezus Christus aanstaande is.

Met bussen vol 'gelovigen' is hij deze week afgereisd naar Garanbandal in Spanje.

Dáár zou het wonder plaatsvinden.

Maar Maria liet de pelgrims in de steek.

Er gebeurde geen wonder om half 9 's avonds.

En we wachten nog steeds op de terugkomst van de Here Jezus.

De vraag vanmorgen/vanmiddag, broeders en zusters, jongelui, is: Kun je uit de Bijbel opmaken hoe dicht we bij het einde van onze wereld zijn gekomen?  
Moet je bang zijn voor de toekomst?  
Kun je nog wel gewoon leven en genieten, kinderen krijgen en opvoeden in deze tijd, in deze wereld?

\*

In neem u en jou mee terug in de tijd.  
Vóór Goede Vrijdag en vóór Pasen.  
Naar de laatste woorden van Jezus - vlak voor zijn gevangenneming en zijn dood aan het kruis.  
Mattheüs 24 - het bijbelgedeelte waarvan we samen een deel hebben gelezen - wordt wel genoemd: Het testament van Jezus.  
Het testament dat Hij nalaat aan zijn leerlingen.  
Jezus beschrijft hierin ... wat er ná zijn dood zal gebeuren.  
Het is als het ware een 'laatste wilsbeschikking' hoe zijn discipelen hebben te handelen nadat de Meester van hen is weggenomen.  
Een 'draaiboek' wat hen - binnen afzienbare tijd - allemaal te wachten staat.

Ik ben er dan ook stellig van overtuigd dat de discipelen deze woorden van Jezus hebben kunnen plaatsen in hun tijd en in hun leefsituatie.  
Het is - als het ware - dat Jezus hen de dingen noemt die ze straks in de krant zullen kunnen lezen.  
Het gaat in de verzen 4-31 in eerste instantie en in z'n geheel over wat er zal gebeuren bij de verwoesting van Jeruzalem.  
Jezus profeteert hier aangaande het jaar 70 na zijn geboorte.  
Toen - onder leiding van de Romeinse generaal Titus - de heilige stad Jeruzalem met de grond gelijk werd gemaakt.  
De tempelschatten naar Rome werden afgevoerd.  
Er vele Joodse gelovigen werden vervolgd, gemarteld en gedood.  
De tijd van de 'grote verdrukking'.

Laat ik u gerust stellen ... dat wil niet zeggen dat dit hoofdstuk uit de Bijbel niet actueel is voor latere tijden.  
Jezus' woorden zijn profetische woorden.  
En het typerende van profetie is, dat die vaak opeenvolgende vervullingen kent.  
Je zou het kunnen vergelijken met een Russische majolicapop.  
Kent u zo'n pop?  
Uit de grootste pop komt een kleinere te voorschijn.  
En daaruit nog een kleinere, enzovoort.  
Zo kent ook Mattheüs 24 meerdere (ver-)vullingen.  
En daarom kunnen die woorden van Jezus ook vandaag nog buitengewoon actueel zijn.  
Voor ons, voor u en jou en mij. Maar daar straks meer over.

\*

Ze zitten samen op de Olijfberg, Jezus en zijn leerlingen.

Je hebt - vanaf de Olijfberg - nog steeds een prachtig uitzicht over het tempelcomplex en de Oude Stad van Jeruzalem.

In heilige toorn heeft Jezus de gebouwen van de tempel verlaten om er nooit meer terug te komen.

Voor de discipelen is dat moeilijk te verwerken.

Ze hangen aan het huis van de HERE met heel hun hart.

Als hun Heer het koningschap voor Israël herstellen zou, zou Hij dat stellig doen ... vanuit de tempel. En nu dit!

Bij hun vertrek wijzen ze de Meester op de gebouwen van de tempel.

Josephus - de bekende Joodse geschiedenisschrijver - vertelt dat de tempel oogverblindend is geweest: goud, albast, marmer.

De steenblokken van het fundament waren gigantisch groot: 12 meter lang, 5,5 breed en 4 meter dik!

'Kijk toch eens, Rabbi, wat een stenen! Wat een gebouwen!'

En Jezus zei tegen hen: 'Jullie kijken naar die grote gebouwen?

Er zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.'

Broeders en zusters, jongelui, ... iedereen in Israël hield van de tempel.

Jezus ook.

Natuurlijk was er veel kritiek op de tempel.

\* De Essenen van Qumran waren juist in de woestijn gaan wonen, dicht bij de Dode Zee en ver van Jeruzalem, in een kloosterachtige afzondering, omdat ze de tempel verontreinigd vonden.

Ze hoopten dat God een nieuwe gereinigde tempel aan Israël zou geven.

\* En de Zeloten - Joodse verzetsstrijders - zaten vol kritiek omdat in de tempel offers werden gebracht voor de Romeinse keizer.

\* En in de tijd van de Makabeeën was het nog erger geweest.

Toen had Antioches IV Epifanes er een altaar voor Zeus in opgericht, de "gruwel der verwoesting" uit het bijbelboek Daniël.

\* En wat verder terug in de tijd: de profeten van het Oude Testament hadden er natuurlijk ook dikwijls zware kritiek op de tempel.

Micha en Jeremia hebben zelfs zijn verwoesting aangekondigd.

Maar een andere profeet, Ezechiël, kreeg tijdens de ballingschap in Babel een visioen dat de tempel herbouwd zou worden.

Die herbouw had ook plaatsgevonden.

Als er in de tijd van de Here Jezus al mensen waren in Israël die meenden dat hun tempel wel door een oordeel van God vernietigend getroffen zou worden ... dan nog dachten ze toch altijd dat hij eens ... weer herbouwd zou worden.

Een wereld zonder tempel was voor hen tijdelijk denkbaar.

Een toekomst zonder tempel ... was voor hen on-denkbaar.

In Mattheüs 24, in het testament van Jezus, gaat het over zo'n toekomst.

Een toekomst zonder ... tempel.

En toch hield Jezus van de tempel.

En zijn leerlingen, die ons zijn woorden en daden hebben doorverteld, niet minder.

Ondanks alles. Ondanks alle kritiek.

De actie van Jezus om de tempel schoon te vegen van offerdieren en verkopers, van geldwisselaars en schijnheiligen ... onderstreept dat alleen maar.

De tempel is (nog) het huis van de Vader.  
Hij wil God (nog) onder zijn volk wonen.  
Het is een huis van gebed en aanbidding.  
Maar die tempel gaat verdwijnen.  
God gaat uit de tempel verdwijnen.  
Jezus' vertrek uit de tempel wijst daar symbolisch op.  
"En Jezus ging de tempel uit en vertrok."

\*

'Maar als die tempel er straks niet meer zal zijn ... hoe dan?'  
'Waar moeten we dan nog op hopen?'  
'Zal er een teken zijn dat God zal ingrijpen?'  
'Zal Hij nog eenmaal tekenen en wonderen doen?'  
'Zal God zijn volk toch weer bevrijden?'  
"Zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld?"

Wat kunnen, broeders en zusters, jongelui, Jezus' discipelen verwachten?  
Wat gaat er vooraf aan het bevrijdend ingrijpen van God?  
Wat gaat er vooraf de terugkomst van Jezus?

1. Allereerst het optreden van valse profeten.  
Ze zullen gebruik maken van de naam van Jezus.  
Het zullen er velen zijn.  
En ze zullen velen op een dwaalweg brengen.  
Josephus vertelt hoe ze vat kunnen krijgen op mensen.  
De terroristenleiders in het belegerde Jeruzalem stuurden veel leugenprofeten op de mensen af.  
Ze verkondigden dat God op het laatst zou ingrijpen en verlossen.

2. Dan zullen de discipelen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen.  
"Ziet toe, weest niet verontrust."  
Het werkwoord dat Jezus gebruikt betekent 'psychotisch worden'.  
Raak niet in paniek!  
Maar denk niet dat de bevrijding voor de deur staat.  
Het is het einde nog niet.

3. "En volk zal optrekken tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk."  
Josephus vertelt dat drie rebellenleiders in het - door de Romeinen belegerde Jeruzalem - elkaar bestreden.  
Ze streden om de macht.  
Ze trokken met hun legerbenden tegen elkaar op.  
Dat alles en veel meer staat de discipelen te wachten.

4. En het gevolg van een oorlog is vrijwel altijd dat er hongersnood komt.  
Hongersnood gedurende de Joodse oorlog toen alle landbouwgrond onder de laarzen van de soldaten zo hard werd, dat er niets meer groeien kon.

Hongersnood toen de rebellenleiders alle graanvoorraden in Jeruzalem vernietigden, omdat ze het elkaar niet gunden.

5. Ook zouden er aardbevingen komen.

De apostel Paulus maakte een aardbeving mee in Filippi.

En er zijn meldingen bekend van aardbevingen in Kolosse, Laodicea, Smyrna en op Kreta.

Pompeï verging in het jaar 63.

En Phrygië werd twee jaar eerder al getroffen in 61.

Zou nu spoedig de grote bevrijding komen?

Nee, broeders en zusters, jongelui.

Dit alles was nog maar het begin van de weeën.

Hoe teleurstellend als een verloskundige - na urenlang tobben - je moet vertellen dat er nog maar twee centimeter ontsluiting is.

In plaats van de bevrijding treedt er een zware verdrukking op.

Die komt over de Joden, maar vooral over de discipelen.

Ze zullen stuiten op diepe haat.

Ze worden uitgeleverd omwille van Jezus.

Stefanus wordt gestenigd.

Jacobus terechtgesteld.

Petrus gekruisigd.

En Paulus - naar we aannemen - ook.

Christenen branden als fakkels in de tuinen van keizer Nero in Rome.

Anderen sterven de marteldood in de arena's van de Romeinen.

Maar het zwaarst weegt de haat uit eigen kring.

Kinderen, die in hun fanatisme, ouders overleveren.

En ouders ... kinderen.

Vele gelovigen knappen daarop af.

Hun liefde verandert in haat.

Verloedering treedt op als gevolg van verachting van de wet.

De messiaanse rebellenleiders zijn criminele misdadigers geweest.

Nooit werd een klimaat geschapen zo koud en zo hard als tijdens het beleg van de Romeinen van Jeruzalem.

Maar weeën kondigen de geboorte aan.

Hoe zwaar ook, hoe heftig en pijnlijk ... het geboorte-uur is aanstaande.

Wie volhardt tot het einde - ondanks de pijn - wordt gered.

\*

“En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”

De apostel Paulus is waarschijnlijk in 65 na Christus naar Spanje gereisd.

Andere apostelen naar Noord-Afrika.

Toen was het evangelie gepredikt in heel de toenmalig bekende wereld.

Dat is voor de leerlingen van Jezus een sensatie geweest.

Voor Jezus' vijanden betekende het een regelrechte ramp.

Want toen heel de wereld rond de Middellandse Zee het evangelie gehoord had,  
kwam het einde, ... de voleinding!  
De tempelberg ging onder in een zee van vlammen.  
Het was het einde van een wereldtijdperk!

“Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles  
geschiedt.”

Jesus sterft in het jaar 30 of 33.

Voor een geslacht, een generatie rekenen we 40 jaar.  $30 + 40 = 70$  jaar.

Alleen als we Mattheüs 24 *in eerste instantie* betrekken op het jaar 70, kunnen we  
met de woorden van Jezus uit de voeten.

Het zijn - in de eerste plaats - woorden vol troost en bemoediging voor zijn leerlingen.  
Jeruzalem zal verwoest worden.

De tempel zal met de grond gelijk gemaakt worden.

Er zal een tijd van grote verdrukking en van evangelie-verkondiging komen. “Maar  
wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”

\*

En wij?

‘JESUS IS BEZIG TE KOMEN.’

‘Ben jij gereed voor de opname?’

In Seoel, de hoofdstad van Zuid-Korea, konden mensen die uit de metro stapten  
deze tekst lezen.

‘Op 28 oktober (1992) om middernacht vindt de ondergang van de wereld plaats.’

‘Verander uw leven, anders zult u branden in de hel.’

Om het oordeel te ontlopen moet je je aansluiten bij deze Koreaanse sekte.

Voor geld kun je een soort toegangsbewijs voor de hemel kopen.

Handige jongens, daar in Seoel.

Heel de geschiedenis door zijn er mensen en groepen geweest die je precies konden  
vertellen wanneer Jezus op aarde zal terugkomen.

En met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijden ook wij elke zondag  
opnieuw dat Jezus eens zal terugkomen.

Ik vertelde u en jou in het begin van de preek dat Mattheüs 24, het testament van  
Jezus, ... profetie is.

En het typische van profetie is, dat die vaak opeenvolgende vervullingen kent.

Die majolicapop.

Of die blokkenkubus van een kleuter.

Uit de ene komt een andere te voorschijn. Enzovoort, enzovoort.

Ook Mattheüs 24 kent daarom meerdere vervullingen.

Profeteren Jezus' woorden in eerste instantie over de val van Jeruzalem in het jaar  
70.

In tweede instantie willen ze ook ons iets zeggen over de tijd die aan zijn terugkomst  
vooraf zal gaan.

Ik verwijs u vandaag graag naar het artikel over Zending en wederkomst dat collega Jaap van Mulligen schrijft in het nummer van Doorgeven dat de afgelopen week door de brievenbus rolde.

“Zijn er in onze wereld niet heel wat signalen die duidelijk maken dat de ‘laatste dingen’ van Mattheüs 24 bezig zijn vervuld te worden?

In ieder geval is het onze opdracht om te letten op de tekenen der tijden en om waakzaam te zijn.”

Laten we die signalen, die de komst van Jezus aankondigen nog eens met de bril van onze tijd op ... bekijken. Je zou, broeders en zusters, jongelui, kunnen zeggen: op vier terreinen van het leven spelen die tekenen zich af.

\* In de relatie met God: dwalingen, onverschilligheid, verzet.

\* Tussen mensen onderling: liefdeloosheid, oorlogen.

\* In de natuur: aardbevingen, hongersnoden, rampen.

\* Bij mensen zelf: geestelijk (hoogmoed, zonde, eigengereidheid) en lichamelijk (ernstige ziekten, aids, honger, wreedheid).

Je leest bijvoorbeeld in de krant dat er in India weer een geweldige overstroming is geweest, die honderden doden heeft gekost.

Of je ziet op het Journaal de ontredderde mensen die in Soedan en Rwanda op de hongerdood wachten.

Of je hoort op de radio dat er weer een vliegtuig is neergestort waarbij alle inzittenden zijn omgekomen.

Wat wil God met al die verschrikkingen?

God wil een duidelijk signaal afgeven: Jezus is bezig te komen.

Met de regelmaat van de klok laat God ons zien dat de macht van mensen niet zoveel voorstelt.

Die macht en die trots kunnen zomaar stukbreken.

Dat hebben we gezien op 11 september van het vorige jaar.

God toont ons dat zonde, egoïsme, liefdeloosheid en ongehoorzaamheid ... de wereld waarin wij leven er niet beter op maken.

Tegelijk zit er ook een sterke waarschuwing in. Ieder mens komt een keer aan zijn einde! Je kunt 80, 90 jaar oud worden.

Je kunt ook heel plotseling aan je einde komen.

Bij een terroristische aanslag.

Maar ook bij een dodelijke ziekte.

Of een auto-ongeluk.

Eén ding is zeker: straks kom je oog in oog met de opgestane Here Jezus te staan.

Hoe heb je je op die ontmoeting met Hem voorbereid?

Jezus is bezig te komen!

Als je de krant erbij pakt of het Journaal kritisch bekijkt, dan herken je - ook in onze dagen - de signalen:

- Bloed, vuur en rook.

Dan denk je toch aan oorlogssituaties.

Aan dodelijk gewonde slachtoffers.

Aan een autobom in Israël.

Aan een gijzeling in Tetsjenië.

Aan een afschuwelijke massaslachting in Bosnië.

Aan kapot gebombardeerde steden en aan platgebrande dorpen.

- Geloofsafval.

Mensen houden geen rekening meer met God.

En zeker niet meer met de terugkeer van Jezus.

Praat er maar eens over met een medestudent of met die klasgenoot die misschien nog nooit een kerk van binnen heeft gezien.

- Ziekte-epidemieën.

De ziekenhuizen en verpleegtehuizen zijn overvol.

Hoeveel mensen overlijden er niet aan één of andere ernstige of zelfs onbekende ziekte.

Denk bijvoorbeeld aan aids.

- Aardbevingen.

Het aantal bevingen is in deze eeuw alleen maar toegenomen.

In Californië wacht men de laatste jaren op de grote 'big bang' die de hele staat in één klap zal vernietigen.

- De omgang tussen mensen wordt kil en harteloos.

De mens van vandaag is alleen maar gericht op zichzelf.

Voorbeeld: het recht op abortus en euthanasie.

1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding.

- Vervolging.

In Soedan worden christenen zelfs opgehangen.

Of net als de Here Jezus ... gekruisigd.

- Normloosheid.

Loop maar eens binnen in een videotheek of kijk in de tijdschriftenhoek.

Zap een avondje t.v. of doe een dagje op de Wallen in Amsterdam.

- Grote krachttoeren van Gods tegenstander.

Occulte shows en paranormale beurzen.

Zelfs mensen worden in satans' naam genezen.

We zitten er, jongelui, broeders en zusters, in onze moderne tijd, midden-in.

Het lijkt alleen maar erger te worden.

Misschien dat er vroeger ook al veel van die afschuwelijke dingen gebeurden.

Maar we merken er vandaag de dag natuurlijk ook meer van.

Een oorlog in midden-Afrika of midden-Oosten komt op hetzelfde moment in Nederland en Amerika op de buis.

De signalen gaan meteen de wereld over.

Dat is nieuws!

Ja, maar, een christen hoort in dat nieuws ook al de voetstappen van de Here Jezus.

Je kunt dan misschien in je agenda geen datum prikken: op die dag, zo laat komt Jezus terug!

Maar je kunt je er al wel op instellen: "Waakt dan - zegt Jezus, - want je weet niet op welke dag je Heer komt." (Math. 24:42).

\*

Jezus is bezig te komen!

We leven vandaag in het licht van de wederkomst van Jezus.



Hou je van de Here Jezus?  
'Even slikken.'  
'U overvalt me, dominee.'  
'Mag ik even nadenken?' ...  
Ik heb eerbied voor de Here.'  
'Ik ben dankbaar voor alles wat Hij voor me deed.'  
'Maar dat is ook niet meer dan m'n plicht, vind ik.'  
'Ik mag toch wel iets terugdoen voor al zijn moeite.'  
'Maar houden van?' 'Liefhebben.'  
'Dat is een woord dat past bij andere relaties.'  
'Eigenlijk zou ik Hem het liefste willen ontlopen.'  
'Maar ik begrijp ook wel, dat ik dat niet kan maken.'  
'Maar een ontmoeting met Hem?'

Houden van ... dat is een woord dat past bij een jongen en een meisje, een man en een vrouw.

Een relatie van gelijkwaardigheid.

Elkaar respecteren en tegelijk kunnen glimlachen om elkaars zwakke plekken.

Houden van, dat is: gelukkig zijn met iemand, blij zijn dat hij of zij bestaat, dat 't ie ander is zoals ie is.

Maar houden van de Here Jezus?

In elk geval houdt Hij wél van jou!

Het teken van zijn liefde draagt u, draag jij met je mee aan je voorhoofd.

Je bent immers in zijn liefde ... gedoopt?

Hij wil zo graag dat u en jij en ik er straks bij zijn als het grote feest begint.

Het feest op de nieuwe aarde.

Het einddoel van ons leven ligt dáár.

\*

We hebben vanmorgen/vanmiddag het testament van Jezus in handen gekregen.

We lezen daarin - zwart op wit - dat we zijn terugkomst mogen verwachten.

Wie niet in de komst van de Here Jezus gelooft kijkt niet verder dan z'n neus lang is.

Die kijkt alleen naar het leven van hier en van nu.

Wie met de komst van de Here Jezus wel rekent ziet alles wat er in deze wereld gebeurt met andere ogen.

Die kijkt er dwars doorheen.

Die ziet achter alle ellende een nieuwe aarde oplichten.

\*

Jezus is bezig te komen!

We leven ook vandaag in het licht van zijn wederkomst.

In het volgende bijbelgedeelte maakt Jezus ons met een paar voorbeelden duidelijk dat we wakker moeten blijven en waakzaam.

Als iemand weet wanneer de dief bij hem komt inbreken dan zou hij wakker blijven en de dief met de komst van een paar politie-agenten verrassen.

Als een chef van een afdeling weet dat zijn hoogste baas binnenkort een inspectie-bezoek aan het bedrijf komt brengen zal hij zorgen dat z'n personeel over hem te spreken is.

Als vijf wijze meisjes weten dat de bruidegom langs komt en dat ze straks mogen delen in het feest ... dan zullen ze zorgen dat ze wakker zijn en olie in hun lampen hebben.

"Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur."

\*

Als Jezus, jongelui, broeders en zusters, straks terugkomt wáár zal hij ons dan aantreffen?

In de kroeg of in de kerk?

In de bioscoop of in het Jeugdthonk?

En hóe zal hij ons daar aantreffen?

Met een stevige kater of lekker uitgeslapen?

Met een sexblaadje op schoot of met een Opwekkingsbundeltje?

Wat Hij graag wil is dat je daar eens stevig over nadenkt.

Dat je weet te onderscheiden waar het uiteindelijk op aan komt.

Dat je keuzes maakt.

Dat je nu al leeft ... in het licht van zijn wederkomst.

Want dát Hij komt is zeker.

“Verwacht de komst des HEREN,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.” (Gezang 126)

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Haarlem 14 april 2002

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !