

In het spoor van Jezus

Liturgiesuggesties:

Gezang 229:1, 2, 3, 4 en 5

Psalm 47:1 en 2

Mattheüs 28:11-20

Psalm 96:1 en 2 OB

Handelingen 1:1-11

Psalm 96:8 en 9 OB

Gezang 231:1, 2, 3 en 4

Gezang 95:1, 2 en 3

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Kleine kinderen voelen soms heel scherp de dingen aan.

Zoals dat kleine ding.

Ze vond het maar 'gemeen' van Jezus: 'Hij is lekker veilig bij God in de hemel en Hij laat ons maar aan ons lot over.'

Hij ... veilig bij God. En wij ...?

Gelukkig, broeders en zusters, jongelui, is hemelvaart geen afscheid, definitief.

Hemelvaart is geen in de steek laten, voorgoed.

Toch wordt er op hemelvaartsdag rondom Jezus een mist opgetrokken.

Een wolk onttrekt Hem aan ons gezicht.

Maar ... soms voel je in de mist ... dat er nog iemand vlak in de buurt moet zijn.

Je voelt zijn aanwezigheid.

Je ziet hem niet, maar je weet: Hij is er.

Hij is er ... heel dicht bij.

Er zullen ongeblikken in je leven zijn dat je voelt: Jezus is er.

Heel dicht bij. Dat kan.

Dat kan, hoe dicht de mist ook is.

Wat die mist in je leven kan zijn?

Ik denk aan al het kwade, de gebrokenheid, het verdriet, de pijn.

Al die dingen die je in je leven laten denken: 'God laat me in de steek.'

God laat me aan mijn lot over.

Deze wereld is een God-verlaten oord.'

Kijk, dat is nou de meest gevaarlijke vergissing bij de mist die op hemelvaartsdag rondom Jezus wordt opgetrokken.

Want heeft Hij niet - zwart op wit beloofd: "Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld."

IK BEN MET U!

Vandaag vieren we ... hemelvaartsdag.

Hemel-vaarts-dag!

Boven de aarde welft zich de hemel.

Daar ergens is Jezus, Die op aarde werd geboren, heeft geleefd, gewerkt, geleden, gestorven en begraven is.

Daar is Jezus, Die na drie dagen opstond uit de dood, naar de hemel ging en weer terug zal komen.

Maar voordat Hij afscheid nam:

Een opdracht en een belofte.

Niet alleen voor zijn discipelen, ... ook van ons wordt gevraagd in zijn spoor ... verder te gaan.

De vraag is straks: Welk spoor laten wij achter?

U kent vast wel de naam ... Livingstone.

In zendingsgeschiedenis zul je zeker zijn naam zijn tegengekomen.

Een man, die Afrika ontdekt heeft.

Ontdekt voor de mensen en voor ... God.

Met zijn slopende tochten door de rimboe heeft hij het pad gebaad voor Europeanen.

Maar vooral - en dat had deze zendingsman in hart en nieren altijd op het oog - een pad voor zijn Heer ... dwars door donker Afrika.

Hij was in het spoor van Christus gegaan.

Vertelde de mensen van zijn liefde, van Gods Koninkrijk.

En overal waar Livingstone kwam ... werd er gedoopt, kwamen mensen tot geloof, rezen kerkjes uit de grond.

Zo liet Livingstone een spoor van Christus achter.

Het spoor van Gods Koninkrijk.

Van gerechtigheid, waarheid, liefde en eerlijkheid.

Als het spoor van Gods Koninkrijk ergens zichtbaar wordt ... is dat in het leven van zijn volgelingen.

*

Zegenende handen.

Dat is, broeders en zusters, jongelui, het laatste wat Jezus' discipelen van Hem zien ... als Hij naar de hemel gaat.

Zegenende handen.

De handen met daarin de littekens van het kruis. Zegenende handen.

Dat is het laatste.

Het einde van ruim drie jaar optrekken met een Meester waar je van bent gaan houden.

En dan is het uit. Weg is Jezus.

Het spoor dat Hij getrokken heeft door de wereld ... gaat op de berg van het afscheid ... naar de hemel.

En daar staan ze dan ... elf discipelen.

Elf leerlingen van Jezus.

Zij moeten het spoor van Jezus ... doortrekken ... de wereld door.

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen ...

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld."

*

En daar gaan ze.

Elf discipelen van Jezus.

In het spoor van de opgestane Heiland gaan ze op weg.

Naar Galiléa, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had: bevolen had om heen te gaan.

Welke berg?

De berg die van Galilea uitziet over heel Israël en de wereld.

Daar ontmoeten ze Hem opnieuw.

Geloof en twijfel. Is Hij het wel?

Kan dat ... opstanding uit de dood?

Mattheüs vertelt ons in het gedeelte dat hieraan vooraf gaat ... van de leugen van de joodse raad: "Zegt, ... zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen..."

En dit gerucht is onder de Joden verbreid tot den dag van heden toe."

Daarom, ... het is nogal wat, als je ineens Jezus voor je ziet staan.

Ook wij zouden er raar van opkijken.

Beangstigend zelfs.

Een opgestane dode.

"En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden."

Zien. Aanbidding.

Twijfel. Mist om zijn bestaan?

Twijfel is een trek die je vaak tegen komt in de verhalen rondom de opstanding.

Is het wel waar?

Kan dat wel ... opstanding uit de doden?

Maar ... ondanks de twijfel is er bij de elf discipelen ... aanbidding.

Weet u, dat kan nú ... aanbidding van de Here Jezus.

Iets wat Hij nooit gewild zou hebben toen Hij nog vrij op aarde rondwandelde.

Dan was het: Aanbidt God! Niet Mij!

Nu, na Goede Vrijdag en Pasen heeft Jezus al het menselijke van zijn bestaan op aarde afgelegd.

Het is ... in zijn graf gebleven.

In de doeken, waarin Hij gewikkeld werd, toen Hij werd geboren.

Een hemels, een opstandingslichaam heeft Hij gekregen ...

Hij is immers ... God!

Daarom laat Hij het - op hemelvaartsdag - toe ... dat zijn discipelen Hem nu aanbidden.

Nu kan het, nu mag het. Nu Hem "is gegeven ... alle macht in hemel en op de aarde."

Geen kleinigheid dus. Alle macht.

En nog wel in hemel en op de aarde.

Moet je, broeders en zusters, jongens en meisjes, blij zijn met macht?

Het lijkt me toe dat machtige mensen ... een machtig hoge prijs moeten betalen aan rust en geluk.

De offers, die voor macht moeten worden betaald, zijn ingrijpend en groot.

Elke triomf heeft een bijsmaak, en hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind.

Als we de Bijbel nalezen, dan vinden we daar niets van de triomfantelijke stemming die bij ons opkomt na een voetbalwedstrijd van Ajax of ... na het slagen voor een examen.

Jezus staat niet op het hoogste platform als Nr. 1.
Geen interviews voor krant, radio of t.v.
Zelfs van felicitaties is geen sprake. Hij zegt niet: 'Ik heb overwonnen.'
Of: 'Ik heb het gehaald.' Maar: "Mij is gegeven!"
En als Hij over "macht" spreekt, dan gaat het over zijn bevoegdheid.
Jezus heeft - van God - de bevoegdheid gekregen over alles in hemel en op de aarde.
Hij mag er mee doen wat Hij wil, Hij mag over alles en iedereen beschikken. ...
Om daarmee zijn werk op aarde voort te zetten.

*

"Gaaf dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."
Hier herkennen we Hem zoals Hij in heel zijn leven Zich heeft geopenbaard: Als de Dienaar van zijn Vader, die met inzet van al zijn krachten, ja met de inzet van zijn leven ... Zich gegeven heeft.
Om u, jou en mij en al die anderen ... tot God terug te brengen.
Om ons met God ... te verzoenen.

Bezielt met dezelfde liefde en trouw ... die Hem voor ons aan het kruis bracht ... als het offer voor de zonden ... zendt Hij nu zijn discipelen de wereld in.
Gods verhaal met mensen ... moet naar alle mensen.
In het spoor van Jezus ... moeten zij, moeten ook wij verder.

Daarom staan elf discipelen om Hem heen op de berg in Galilea.
Wat een klein getal!
Moeten zij nu ... het werk van Christus voortzetten?
Wat heeft Hij eigenlijk - tot nu toe - bereikt?
Wie ... heeft Hij bereikt?
Elf discipelen. En één vacature.
Want Judas liet het uiteindelijk afweten. Hij heeft de Heiland met zijn vriendschapskus ... verraden.
Elf medewerkers. Elf apostelen.
Maar toch durft de opgestane Heiland ... te rekenen op heel de wereld.
Op al de volken.
Alsof het een kleinigheid is!
Dat lukt toch nooit?!
'Ja, zegt Jezus, ga maar heen en doe wat Ik je zeg!'
'De hele wereld tegemoet.'
'Je mag daarbij op mijn macht rekenen.'
"Ik ben met u ..."

*

Met een opdracht en een belofte worden de elf apostelen de wereld ingezonden.

De opdracht is duidelijk: Maakt discipelen!

Hoe? Door het werk van Christus voor te zetten.

In zijn spoor ... verder gaan.

De mensen vertellen van Gods Koninkrijk, van zijn liefde, van zijn Zoon. Vertellen van de kruisiging, de opstanding en de hemelvaart van de Zoon van God.

Vertellen, vertellen ... in Israël, in Turkije en Griekenland, in Spanje, in Rome.

Sommigen vermoeden dat enkele apostelen zelfs in India en China zijn geweest.

In ieder geval ... al de volken moeten het evangelie horen

"En doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes ..." - in de naam van de Drieënige God. Geef hen het teken ... van het nieuwe verbond ... dat vast ligt in het bloed van Christus.

"En leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."

Dat is, broeders en zusters, jongens en meisjes, ... de opdracht die Jezus zijn leerlingen geeft.

*

Maar ook een belofte: "En zie, Ik ben met u ..."

We weten dat die woorden "Ik ben' ... diepe oud-testamentische wortels hebben.

"Ik ben': die woorden herinneren aan de brandende braamstruik.

Mozes - zojuist de opdracht ontvangen om naar zijn volk in Egypte terug te keren - vraagt God naar zijn Naam.

"Ik ben, die Ik ben" zegt de HERE. Ik ben met u! Ik ga, met je mee.

De HERE heeft zijn Woord gehouden.

De HERE heeft zijn Naam wáár gemaakt.

Zijn volk is uit Egypte bevrijd.

God heeft hen - door Mozes - naar het land der belofte gebracht.

Hij gaat mee: Ik ben met u!

En nu horen we deze woorden opnieuw ... op het moment, dat 11 discipelen een - in mensen-ogen - onmogelijke opdracht krijgen opgedragen.

En dat ... terwijl de schrik heeft hen nog goed te pakken heeft.

Hun Meester is aan het kruis gestorven.

En de joodse leiders zijn vastbesloten aan deze Jezus-beweging ... een halt toe te roepen.

Straks beginnen de christen-vervolgingen.

Een paar hoofdstukken verder in het boek Handelingen wordt Stefanus gestenigd.

Je moet wel lef, durf en veel geloof en overtuigingskracht hebben om in het spoor van de Here Jezus Christus ... zijn Koninkrijkswerk voort te zetten.

Wat een bemoediging, broeders en zusters, jongens en meisjes, dan in die woorden van de Heiland: 'Ik ben met u! Ik ga, met jullie mee.

Ik bescherm jullie. Immers, Ik heb alle macht ontvangen in hemel en op de aarde!

Het is de belofte van de Zoon van God.

De Heiland der wereld.

De Gekruisigde. De Opgestane. Ik ben met u!

*

Ja maar, hóe is Hij dan ... met ons?
Jezus is toch naar de hemel?
Straks zullen zijn voeten losraken van de aarde.
Een wolk Hem aan het oog van zijn leerlingen onttrekken.
Hoe is Hij dan ... met ons?

Met de Heilige Geest!

"Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judéa en Samaria en tot het uiterste der aarde."

Jezus, de opgestane Here en Heiland, is met ons, met u, met jou en met mij ... in de Heilige Geest.

De Geest wóont in ons, wérkt in ons, werkt ook dóór ons.

Maar dan moet die Geest wel kunnen 'landen' in je leven.

Daarom even een voorbeeld.

Het komt nog wel eens voor dat een vliegtuig niet kan landen ... omdat zich grondmist heeft gevormd.

Het vliegveld zit dan potdicht en de vliegtuigen zijn genoodzaakt om uit te wijken naar andere landingsplaatsen, die wel gebruikt kunnen worden.

In ons leven wil de Heilige Geest ook landen.

Op het Pinksterfeest is Hij neergedaald in Jeruzalem op enkele tientallen mensen.

En toen Hij eenmaal in hun leven en in hun hart gekomen was ... veranderde er nog al wat in hun leven.

Om jaloers op te worden.

Tussen haakjes: Zou u, zou jij wel eens helemaal opnieuw willen beginnen?

Dat kan, als de Heilige Geest neerdaalt in je leven.

Maar dan moet Hij ook kunnen landen.

Kan dat bij u, bij jou? Of zit je leven ... potdicht?

Kan de "landingsbaan" niet gebruikt worden?

Dwing je zo Christus uit te wijken naar anderen?

Hoe dat mogelijk is?

Er zijn, broeders en zusters, jongens en meisjes, heel wat manieren om de landing van de Heilige Geest ... onmogelijk te maken.

* Als je alleen maar met jezelf bezig bent ... moet je niet denken dat Christus bij je terecht kan.

* Wanneer je maar flink onverschillig doet, of mooier voordoet dan jezelf bent, ... trekt je leven dicht.

Waren die 11 discipelen en al die anderen dan zulke vrome mensen, dat de Heilige Geest bij hen wél kon komen?

Helemaal niet.

Denk alleen maar aan een figuur als ... Petrus.

Maar wat deden die discipelen tussen hemelvaart en pinksteren ... ze waren 10 dagen ... intens aan het bidden.

Bidden om de komst van de Heilige Geest.

In Hem is Christus met ons ... al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.

O ja, nu weet je tegelijk het enige middel, waardoor de mist in je leven wordt weggeblazen: Bidden om de Heilige Geest!

*

"Al de dagen." Al de dagen is Christus bij ons ... met de Heilige Geest.
Er gaat dus geen dag voorbij ... of God is er bij.
In het Oude Testament is Hij erbij ... in de wolk- en vuurkolom ... die dag en nacht voor het volk de weg baant door de woestijn.
In het Nieuwe testament is Hij erbij ... in Jezus van Nazareth ... die zieken geneest, die predikt van het Koninkrijk van God.
Na hemelvaart en Pinksteren is Hij erbij ... in de Heilige Geest ... die mensen harten opent ... voor het geloof in de Here Jezus.

Je ziet het dan ook gebeuren:

* Op de Pinksterdag preekt ... visser Petrus, je weet wel, en er komen drieduizend mensen tot geloof.
* Filippus, de diaken, houdt een bloeiende evangelisatie-campagne in Samaria.
* Paulus, ook zo'n fanatiekeling, wordt van vervolger van Christus ... tot verkondiger onder de heidenen.
Het evangelie breekt zich baan.
Het spoor van Gods Koninkrijk gaat de wereld door.
Het heeft ook ons ... bereikt.
En het gaat door ... de opdracht en de belofte ...: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen ... En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld."

*

Hemelvaartsdag.

Vanuit de hemel gaat het werk van Christus op aarde ... door.
Hij ging naar de hemel ... omdat Hij daar veel beter zicht op zijn werk op de aarde kan hebben.
Hij ziet - dwars door de mist die rondom Hem werd opgetrokken - u en jou en mij.
Hij ziet het spoor dat wij door het leven trekken. Hoe ziet dat spoor van u en jou er uit?
Onder zijn - wakend - oog gaan wij zijn toekomst tegemoet.
Eens zal Hij weerkomen ... om voor altijd en eeuwig bij ons te zijn.
Die tijd zal aanbreken ... als alle volken met het evangelie bekend zijn.
Als alle volken ... tot zijn discipelen zijn gemaakt.

Zo neemt Christus afscheid van zijn discipelen op hemelvaartsdag.
Zijn werk op aarde is volbracht.
God en mens ... zijn weer verzoend.
Het Koninkrijk ... is op aarde gekomen.
Elf discipelen trekken in het spoor van Christus ... de wereld door.
En wij ...?
Met dezelfde opdracht en bemoediging trekken wij in dat spoor verder ... de dag van de wederkomst van Christus tegemoet.
De Heilige Geest en het Woord gaan met ons mee. Getuigend.
Zingend.

Hoort, dit is een woord ten leven,
Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aard:
o, verkondig alle volken
wat u werd geopenbaard!

Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn Rijk zult gij gewagen,
gaat dan heen, gaat wereldwijd,
gaat, tot aan het eind der dagen -
Ik ben met u, voor altijd!

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg

Haarlem, hemelvaartsdag 2 juni 2000

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !